

Liefde, Licht en Kracht

Met een onzichtbare drang om zich van alles toe te eigenen vertellen mensen je dat je een ziel hebt. Het woord 'hebben' is hierbij pertinent onjuist! Het zou 'zijn' moeten zijn.

Jij bent namelijk *van de ziel*. Het is de ziel die met de aarde een pact gesloten heeft wat betreft een incarnatiecyclus voor het door die ziel gecreëerde wezen. Het is de ziel die een wezen heeft gecreëerd dat keer op keer het leven in de materie zal ervaren om geweten op te bouwen voor die ziel. Het is een ziel die jouw leven heeft bezielde in jouw leven van nu.

Daarom leef jij nu als menselijk wezen op aarde.

Je eigen levensplan maken... Loopt je plan synchroon met wat de zielsbedoeling is? Meestal zijn er obstakels en verloopt het plan heel anders. Bijna altijd bekijken we de situatie vanuit onze persoonlijke geest, omdat we het eigen zielsplan niet kennen.

Slechts zelden luisteren we naar de essentiële lijfbewustheid in ons, die ons aangeeft of ons ego het probleem vormt, of dat het wezen fijntjes laat weten dat er een ander pad voor je open ligt. Het wezen verstaat *als enige* de zielsstuwings én de ziel die de zielsinformatie aandraagt!

Weten wanneer je iets vanuit je ego doet, of wanneer iets vanuit je wezen komt en je je zielsstuwings volgt, is herkenbaar dankzij de essentiële lijfbewustheid.

Als je dit gaat herkennen, ga je ook het verschil herkennen tussen je persoonlijke geest en de ziel. Al wordt dit pas echt noodzakelijk bij het herkennen van die essentiële bewustheid.

We gaan beginnen met het zeer, zéér grote verschil tussen het gewone *lichaamsbewustzijn* en de *essentiële lijfbewustheid*.

Het gewone **lichaamsbewustzijn** gaat over *de werking* en genezing en/of heling van het lichaam. Genezing is puur fysiek. Heling neemt ook de persoonlijke geest mee in de genezing. Het gaat om de anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie en psychiatrie. Het lichaamsbewustzijn gaat over het reageren van de persoonlijke geest en het lichaam op elkaar.

De essentiële lijfbewustheid kan *als enige* de delen ego, wezen, persoonlijke geest, ziel en essentiële bewustheid herkennen! De essentiële bewustheid kan niet door het ego en de persoonlijke geest ontdekt worden! Wel door de zielsstuwings van de ziel! De ziel bestaat uit Liefde, Licht, Kracht én het tot nu toe opgebouwde geweten. De zielsstuwings is het zielsdeel in het wezen. De ziel is een onbestaan en 'bestaat' zonder te bestaan.

We zijn een bezielde levend wezen, net zoals veel diersoorten. Het leven is hetzelfde leven in al die diverse levensvormen.

Al zal iedere soort dit leven op een eigen wijze invullen.

De planten- en bomenwereld zijn niet bezielde, maar zijn wel essentieel voor het leven. Zij volgen het essentiële leven dat heel anders is dan het bezielde leven.

Leven is onverbonden verbonden met de onbestanen van de ziel, de Krachten en de essenties.

Het **lichaamsbewustzijn** volgt alleen de verbonden kant van het leven.

De **essentiële lijfbewustheid** herkent *als enige* zowel de verbonden als de onverbonden kant van het leven!

De onbestanen vormen dus de onverbonden kant van het leven. De ziel creëert een wezen. Het wezen is de hele incarnatiecyclus met die ziel verbonden. Dit gebeurt op de planeet waarmee de incarnatiecyclus is afgesproken en zal plaatsvinden.

De ziel zoekt vervulling en kan alleen tot vervulling komen dankzij het wezen, omdat het wezen Liefde, Licht en Kracht in het bestaan kan zetten. Zo opent een ziel de mogelijkheid dat er in het

leven steeds meer geweten wordt opgebouwd en er op een gegeven moment voltooiing zal ontstaan. Voltooiing van de ziel is een belangrijke stap op de weg naar verder. Een wezen zal voor voldoende opbouw van geweten meerdere levens nodig hebben; menselijke wezens meer dan dierlijke. Iedere nieuwe bezieling in het bestaan krijgt een nieuw ego mee, terwijl het wezen hetzelfde blijft! De ziel geeft het wezen bij elke bezieling wel een andere zielsstuwung mee.

Een zielsstuwung kan óf Liefde, óf Licht óf Kracht zijn. Eén van de drie. Iedere stuwung heeft een eigen werking en bedoeling. Als bezielde wezen krijg je hierin geen keuze. De keuze ligt bij de ziel. Pas na de bezieling kan de conceptie gaan plaatsvinden.

In het bestaan vormen het wezen en het ego samen het zelf.

Het ego begint het leven in het bestaan en moet alles nog leren. Het ego doet dit voornamelijk door programmatie van andere soortgenoten aan te nemen en in het onderbewuste op te slaan. Programmatie komt dus grotendeels van anderen.

Het wezen vervolgt de incarnatiecyclus en gaat verder met het opbouwen van meer geweten. Met speciale dank aan de zielsstuwung die hierbij behoorlijk helpt.

Het helpt jou ook als jij de drie zielsstuwungen kent en herkent. Bij iedere bezieling ontstaat er een zielsstuwung voor het toekomstige ego, het wezen, de persoonlijke geest én het lichaam in dat specifieke leven. (Abortus telt als een verloren bezieling.) *In de ziel* blijven de drie delen Liefde, Licht en Kracht *onverbonden*, ook al wordt er bij de bezieling een stukje van een van die drie als zielsstuwung aan het wezen in het bestaan meegegeven voor de verwerkelijking van meer geweten.

Voor ons allen is de aarde de bakermat geweest waar de bevruchting voor dit lichamelijk nog te vormen wezen plaatsvond. Aards bezielde wezens blijven de hele incarnatiecyclus verbonden met de aarde. We zijn opgebouwd uit 'aards materiaal'.

Er zijn alleen al voor mensen nog zéér veel incarnaties nodig. De incarnatiecyclus is pas voltooid als de ziel voldoende geweten heeft opgebouwd. Dan kan het onverbonden verbonden leven van de essentie ontdekt worden! Ieder bezielde leven is onverbonden verbonden met het onbestaan van de ziel.

Van de ziel komt alleen de zielsstuwung in het bestaan.

De ziel blijft zelf in het onbestaan.

Er zijn meer onbestanen. Bijvoorbeeld de onbestanen van de Krachten en de essentie.

In de ziel zijn de delen Liefde, Licht en Kracht (afgekort LLK) gelijkwaardig. De een is niet beter, groter of hoger dan de ander, niet fijner of gunstiger. Wel anders!

De drie zielsstuwungen zijn volkomen gelijkwaardig, maar anders in hun werking. Dit boek gaat over hun specifieke werking, over hun functionele verschillen en over de bedoeling. Dat reikt écht veel verder dan je nu denkt.

De zielsstuwung biedt het wezen in het bestaan altijd een steuntje in de rug. Een zielsstuwung is een constant voedende stroming die blijft voortstuwen. Omdat je in je leven een deeltje van Liefde, Licht of Kracht uit de ziel als zielsstuwung meekrijgt én we als mens een wezen zijn om de persoonlijke geest te ontwikkelen, kunnen we in communicatie met elkaar ook de werking ervan bewust beleven. Dit gebeurt in wezens altijd vanuit de eigen zielsstuwung. Hiermee zal het wezen gedurende de incarnatiecyclus steeds bewuster worden. Wezenlijk bewuster worden is het al opgebouwde geweten kunnen toepassen!

Het is goed om te weten dat het gaat om het geweten. Niet om méér kennis. Meer kennis wordt niet automatisch ook meer geweten. Geweten betekent ook: vaker bewust het wezen kunnen inzetten om meer geweten in bestaan te brengen dat er in de ziel tot nu toe is verzameld.

Meer geweten opbouwen zorgt voor een steeds verder gevulde ziel. Hoe meer geweten er is opgebouwd, hoe gemakkelijker het contact wordt met de ziel. Alle bezielde wezens krijgen voor elk leven in het bestaan een andere zielsstuwung mee.

De zielsstuwung beleef je als een vanzelfsprekendheid.

Gewoonlijk beleven we dit zonder het te herkennen. Wat wonderlijk is, want de zielsstuwung is de ondergrond van ieders bestaan. Waarom is dit nog nooit ontdekt? We hebben het als

volwassenen vaak druk met allerlei bestaanszaken, waardoor het zielsdeel verder naar de achtergrond wordt verbannen.

We nemen als mens immers deel aan de maatschappij. Gelukkig komen er wel steeds meer mensen die hun authenticiteit willen terugvinden. Waarbij het herkennen van de eigen zielsstuwung zeker in hun voordeel zal werken!

Wat bijzonder is aan de zielsstuwungen, is dat je er niet in hoeft te geloven. Ze doen hun werk toch altijd. Er zijn drie stuwungen mogelijk: Liefde, Licht of Kracht.

Zoals gezegd is de een niet beter dan de ander, maar wel anders. De zielsstuwung vormt een houvast in je leven en duwt je voort met je talenten, je passie en de bedoeling van je leven het bestaan in op aarde. Beleef je iets via het zielsbewustzijn, dan is dat anders dan met je persoonlijke geest. Weet wel dat iemand die dit nog nooit heeft meegemaakt je hierin ook niet zal kunnen herkennen.

Waarnemen

Het waarnemen van de wereld doen we met onze zintuigen. Het waarnemen van ons lichaam gebeurt dankzij beweging en ons innerlijk. Ons innerlijk nemen we weer waar als gedachten, denken, gevoelens, emoties en lichamelijke pleziertjes of klachten. De informatie die je hierdoor wordt aangereikt vormt een groot deel van je persoonlijke geest.

De persoonlijke geest is herkenbaar als het dagelijkse gewaarzijn met al onze opgedane en zich uitbreidende kennis, al onze gewoontes en al onze belevingen. Het dagelijkse gewaarzijn wordt gevormd door het ego en het wezen.

Je kunt daarnaast de wereld én je zelf ook waarnemen vanuit de zielsstuwung. Je krijgt dan informatie die vrij is van oordeel en vereenzelviging!

De zielsstuwung helpt om geweten op te bouwen. Geweten kunnen toepassen laat het niveau van wezensgroei zien. Gewetensvolle mensen hebben al een ver gevulde ziel. Ze doen geen kwaad. Er bestaat dan ergens een weten in je dat je meer bent dan alleen je lichaam met je persoonlijke geest. Pas dan krijg je ervaringen die dit duidelijk maken en je bevestigen.

De persoonlijke geest

Dat onze waarnemingen verschillen ... klopt. Dat anderen jou verschillend waarnemen... klopt ook. Onze waarnemingen verschillen dankzij onze persoonlijke geest met daarin onze overtuigingen en gewoontes.

Je kunt in je persoonlijke geest merken dat er gedachten door je heen gaan en je kunt bewust je denken beleven, je kunt je emoties uiten en je gevoelens uitdragen of niet. Ieder ander beleeft jou toch vanuit zijn of haar eigen persoonlijke geest met een eigen interpretatie van de eigen waarneming. Vandaar al die persoonlijke verschillen in de verwerking van de waarneming!

Emoties zijn energie in beweging. Als jij mij iets zegt, dan beleef ik in mijn persoonlijke geest wat hierdoor in beweging komt. Zo zetten we elkaar in beweging met behulp van onze persoonlijke geest. Met flink wat empathie kun je zelfs de gevoelens van een ander in je eigen persoonlijke gevoelswereld beleven.

In het feit dat we bestaan zijn we gelijk. Jong of oud, verschillende geloven, het maakt niet uit. Jij bestaat ... omdat je leeft in een levend lichaam.

En je hebt een doel: een voldoende gevulde ziel met geweten. Na je dood word je een herinnering die bestaat zolang deze herinnering 'levend' wordt gehouden door de nabestaanden. Iets 'levend' houden is een vermogen van de persoonlijke geest. De geest heeft zeer veel mogelijkheden om zichzelf in uitwisseling met een ander in beleving te brengen. Gewoonlijk bestaat je persoonlijke geest uit de ervaringen van je verleden, met al je gewoontes én overtuigingen dankzij programmatie, maar ook uit je heden met je fantasie, je ideeën en je dromen over de toekomst. Dit alles samen bepaalt hoe jij je waarnemingen kleurt naar herkenning en betekenisgeving. Meestal let je niet op de gedachten die je niet denkt. Daar zou voor sommigen best wat meer aandacht naar toe mogen gaan. Er bestaan veel meer gedachten dan die jij in je eentje in beleving kunt brengen.

Met alle mensen vormen we de huidige menselijke geest met alle verschillende overtuigingen en gewoontes die erbij horen.

Mensen hebben hun menselijke geest hun bewustzijn genoemd. Een groot deel van de mensheid is er trots op dat we als levenssoort de "hoogste rang" denken te vertegenwoordigen.

Wat wel zeker is, is dat de mensheid al heel wat andere soorten uit hun natuurlijke habitat verdrongen heeft.

De ziel

De ziel bestaat in de menselijke geest, net zoals God er in bestaat. Wat niet wil zeggen dat de menselijke geest het thuis is van de ziel of van God. Zowel ziel als God zijn door de mens de geest ingetrokken, maar maken er geen van beiden deel van uit!

De persoonlijke geest van wezens is onderhavig aan de frequenties van de energieën. Met de persoonlijke geest staan we achter onze eigen opvattingen, ook als het woord God, Allah of Boeddha valt. Dit 'hoogste gezag' wordt als onaantastbaar, onnavolgbaar en onbeschrijflijk gekenmerkt ... en hiermee wordt het tegelijkertijd op een ongekende afstand gezet.

De mensheid heeft er talloze oorlogen voor gevoerd en verheerlijkingen voor gemaakt. De ziel staat voor een mens vaak een stuk dichterbij. De ziel heeft iets persoonlijks.

Ook zijn er genoeg woorden om de ziel mee te beschrijven, al blijft de ziel ongezien. Het goddelijke is voor de mens iets anders dan de persoonlijke geest. Wat er in persoonlijke geest van mensen bestaat *neemt* inderdaad vrij snel *bestaansrecht*.

De ziel is een denkbeeld geworden en daarom wordt de ziel door de mens toegeëigend, maar jij bent nog steeds van de ziel.

Vanuit de ziel gezien ontstaat er een subtiele vorm van stuwung tijdens de bezieling (de zielsstuwung) en daarna volgt er pas ná de conceptie wezenlijk bestaan: er ontstaat een incarnatie.

De ziel zal zich dankzij dat wezen, dat in een lichaam in het bestaan leeft, steeds verder kunnen vullen met beleefd en bewust geworden geweten.

Geweten is een andere naam voor de herkenning van beleefde en tot neutraliteit teruggebrachte zielsneutraliteit.

De zielsstuwung is het deel waarmee de ziel het wezen een nieuwe kans geeft om in het bestaan meer geweten op te doen. Ieder nieuw bezield leven draagt een zielsstuwung, die verbonden blijft met de bijbehorende ziel.

De ziel blijft in eigen onbestaan.

Tijdens het bestaan van het wezen wordt er van alles beleefd en in ervaring gebracht. Het leven léven geeft aan het lichaam en de geest elke dag beleving. In de persoonlijke geest vindt hierdoor bewustwording plaats.

Er is groei, er is bloei. Er is nieuw en nieuws. Er zijn mogelijkheden, kansen, uitdagingen en aanwijzingen voor de persoonlijke geest. Er is bekend en vertrouwdheid in het bestaan.

Er is ook afbouw en einde.

De ziel bepaalt het moment waarop de zielsstuwung wordt teruggehaald. Dit vormt de overgang van sterven naar dood zijn.

Na de terugkeer van het wezen in de Sferen wordt het zelf (ego en wezen) en de persoonlijke geest geholpen om gedane zaken zo goed mogelijk tot neutraliteit terug te brengen.

Neutraliteit wordt in de ziel opgenomen als geweten. Het geweten neemt hierdoor toe en de ziel vult zich er wat verder mee. Het ego wordt daarna in de Sferen opgelost.

Het overgebleven karma blijft bewaard.

Nog vóór er een nieuwe incarnatie zal volgen zorgt **Liefde** in de ziel ervoor dat het al bestaande geweten verzameld blijft.

Licht start het inventariseren van de nog bestaande zielsleegte in geweten.

Kracht draagt zorg voor de bezieling.

Zo kan de ziel opnieuw het wezen bezielen en kan het wezen een volgend bestaan starten.

Het wezen blijft in de sferen tot er een nieuwe incarnatie volgt en komt via een nieuwe bezieling weer in het bestaan met een nieuw ego. Dit gebeurt net zo lang totdat er voldoende geweten is opgebouwd en dit de ziel vervuld en voltooid.

Zolang de ziel nog onvoldoende is gevuld met geweten, start er een nieuwe bezieling met een andere zielsstuwung.

Liefde, Licht of Kracht zijn de stuwungen waaruit de ziel er eentje zal kiezen tijdens het bezielen. Er zullen incarnaties nodig blijven totdat de ziel voldoende geweten heeft opgebouwd. Geweten opbouwen kan alleen in het bestaan, niet in de Sferen. De ziel komt *echt niet* in het bestaan. Voor het bestaan heeft de ziel het wezen gecreëerd. Hetzelfde wezen krijgt bij iedere nieuwe incarnatie een nieuw ego, een nieuw lichaam en een andere zielsstuwung. Alleen het aanwezig zijn in een lichaam geeft wezens de kans om geweten in bestaan te brengen én om meer geweten op te bouwen. Iets wat de ziel *niet* kan, maar het wezen in het bestaan *wél!* Laten we ernaar uitzien dat de mens de eigen ontwikkelingen laat samengaan met de natuur op de planeet.

De zielsstuwung

De ziel heeft je wezen dus een zielsstuwung meegegeven om in ieder geval het contact met de ziel te kunnen behouden. De zielsstuwung is echt iets speciaals.

De mens heeft één van drie mogelijkheden (Liefde, Licht of Kracht) om zichzelf te helpen inneren in de oorsprong. Alle drie de stuwungen zijn even waardevol, al zijn ze totaal anders. Je hebt de voor jou meest geschikte zielsstuwung meegekregen om de ziel verder te vullen.

Pas als je je gaat openen voor je zielsstuwung, zul je deze ook in je persoonlijke geest kunnen gaan herkennen. Je zult beslist je zielsstuwung gaan waarderen. Dit helpt je bovendien bij het herkennen van wie je diep van binnen bent. De zielsstuwung is je contact met de ziel! Er zal pas meer begrip in de totale menselijke geest verschijnen wanneer er een voldoende grote groep mensen zich bewust is van de zielsstuwungen. Deze groep is nog steeds te beperkt. Dit gebrek aan interesse voor de ziel zegt ook iets over de door de mens bedachte "voortgang" van de mensheid. In de ziel zorgt differentiatie in de stuwungen voor het *verbreden* van Liefde, en voor het kunnen *reflecteren* van Licht en voor het *uitdragen* van innerlijke Kracht.

De zielsstuwungen verbreden, reflecteren of dragen uit.

Zodat er op ieder vlak oplossingen en meer geweten kunnen ontstaan. Het geheel van alle details in het bestaan zorgt voor het vergroten van het geweten in de ziel.

De drie zielsstuwungen zijn dus Liefde, Licht en Kracht. Liefde ziet de mens als het allerhoogste. Liefde en Licht wensen we elkaar toe met kerstmis en met Kracht weten we nog niet goed wat ermee te doen. We zetten Kracht al gauw tegenover macht en daarmee maken we van Kracht een tegenstelling. Wat het niet is.

Macht is wel altijd het ego! Kracht als zielsstuwung gaat over de opbouw van innerlijke zuiverheid en dat biedt extra groei voor jou en mij.

Liefde, Licht en Kracht zijn op zich alle drie gelijkwaardig.

Je kunt alle stuwungen herkennen. Je wezen krijgt maar één van de drie stuwungen mee voor 'in het bestaan'. Wanneer je een **Liefdesstuwung** bent dan zijn Licht en Kracht en een groot deel van Liefde achtergebleven in de ziel. Er is als de stuwung al wat vordert in jou een vermogen om onvoorwaardelijk van een ander te houden en die te laten delen in de liefde die jij bent. Een Liefdesstuwung laat hierin anderen delen. Deze stuwung omvat en omringt anderen met liefde, waardoor de Liefde in die anderen geactiveerd kan worden.

Wanneer je een **Lichtstuwung** bent is het je vermogen om je licht ergens op te laten schijnen en tegelijkertijd te weten wat er mist. De ene keer zul je terugkijken en de andere keer zie je helder wat de juiste weg naar verder is.

Wanneer je een **Krachtstuwung** bent, is het je vermogen om dat wat je passie is in bestaan te brengen. Hierdoor zul je ook anderen kunnen bekrachtigen om in beweging te komen om hun eigen passie, liefde, licht te gaan volgen.

In je huidige leven ben je één van de drie stuwingen.

In je eigen stuwning ben je op je best. Iets wat ook belangrijk is, is dat je beseft dat dit deel je altijd steunt! Relaties ontstaan om samen naar een $\frac{2}{3}$ van de zielsherkenning te groeien, dankzij de combinatie van twee stuwingen.

De zielsstuwning is het meest basale niveau waarmee je reageert op de omgeving! Ieder wezen heeft de eigen stuwning te volgen. Zolang je mee doet (of als kind mee moet) in de stuwning van een ouder, raak je verzwakt als die zielsstuwning ongelijk is aan de jouwe. Iedere zielsstuwning heeft in het bestaan de kans om door omstandigheden in het ego dominant te worden.

Iedere dominantie is conflicterend voor alle stuwingen in de directe omgeving. Als je de zielsstuwning van een ander herkent, verdwijnt de dominantie en heeft deze minder effect op je. Je bent hier op aarde om je eigen zielsstuwning te zijn!

De aanvaarding van de zielsstuwning is niet moeilijk.

Het vormt je verbinding met de bron van je bestaan en de ziel. Dankzij de bezieling krijgt het menselijke wezen een nieuw lichaam. Iedere zielsstuwning zorgt er voor dat je onbewust op zoek gaat naar de overige twee delen.

Die twee delen zijn je hulpbronnen om de drie-eenheid van Liefde, Licht en Kracht te bereiken. Mensen zoeken onbewust naar deze completering.

Er zijn ook mensen die onbewust zoeken naar de moeiteloosheid van de zielsstuwingen.

Zijn de stuwingen van ouders aan elkaar gelijk, dan kunnen ze elkaar versterken. Beide ouders met een liefdesstuwning zullen elkaar blijven omarmen en hun kinderen blijven omvatten.

Familie blijft voor hen het allerbelangrijkste.

Beide ouders met een lichtstuwning zullen elkaar blijven corrigeren. Er wordt door beiden gezien wat er mist. Zien wat er tekort komt hoort bij de lichtstuwning. Hun kinderen zullen ook beslist aangegeven krijgen wat er nog niet goed is. Dit is voor de kinderen minder fijn, want ze krijgen erg vaak kritiek.

Beide ouders met een krachtstuwning zullen elkaar blijven bekrachtigen en hun kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Het is voor kinderen een steunende stuwning.

Vaak gaat het in relaties om een uitbreiding en samengaan van twee verschillende zielsstuwingen. Zo worden er twee verschillende zielsstuwingen samengebracht. Zo kan er samen $\frac{2}{3}$ van de mogelijkheden van de zielsstuwingen in ervaring gebracht worden in een partnerschap.

Besef dat er - wanneer men de zielsstuwingen niet herkent - een hoop onbedoelde pijn ontstaat.

Het is óók mogelijk om af en toe verbinding te ontvangen vanuit alle drie de delen van het zielsbewustzijn. Je kunt deze verbinding uitsluitend ontvangen via je wezen.

Dit zijn altijd wonderlijke en bijzondere ervaringen, waar in korte tijd alle delen kort beschikbaar zijn via het geweten. Koester deze momenten van inzicht, helderheid en besef!

Liefde als zielsstuwning betekent

dat Licht en Kracht volledig in het zielsbewustzijn zitten.

Liefde zal anderen omringen.

Licht als zielsstuwning betekent

dat Liefde en Kracht volledig in het zielsbewustzijn zitten.

Licht zal kunnen onderscheiden.

Kracht als zielsstuwning betekent

dat Liefde en Licht volledig in het zielsbewustzijn zitten.

Kracht zal ondersteunen.

Hoe meer geweten er beschikbaar is in een persoonlijkheid, hoe verder die ziel gevuld is. Weet dat de ziel het al opgebouwde geweten van alle drie de stuwingen in zich heeft!

Liefde

Een ogenschijnlijk vreemd symbool voor Liefde, maar het symbool staat voor directe verspreiding naar álle kanten tegelijk!

De zielsstuwing Liefde vormt razendsnel in álle richtingen een zich verspreidende 'uitstraling'. Liefde creëert in het bestaan een steeds groter wordend verbonden geheel.

Liefde is een vermogen om ruimte te maken voor oplossingen. Liefde is afkomst. Liefde is ook dat mensen zich verbinden en deel willen worden van een groter geheel in verwerkelijking.

Liefde kan iets omvatten, omringen, verspreiden én omarmen, waardoor iets volledig opgaat in een geheel. Het afgescheidene voegt zich automatisch toe zodra Liefde wordt herkend.

Liefde omarmt altijd een groter wordend opbouwend geheel, omringt hierin delen en verbindt ze. Liefde omvat elk groter geheel met het grootste gemak. Delen gaan op in grotere geheelen. Liefde verbindt iets net zolang tot de afgescheidenheid zich zal oplossen. Liefde heeft het vermogen om ineens te verschijnen en weer op te lossen, om opnieuw te verschijnen en weer op te lossen in een oneindige reeks van herhalingen.

Liefde spreidt zich altijd onmiddellijk uit zo ver als mogelijk.

Zonder ritme, onvoorspelbaar en als mens niet overdraagbaar! Liefde is meer waarheid dan woorden en opent het houden van in een ander en in anderen als een gelijke. Zo wordt Liefde niet verspild. Als je samenleeft met een liefdesstuwing, zul je in die liefde opgenomen worden. Zeker als de liefde gericht is op jou. Dan kun je er zelfs niet aan ontsnappen. Moeders of vaders met een liefdesstuwing herken je snel. Zeker in de buurt van hun kroost. Deze ouders zullen hen altijd blijven steunen, wat de kinderen ook doen. Liefde valt echter niet te bezitten!

Liefde deelt zonder enige terughoudendheid.

Degenen met een liefdesstuwing mogen beseffen dat de stuwing de activator zal zijn om *Liefde in een ander* te activeren.

Degenen met een liefdesstuwing hebben te accepteren dat het zielsvermogen hierin ongezien blijft. Dat komt door de aard van Liefde.

Liefde heeft geen onderscheidingsvermogen. De mens wel.

Een mens met een liefdesstuwing kan wél onderscheiden en zal zich in het leven ook richten op gelijkgestemden. Een mens met een liefdesstuwing zal zich na een bewust gedane keuze voor iemand niet willen laten scheiden van die ander.

Er is aardse liefde nodig voor iemand met een liefdesstuwing. Aardse liefde is nodig om in te zien dat er een groot verschil bestaat tussen Liefde van de ziel en aardse liefde. Als de aardse liefde er is, kan de zielsliefde pas echt ruimte krijgen.

De aardse liefde is nodig om een ego te kunnen ontwikkelen dat ogenschijnlijk gescheiden leeft van een ander ego.

Een ego zoekt een partner en beleeft individualiteit.

Ego-liefde is aardse liefde en is liefde zonder in een ander op te lossen. Aardse liefde bevat persoonlijke geest en emoties.

Zodra we inzien dat zielsliefde *totaal anders is* dan aardse liefde is er al veel gewonnen. Zielsliefde heeft geen persoonlijke geest!

Zielsliefde bevat onafgescheidenheid. Zielsliefde weet.

Zielsliefde bevat het tot nu toe opgedane geweten.



Een liefdesstuwung zal graag handelen vanuit geweten.

Aardse liefde bestaat meestal uit de persoonlijke geest.

Bij zielsliefde gaat het dus om geweten.

Afhankelijk van het tot dan toe opgedane geweten zal het wezen een geliefde al dan niet kunnen steunen.

Gevoelens en emoties zorgen ervoor dat er onderlinge verschillen tussen mensen bestaan, zodat een mens met een liefdesstuwung deze verschillen kan herkennen. Mensen met een liefdesstuwung mogen beseffen dat het Liefde is die hen in uitbreiding zet. Liefde is niet overdraagbaar van mens tot mens!

Je kunt het voordoen, maar je kunt het niet voor ze doen.

Ieder voor zich zal de Liefde in zichzelf moeten ontwikkelen.

Liefde is het zelfloze van de eenheid kunnen omvatten.

Meestal geven mensen met een liefdesstuwung zelf richting aan het leven door zich met anderen te verbinden en hen met liefde te omringen.

Wat door Liefde verbonden wordt,
heeft vaak niet eens in de gaten dat het verbonden wordt.

Liefde activeert ook liefde *tussen* elkaar.

ZielsLiefde kan activeren, maar is niet overdraagbaar! De mens denkt dat liefde heelt en daarmee nog steeds overdraagbaar is. Iedere relatie herkent dit als hoop en verlangen.

Liefde heeft ieder voor zich in zichzelf te ontdekken.

Zolang er sterke gevoelens voor een ander aanwezig zijn, noemen we het liefde. Liefde kan balans brengen tussen anderen en zichzelf! **Liefde leidt je in je leven naar je innerlijke Licht.**



Liefde



is Licht

in



Kracht

Wezenlijk zijn zij
de zon gelijk in aanschijn.

Onbeklemd

dient warmte toe

aan al dat is ontvangen,

wat zachtkens valt

in Moeders schoot,

die overeenkomstig het gebeuren

deelt in de stemming.

Licht



Het symbool van de Lichtstuwing kent twee richtingen: de richting van boven naar beneden en de richting van beneden naar boven. Beide richtingen zijn even belangrijk. De ene helft bestaat uit de heenweg. Dit is vanuit de ziel via de lichtstuwing naar het wezen en verder naar de materie.

Deze weg is naar het bestaan al achter de rug!

De andere weg geeft de opstijgende lijn aan: het terugvinden van de weg vanuit het bestaan naar het Licht. Vanuit de zielsstuwing gezien is de lichtstuwing op aarde altijd bezig aan de terugweg!

Vrijwel ieder godsdienstig geloof heeft de Lichtstuwing hoog in het vaandel staan, met Liefde als het ultieme doel. De terugweg naar de afkomst (de ziel) is hierdoor belangrijk geworden.

Vanuit een aards perspectief is dat ook zo. De door de mens vergeten weg van een Lichtdeel van de ziel naar de stof geeft de lichtstuwing op aarde echter juist zijn functie. Als lichtstuwing ervaar je regelmatig het gevoel dat er nog iets ontbreekt.

Je zult op weg gaan om iets te vervolmaken!

Je zult het geheel van het Licht terug willen vinden.

Blijf bezig met completeren, dan zal dat wat je nog mist zich kunnen openbaren. Op deze weg terug naar de ziel bevinden zich je talenten, die je als vanzelfsprekend zult gaan inzetten voor meer vulling van geweten.

Licht geeft constant informatie aan het wezen om de voor jou juiste weg te bewandelen. Licht biedt je beslist vele kansen.

Een lichtstuwing brengt de heenweg en de terugweg weer samen. De lichtstuwing in je wezen weet de weg!

Op aards niveau zet een lichtstuwing je aan om voor je zelf het juiste spoor te vinden. Iemand met een lichtstuwing ervaart het duidelijkst 'wind mee' wanneer hij of zij op het juiste spoor zit. Onafgebroken duwt deze stuwing je de kant op van wat je verder helpt op je terugweg van herkenning.

Waarbij het wel opvalt dat er eerst iets afgerond moet zijn voordat je je kunt overgeven aan ontspanning.

Iets wat een blijvende ondertoon kan worden in je leven.

Toch wordt het steeds eenvoudiger om je eigen weg te blijven volgen. Hoe langer je leeft, hoe meer je erop gaat vertrouwen dat de weg naar verder (naar de vervulde ziel) zich als vanzelf aan je openbaart. Hierdoor leer je op den duur herkennen hoe de zielsstuwing je begeleidt op deze weg naar verder.

De lichtstuwing zorgt voor ondersteuning bij de eigen bewustwording. Licht helpt je om iets onder ogen te zien. Licht brengt gewilde, maar ook ongewilde zaken aan het licht. Om je licht ergens op te kunnen laten schijnen heeft de lichtstuwing wel een bepaalde mate van afstand nemen nodig.

Afstand is nodig om te kunnen separeren, maar ook om te kunnen onderscheiden. Juist hierdoor zal er nog meer eigenheid ontdekt kunnen worden. Licht kan onderscheiden.

Licht dient voor ontblinding, maar kan soms verblinden.

Licht transformeert. Hierdoor wordt iets echt anders. Er is geen weg meer terug naar het oude. Er is alleen het nieuwe dat meegenomen wordt in de weg omhoog. Licht vormt vanzelf de eigen leerweg. Licht blijft schijnen totdat de bewustwording overgaat in bewustzijn. Wanneer iets

eenmaal in het bewustzijn aanwezig is, kost het geen moeite meer. Licht kiest voor de versterking van de eigen kwaliteiten. Dat wat er in aanleg aanwezig is, wordt gevolgd, opgevolgd en vervolgd.

Soms heeft Licht een hele duidelijke boodschap voor je, soms is deze zeer subtiel. Als een lichtstuwing het eigen geheel heeft gevonden, kan het daar in verblijven óf de lichtstuwing zal een groter en nieuwer geheel op gaan zoeken.

Als deze lichtstuwing door het ego naar het ego wordt getrokken zal dit zorgen voor keuzes die lichtend of donker kunnen zijn. Goed en fout is in de lichtstuwing het snelst helder. Het ego zal het eigen standpunt beslist naar buiten brengen.

Het wezen zoekt innerlijk naar het Licht van het eind van de tunnel. Het wezen richt zich op het voltooiën van taken.

Uitsluitend het ego inzetten in het bestaan zal helaas blijven steken in egocentrisme en in het ego zal deze stuwing ook ingezet kunnen worden om het zelf te versterken en te verrijken. Ieder beginnend wezen in de incarnatiecyclus is gevoelig voor dominantie, hoogmoed, hebzucht, misleiding, minachting, manipulatie, macht en egoïsme.

Een wat verder gevorderde ziel kan prima separeren, ontblinden, een groter geheel zien en completeren.

Het innerlijke Licht leidt je in je leven naar je innerlijke Kracht.



Licht is Liefde in Kracht

Ongedwongen
maakt rede vrij
van beperkingen
die het denkt te hebben.
Daar waar dans
morgenstond is,
vallen lichtvallen
op zijn plaats
zonder plaats in te nemen.

Kracht

Het krachtsymbool heeft iets weg van een hart. Je zou denken dat dit symbool qua vorm bij Liefde zou horen, maar Liefde blijft zich verspreiden en innerlijke Kracht keert steeds terug in het oorspronkelijke punt om van daaruit opnieuw op te starten. Innerlijke Kracht start altijd vanuit één punt. Dit ene punt stuwt eerst zichzelf op. Zo wordt er innerlijke kracht verzameld. Dan beleeft Kracht tijdens deze verzameling een verspreidende opstuwing waaruit onvermijdelijk beweging zal ontstaan. Hieruit ontspringt er op een gegeven moment een uitwaaiierende uitbreiding.



Tijdens deze fase kunnen er 'volgers' ontstaan zolang de voeding vanuit deze innerlijk opgebouwde kracht verspreid wordt. Hiermee gaat Kracht over in extra beweging en bewustwordingsgroei voor de 'volgers'. Deze uitwaaiering komt vanzelf met een boogje terug in de oorsprong van de krachtstuwing. Missie geslaagd.

De krachtstuwing kent als bundeling het altijd weer thuis komen in de oorsprong.

Zo vormt de Krachtstuwing regelmatig een soort 'minirondje', startend vanuit rust, kracht verzamelend, dan in beweging komend, uitwaaiieren en weer terugkerend in het startpunt. Het terugkeren in het startpunt (het innerlijk) vormt een bundeling. Dit geldt specifiek voor de krachtstuwing.

De volgelingen hebben intussen bewustwording ontvangen om deze te kunnen omzetten naar bewustzijn.

Iedereen komt na een beïnvloeding van een krachtstuwing terug in de eigen stuwing. Vaak een stukje wijzer. Een krachtstuwing zal de beïnvloeding nooit vast kunnen houden. Zodra de bewustwording is gegeven keert de krachtstuwing terug in het startpunt en laat de volgers los. Herken je een krachtstuwing, dan kan dit lijken op een innerlijke drang, maar het heeft de bedoeling om wellicht onbedoelde bewustwording aan te bieden voor alle betrokkenen. Alleen als je zelf het bewustzijn hierin al draagt, zal een krachtstuwing je niet mee kunnen nemen. Het verschil herkennen tussen macht en zuiver innerlijke kracht zorgt ervoor dat macht en kracht in jou gescheiden zullen blijven en macht je koud laat.

Beginnende zielen zetten het ego vaak in voor machtsvertoon! Je herkent ze aan het hebben van hebzucht, dominantie, hoogmoed, manipulatie, misleiding, minachting en onderdrukking van anderen. Het zijn zielen die nog weinig geweten dragen.

Macht is altijd ego. Gevorderde zielen zullen juist zuivere bekrachtigingen geven. De innerlijke Kracht in hen helpt om het wezen vaker actief te kunnen laten zijn, ook in anderen.

Innerlijke Kracht is rust, beweging, rijping en bundeling als een natuurlijke opeenvolging. Iets is pas klaar als al deze fases zijn doorlopen. Als een krachtstuwing terugkeert in de eigen basis, het onderste puntje van het krachtsymbool, ontstaat er stilte en de loskoppeling van de volgers.

Kracht gaat ook over het beleven van de eigen potentie. Kracht doet wat in beweging komt groeien. Kracht geeft altijd wel ergens een zetje om meer bewustwording in beweging te brengen. Innerlijke Kracht wordt *in overdracht* als hulpmiddel voor een ander ingezet. Kracht kan ook ontmaskeren, als iemand langdurig bewustwording weigert aan te gaan.

Kracht zal in rust zijn wanneer het zich in zijn startpunt bevindt. Zodra de Kracht op weg gaat en de beweging toeneemt, is Kracht niet meer te stoppen. Dan vervolgt de Kracht zijn weg, tot de stuwung weer in de oorsprong uitkomt.

Iemand met een innerlijke krachtstuwung kent: **starten, versterken, uitwaaiëren en inkeren**. Na het inkeren kan het wel even duren voordat er weer een nieuwe start ontstaat...

Op aards niveau zal innerlijke kracht prestaties kunnen leveren. Kracht heeft soms een engelengeduld. Kracht die thuiskomt in de eigen oorsprong, kent de diepe rust van voldoening. Als rust een blijvend onderdeel wordt in het bestaan van een krachtstuwung is er geen volgende ronde voor een krachtstuwung meer nodig.

Kracht kent geen rang of stand. Gevorderde innerlijke Kracht zal zuiverheid bekrachtigen. Gebeurt dit niet dan heeft deze aardse persoon nog te weinig geweten.

Innerlijke kracht heeft zowel een dragende als een ondersteunende kant. Kracht kent als enige stuwung overdracht.

Kracht zal anderen bekrachtigen. Zo brengt Kracht anderen in beweging. Kracht zorgt voor uitwaaiering, waarbij de Liefde in uitbreiding alles zal blijven omringen en het Licht voor extra verspreiding kan zorgen. De krachtstuwung als innerlijke kracht brengt meestal een sterke voortgang bij de ontwikkeling van het geweten in de betrokken zielen.

Innerlijke kracht geeft je doorzettingsvermogen, en het niet af laten weten als je ergens alleen voor komt te staan. Hoe meer geweten er in de ziel aanwezig is, hoe meer er in zuiverheid door het wezen 'ge-innerd' zal kunnen worden. Het maakt de innerlijke kracht bij een krachtstuwung passend bij de ziel.

Innerlijke Kracht leidt je in je leven naar de Liefde van Eén.



Kracht

is



Liefde

in



Licht

**Onvergelijkbaar
mogen leergangen
aangeboden worden.
Door omstandigheden
vertekent het beeld.
De sluier van leven
mag opgelicht worden
om besef te brengen
van waarheid.**