

A glowing lotus flower is centered at the bottom of the image. From its petals, a trail of bright, shimmering light particles rises upwards, forming a circular shape at the top. The background is a soft, light blue gradient.

*Hoe de ziel  
je ondersteunt met*

Liefde,  
Licht of Kracht

ISBN: 978 - 94 - 91456 - 46 - 6

Schrijfster: Monique Hagemeijer

Muziek: Stefan van Ham

Medewerkers: Karin Mathijssen en Margot van Rossum

Jij en ik bestaan als mens  
in ons diepe niveau uit ziel.  
Een ziel is een wonderlijk fenomeen,  
omdat het bewustzijn bevat.

Om dit te kunnen beleven  
heeft de ziel  
je een zielsstuwning meegegeven.

**Boek en CD horen samen**

Deel 1 is de voorbereiding

Deel 2 is de CD

Deel 3 is de herkenning

# Inhoud:

## Deel 1

Hoe het begon...	1
Van daar naar hier	4
Waarnemen	4
De geest	5
De ziel	6
De zielstuwing	8
De bedoeling	9
Liefde	11
Kracht	15
Licht	19
Karma	23
Herkenning	24
Talent	26

## Deel 3

Iets over het verleden...	29
Verbinden en vermengen	30
Wezen en ego	32
Beleven van de zielstuwing	32
De neutrale persoon	34



## Deel 1

### Van tevoren....

Voordat je hier op de wereld kwam,  
bestond je als een ongeziene ziel  
met meer bewustzijn dan je nu beleeft.

Met een ongelooflijke drang om zich van alles toe te eigenen zegt de mens dat we een ziel hebben. Het woord 'hebben' is hierbij echter onjuist. Het zou het woord 'zijn' moeten zijn. Wij 'hebben' de ziel niet. We zijn een ziel. De ziel heeft ons gevormd. De ziel heeft de keuze gemaakt om zichzelf in de materie te kunnen ervaren. De ziel kan het leven verbinden met materie. In ons geval is dat materie van de Aarde geworden. We zijn een bezielde levend wezen, net zoals een hond, een vlieg, een dolfijn en een mensaap. We zijn allemaal levende wezens met een eigen bewustzijn en een lichaam.

### Hoe het begon...

Voordat je in deze wereld als mens geboren werd, bestond je als een ongeziene ziel. De ongeziene ziel kon zichzelf alleen in beleving brengen door af te dalen in de materie. In deze ongeziene ziel ontstond om die reden ergens een driedeling. Twee delen bleven in de ongeziene zielswereld en één deel zorgde voor het kunnen beleven op stoffelijk niveau in een stoffelijk lichaam. Dit deel werd de ziel in de materie. Deze driedeling, die plaatsvond in de zielswereld, bevatte tegelijkertijd het samenhouden van de ongeziene delen met het deel dat zich ging af-

scheiden. De drie delen bleven verbonden, al bevond zich één deel in een stoffelijke wereld. Het deel dat zich richtte op de stoffelijke materie kreeg de mogelijkheid van levend leven. De driedeling startte. De keuze was gemaakt. In ons geval was de Aarde de bakermat waar de bevruchting voor dit nieuw te vormen wezen plaatsvond. Twee cellen werden één, en deze nieuwe cel vormde een heelheid in een eigen eenheid. Op dit moment van heelheid in eigenheid ontstond bezieling. De eerste celdeling in de materie ontstond en er begon zich een lichaam te vormen.

We gaan nog even terug naar de fase van de ziel van vòòr de driedeling, toen de ziel nog alle drie de delen in zich droeg. In de ziel zijn deze drie delen volkomen gelijk. De een is niet beter of groter dan de ander, niet fijner of gunstiger. Wel anders! Ze zijn volkomen gelijkwaardig en toch anders in hun werking.

Over deze drie delen gaat dit boekje. Over hun specifieke werking, over hun functionele verschillen en over hun bedoeling in een mensenleven. En over de fantastische mogelijkheden die deze drie delen iedereen bieden, als een ondersteunend duwtje in de rug. Ze heten zielsstuwings. Een zielstuwings is een constant voedende stroming die je blijft voortstuwens.

Omdat we als mens allemaal een derde deel als zielstuwings hebben meegekregen en we wezens zijn die bewustzijn ontwikkelen, kunnen we hiervan de werking belevens. Ieder in de eigen zielsstuwings. Daardoor zullen we steeds bewuster worden. Alleen al omdat we een heel leven lang dezelfde zielsstuwings belevens. We krijgen allemaal de eigen zielsstuwings in ervaring, die we als een vanzelfsprekendheid belevens. Vaak belevens we deze nog zonder te herkennen. Wat wonderlijk is, want het vormt de ondergrond van je bestaan.

Als baby en peuter leefde je vanuit de zielsstuwings die de bezieling je heeft meegegevens. Als volwassene ben je de bezieling allang vergetens. We hebben het trouwens te druk met allerlei taken die we voor onszelf als menselijke samenlevings hebben

opgebouwd. Aardse zaken, waardoor het zielsdeel steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. We zijn als mens deel van een maatschappij geworden. Gelukkig komen er steeds meer mensen die zichzelf willen leren kennen. Mensen die hun authenticiteit willen vinden. Waarbij het herkennen van de eigen zielsstuw- ing zeker tot hun voordeel strekt. Je herkent hiermee direct het diepste deel in jezelf, mét het bijbehorende bewustzijn dat zich dan steeds meer kan laten zien! Dit geeft je zoveel steun in het beseffen van wie je werkelijk bent.

Wat bijzonder is aan de zielsstuwingen, is dat er geen enkele opleiding voor nodig is. Je hoeft er niet in te geloven. Je hoeft alleen de cd te luisteren om je eigen zielsstuw- ing te herkennen. Er is niet veel tijd voor nodig om het diepste in jezelf naar boven te brengen. En ken je eenmaal je eigen zielsstuw- ing, dan herken je vaak ook die van anderen!

Maar weer even terug naar de ziel in de zielswereld. In de ongeziene ziel zijn de drie delen als bewustzijn aanwezig. Alle drie de delen zijn verschillend. Ze vullen elkaar enorm aan. Ze vormen met hun onderlinge verschillen een totaliteit, waardoor er in bewustzijn gelijkheid ontstaat. Deze gelijkheid vormt een drie- eenheid. Samen zijn ze één.

Zoals gezegd is de een niet beter dan de ander, wel anders. Ieder deel draagt het eigene aan, waardoor er in het geheel steeds meer bewustzijn van gelijkheid ontstaat. Dit bewustzijn van gelijkheid is vanzelfsprekend in de zielswereld.

De ziel bevat nog veel meer bewustzijn dan alleen in die drie delen. De ziel heeft meer bewustzijn dan er in jou aanwezig kan zijn, al ben je een professor. Het bewustzijn van de ziel werd me eens als volgt in beleving gebracht: Ik had regelmatig als ik mijn ogen dicht deed nog een klein spleetje licht in mijn linkeroog, alsof ik dat ene oog niet helemaal kon sluiten. Het bewustzijn van de ziel werd me omschreven als het zien met twee open

ogen. Het bewustzijn van een mens was zo groot als in dat kleine spleetje.

## Van daar naar hier

We zijn allemaal bezield met een menselijk bewustzijn. Maar omdat deze bezieling gebeurde voordat jij je er bewust van was, ben je dit vergeten. Maar ergens... in de zielsstuwung in jou... is dit weten bewaard. En als je dit weer in beleving krijgt, weet je het weer. Dan weet je dat het klopt dat je een ziel bent, die een lijfelijke ervaring beleeft.

Het lichaam is zichtbaar. Zichtbaar voor jezelf en voor anderen. De ziel is niet zichtbaar, de ziel blijft ongezien. Er bestaat ergens een weten in je dat je meer bent dan je lichaam met je verstand en je gevoelens. Als je geluk hebt, krijg je een ervaring die dit duidelijk maakt. Je zielsstuwung vormt je allerdiepste bestaanslaag. En al ben je je daar niet dagelijks bewust van, deze laag vormt wel het houvast in je leven. Deze laag bevat namelijk je talenten en je passie, en de bedoeling waarom je nu op de aarde bent.

## Waarnemen

Het waarnemen van de wereld (en van onszelf) doen we met onze zintuigen, die de informatie aanreiken en daarmee wordt het grootste deel van onze gedachten en onze gevoelens gevormd. De meeste zintuiglijke waarnemingen krijgen hun betekenis rechtstreeks uit het brein. Je kunt de wereld en jezelf ook waarnemen met je zielsstuwung. Je krijgt dan andere informatie. Dit komt omdat je vanuit je zielsstuwung het gewaarzijn hebt van gelijkheid. En als je elkaar als gelijke kunt zien, vind je vanzelf meer overeenkomsten.

Zowel het waarnemen vanuit je brein als het gewaarzijn vanuit je zielsstuwung maken gebruik van je geest voor de vertaling en het kunnen overdragen van de gegevens. Vanuit je brein krijg je in-



formatie vanuit je aardse ervaringen. Vanuit de zielsstuwung krijg je gegevens aangeleverd vanuit het zielsbewustzijn. Beide zijn anders, beide zijn nodig in het dagelijkse leven. Waarnemen doe je met je brein en je hart. Gewaarzijn doe je dankzij je zielsstuwung. In gewaarzijn zit geen bekritisieren, geen oordeel of vereenzelviging. Ook geen najagen van genot of het vermijden van geen-genot. Het is simpelweg gewaarzijn.

## De geest

Doordat je bestaat ben je gelijk aan iemand anders die bestaat. Je bestaat zichtbaar doordat je waarneemt en waarneembaar bent. Dat je verschillend waarneemt... klopt. Dat anderen jou verschillend waarnemen... klopt ook. In onze waarnemingen verschillen we. In het feit dat we bestaan zijn we gelijk.

Hoe meer je wordt waargenomen, hoe groter de impact hiervan is op de groep waarvan je deel uitmaakt. Een idool wordt door velen gezien en waargenomen. Ieder voor zich brengt hierbij het idool in zichzelf tot beleving. En als heel veel mensen dit doen, kan het idool na diens overlijden in herinnering blijven 'bestaan'. Na je dood word je in ieder geval een herinnering, die bestaat zolang er mensen deze herinnering 'levend' houden. Iets 'levend' houden is een vermogen van de geest. De geest is mijn benaming voor alle mogelijke gedachten en alle mogelijke gevoelens die een mens maar kan hebben. Onder het vermogen van de geest versta ik het kunnen beleven van allerlei gedachten en gevoelens. Je kunt je denken beleven en je emoties uiten en dit uitdragen. Een ander beleeft dit vanuit het eigen denken en de eigen emoties met een eigen interpretatie van de waarneming. Emoties zijn energie in beweging. Als jij mij iets zegt, dan beleef ik mijn energie die hierdoor in beweging is gekomen. Het denken verwoorden en emoties uiten is je innerlijk naar buiten brengen, zodat het waar te nemen valt voor de omstanders.

De geest kent ook onuitgesproken gedachten en gevoelens. Deze worden minder zichtbaar in de buitenwereld. Toch noem ik dit ook geest. Het lichaam brengt constant gedachten in vertaling voor gevoelsbeleving. Zo kunnen we beleven welke gedachten welke gevoelens veroorzaken. Of we deze nu binnen houden of tot uiting brengen. En met een behoorlijke dot empathie kun je de gevoelens van een ander ook in je eigen lichaam ervaren. De geest heeft zeer vele mogelijkheden om zichzelf in uitwisseling met een ander te brengen.

Gewoonlijk bestaat de geest die je gebruikt uit je ervaringen van het verleden, je gewoontes en je overtuigingen, je fantasie en je ideeën. Die bepalen samen hoe jij je waarnemingen kleurt naar herkenning en betekenis. Dat is je persoonlijke stukje. Meestal let je minder op de gedachten die je niet hebt. Vaak heb je wel aandacht voor gevoelens die je graag wilt beleven. Er bestaan natuurlijk veel meer gedachten en gevoelens dan die jij in je eentje in beleving brengt. Samen vormen we de menselijke geest. We hebben de menselijke geest gekoppeld aan het bewustzijn. Vanuit een menselijke visie klopt dit. We zijn er trots op dat we als mensensoort deze "hoogste rang" vertegenwoordigen. Zolang je alleen de menselijke visie volgt voor bewijsbaarheid kan het niet anders dan dat de waarheid geweld wordt aangedaan. Vanuit een zielsvisie is het bewustzijn tot veel meer in staat dan zich alleen te verbinden met de menselijke geest!

Er kan pas iets nieuws in de menselijke geest verschijnen, wanneer één mens zich geopend heeft voor de mogelijkheid dat het zou kunnen bestaan. Als je je bijvoorbeeld geopend hebt voor de zielsstuwung die je bent, kan deze in je geest gaan bestaan. Je zult je zielsstuwung gaan honoreren.

## De ziel

God is onaantastbaar, onbeschrijflijk en onnavolgbaar. ... en hierdoor wordt God op een ongekennde afstand gezet. De ziel

staat voor de mens een stuk dichterbij in bereikbaarheid. De ziel heeft ook iets persoonlijks. Al blijft de ziel ongezien. De ziel is gemakkelijker te aanvaarden. Er zijn ook genoeg woorden om de ziel mee te beschrijven. Over de ziel zijn we het redelijk eens. Hiermee kent de ziel voldoende gelijkheid in het bewustzijn van de mensheid. Geschiedkundig werd er in alle tijdsperiodes wel gesproken over de ziel. De ziel is 'haalbaar' voor de mens. Het goddelijke was voor de gewone sterveling onhaalbaar. Met andere woorden: God staat te ver weg in gewaarzijn voor de gewone hardwerkende mens en de ziel is wie je bent.

In het zielsbewustzijn heeft alles een vaste plek! Er is orde. Op het moment dat het zielsbewustzijn wil uitbreiden ontstaat er een zeer subtiele vorm van verlangen om zichzelf te beleven. In het zielsbewustzijn kan iets hierdoor groter worden. Wil iets groter worden dan lost het eerst op, want de vaste plek is te klein geworden. In het groter worden wordt het ook krachtiger en het versterkt zich. Zo kan het zich gaan voorbereiden om zich af te gaan splitsen en te verspreiden. De deling kan starten. En dan spuwt een stukje zielsbewustzijn zichzelf uit. Het verlangen lost op in het uitspuwen. De vaste plek blijft bestaan en vult zich op met de twee delen die na de afsplitsing overblijven. Het derde uitgespuwde deel krijgt de zielsstuwung mee. De zielsstuwung is het deel waarmee de aanstaande ziel-in-stof eigenheid gaat verkrijgen. Het zal de eigenheid verspreiden te midden van andere stoffelijke zielen.

Tijdens het leven van de ziel-in-stof wordt er van alles beleefd en in ervaring gebracht. Een leven geeft immers iedere dag beleving. Er is zoveel verscheidenheid waaruit gekozen kan worden. Er zijn zoveel mogelijkheden die zoveel kansen, uitdagingen en aanwijzingen aanreiken. Het leven is een uitdaging met een indrukwekkende stroom van belevissen. Bewustwording wordt hierdoor omgezet in bewustzijn. Er is groei, er is bloei, er is nieuw en nieuws, er is ook opbouw en er is bekend, vertrouwd en oud. Er is afbouw en een einde. De ziel bepaalt het moment

waarop de zielsstuwning wordt teruggehaald. Na de terugkeer is er bewustzijn gewonnen dat in de ziel wordt opgenomen. Het geweten is hierdoor toegenomen. De drie delen worden weer verenigd en er ontstaat hiervoor een nieuwe plek.

Dit oplossen, versterken en verspreiden zijn de drie stuwningen waaruit gekozen wordt tijdens het uitspuwen. De uitspuwing van een deel van het zielsbewustzijn is een mogelijkheid om nieuw en nieuws te creëren. Iets wat NIET kan *in* het zielsbewustzijn! Dus als het bewustzijn wil groeien, moet het zichzelf eerst tot oplossing brengen, vervolgens sterker worden en zich verspreiden. Daarna zichzelf uitspuwen en overgaan naar het zijn, want daar zit nieuw, nieuws en groei. Nu even in gewone bewoordingen: De Liefde start de oplossing van de vaste plek, de Kracht versterkt het proces en daarna kan het Licht verspreid worden. Het aanwezig zijn als mens op de Aarde geeft de kans om nieuw en nieuws te creëren. Iets wat dus NIET kan in het zielsbewustzijn! Laten we ernaar uitzien dat de mens zich zo ontwikkelt dat nieuwe ontwikkelingen samengaan met de natuur van de planeet.

## De zielsstuwning

De ziel heeft je een zielsstuwning meegegeven om het contact met de oorsprong en thuisplek te behouden. Een zielsstuwning is iets speciaals. De mens heeft keuze uit drie fantastische mogelijkheden om zichzelf te helpen herinneren aan de eigenlijke oorsprong. En alle drie zijn ze even waardevol, al zijn ze alle drie totaal anders.

De drie zielsstuwningen worden gevormd uit het gehele proces van uitspuwen uit het zielsbewustzijn. Dus zowel het oplossen, als het versterken en het verspreiden zijn een mogelijkheid voor een zielsstuwning. Nogmaals gezegd: de ene zielsstuwning is niet beter dan de andere. Ze zijn alle drie even belangrijk in het pro-

ces. Ze zijn inderdaad verschillend en ze hebben andere mogelijkheden. Dat is inherent aan hun werking.

Dit oplossen, versterken en verspreiden  
zijn de drie stuwingen waaruit gekozen wordt tijdens  
het uitspuwen van een stukje ziel.

Liefde start de oplossing voor uitbreiding.  
Het sterker worden vormt de Kracht voor het uitspuwen.  
Het losmaken en verspreiden vormt het Licht.

## De bedoeling

De drie zielsstuwingen zijn Liefde, Licht en Kracht. Liefde zien we als het allerhoogste, Liefde en Licht wensen we elkaar toe met kerstmis en met Kracht weten we nog niet goed wat ermee te doen. We zetten Kracht al gauw tegenover Macht en daarmee maken we van Kracht een tegenstelling. Kracht als zielsstuwung is versterkend en biedt groei! Liefde, Licht en Kracht zijn alle drie even fantastisch.

2/3 deel blijft in het zielsbewustzijn  
1/3 deel landt in de stof als zielsstuwung.

Wanneer je een Liefdestuwung draagt, dan zijn Licht en Kracht achtergebleven in de ziel. Ben je iemand met een Liefdestuwung, dan is het je sterkste kracht om van een ander te houden en die te laten delen in de liefde die je bent. Wanneer je een Krachtstuwung draagt, is je sterkste vermogen om iets in beweging te zetten en groei aan te sturen. Wanneer je een Lichtstuwung draagt kun je je licht ergens op laten schijnen en weet je dat Liefde en Kracht zich in het zielsbewustzijn bevinden. In het vol-

gende hoofdstuk zullen we de zielsstuwingen van Liefde, Licht en Kracht één voor één beschrijven.

Je bent één van de drie! Besef dat je dat deel al bent! Je bent al Liefde, of Licht of Kracht in de zielsstuwings die je hier op aarde draagt! Je bent deze stuwings om deze in je leven neer te zetten. In je zielsstuwings bevindt zich je authenticiteit. In je eigen stuwings voel je je bruisend! In je eigen stuwings ben je op je best. Relaties ontstaan om samen naar 2/3 te groeien. Een fantastisch concept! Maar als je vaak meedoet of meemoet in de stuwings van een ander, raak je verzwakt. Zeker als die zielsstuwings ongelijk is aan de jouwe. Een zielsstuwings straalt bij gelijkheid. Je bent hier om je eigen zielsstuwings neer te zetten. Dan loopt veel in je leven op rolletjes.

De aanvaarding van de zielsstuwings is niet zo moeilijk. Het is immers de bron van je bestaan. Dankzij de ziel heb je een levend lichaam met een menselijk bewustzijn.

De eigen zielsstuwings zorgt dat je op zoek gaat naar de overige twee delen. Die zijn je hulpbronnen om eenheid te bereiken. Zo zoeken we naar completering. En wonder boven wonder: het is mogelijk om verbinding te ontvangen vanuit je eigen 3/3-zielsbewustzijn! Dit zijn wonderlijke ervaringen. Op die momenten heb je alle delen in gelijkheid beschikbaar. Dan hoef je niet meer op zoek, omdat je de completering in je hebt.

Liefde als zielsstuwings betekent  
dat Licht en Kracht in het zielsbewustzijn zitten.

Kracht als zielsstuwings betekent  
dat Liefde en Licht in het zielsbewustzijn zitten.

Licht als zielsstuwings betekent  
dat Liefde en Kracht in het zielsbewustzijn zitten.



# Liefde



De zielsstuwung Liefde vormt de bouwblokken om alles in zich op te nemen. De eigenheid geeft zich over aan het grotere geheel. Liefde is het vermogen van oplossing. Liefde is zowel de bron als het doel. Liefde is het cement dat mensen met elkaar verbindt. Liefde kan iets omvatten, waardoor het opgaat in een nieuw geheel. Het gesepareerde voegt zich toe en er ontstaat een nieuwe eenheid. Liefde omvat. Liefde kent geen verschillen. Al het andere verliest zich in de Liefde. Delen gaan op in grotere gehelen. Liefde heeft in het grootste en in het kleinste precies dezelfde stuwung. Liefde omvat iets tot het oplost. Liefde heeft het vermogen om te verschijnen en lost dan weer op, laat zichzelf weer verschijnen en lost wederom op. Zonder ritme, onvoorspelbaar en onoverdraagbaar. Liefde start vanuit één punt en spreidt zich onmiddellijk zo ver mogelijk uit. Opeens is er Liefde. Hierbij gaat het direct de volheid in en het omvat alles. Geen aanloop, wel acute spreiding.

Als je dicht in de buurt bent van een Liefdestuwing, word je er gewoon in opgenomen. Zeker als de Liefde gericht is op jou. Dan kun je er niet aan 'ontsnappen'. Moeders of vaders met een Liefdestuwing herken je snel. Zeker als ze in de buurt van hun kroost zijn. Bij een Liefdestuwing sta je simpelweg op nummer 1.

Degenen met een zielstuwing in Liefde mogen beseffen dat ze activators zijn om *de liefde in de ander* te activeren, en hebben te accepteren dat hun vermogen hierin onzichtbaar is. Dit komt door de aard van Liefde. Liefde heeft geen onderscheidingsvermogen. Het kan niet separeren. Liefde heeft moeite om "het andere" te ontdekken, omdat Liefde eenvoudigweg omarmend en omringend is en het moeilijk vindt om iets buiten zichzelf te kunnen ervaren. Liefde is in bewustzijn bevattende onthechting.

Er is meestal een aardse liefde nodig voor iemand met een zielsstuwing van Liefde. Het leren kennen van de aardse liefde is nodig om in te zien dat er een heel groot verschil bestaat tussen zielsliefde en aardse liefde. Als de aardse liefde er is, dan kan de zielsliefde steeds meer ruimte krijgen. Dan verspreidt het zich meer en meer. De aardse liefde is nodig om het besef van anders zijn te kunnen behouden en om een ego te kunnen ontwikkelen dat in die gescheidenheid kan leven. Zodat je je bewust kunt zijn van aardse Liefde zonder erin op te lossen.

Zielsliefde verbindt zich zo met alles dat er geen verschil meer bestaat tussen jou en de ander. Zodra we inzien dat zielsliefde *totaal anders is* dan aardse liefde is er al veel gewonnen!

Aardse liefde bevat emotie. Zielsliefde niet. De aardse emoties zorgen ervoor dat er onderlinge verschillen blijven bestaan. Aardse emotie zorgt voor het behouden van de eigenheid. Eigenheid die in contact met anderen weer kan oplossen wanneer de omvattende Liefde als zielsstuwing opnieuw komt opzetten. En dan bestaat er even niets anders meer. Dan is er in de Liefdestuwing alleen nog liefde in beleving.



Mensen met een Liefdestuwing mogen beseffen dat de liefde (die hen in uitbreiding zet en waardoor ze anderen kunnen omvatten) door die anderen niet onmiddellijk als Liefde ervaren hoeft te worden. Liefde is niet overdraagbaar en wordt gedragen en uitgedragen door de persoon zelf. Liefde is het vermogen van bevatten. Liefde lost zichzelf op om een grotere eenheid te bereiken, zodat de Liefde wordt uitgebreid. Deze zielsliefde komt niet in de buitenwereld, maar gaat van de zielsstuwing over in eenheid. Voor een ander is deze eenheid lang niet altijd voelbaar. Wel kan dit bij de ander de eigen liefde activeren, waardoor hij of zij de eigen liefde kan beleven. Zo is Liefde deelbaar! Dat is waar een Liefdestuwing ook op aanstuurt: het kunnen delen.

Daar waar Liefde deelbaar is, kan het zich vermenigvuldigen. Liefde kan dus activeren, maar is in zichzelf onoverdraagbaar. Nu draait de hele wereld op de hoop en het verlangen dat liefde overdraagbaar is. In iedere relatie speelt dit meer dan eens. Zolang er sterke gevoelens voor elkaar aanwezig zijn, noemen we het liefde, en deze liefde bestaat uit het *eigen* vermogen om liefde in te zetten.

Mensen met een Liefdestuwing kunnen versmelten met een ander. Om deze reden zouden ze soms ook willen dat ze dit versmelten bij een ander zouden kunnen oproepen. Je kunt een ander niet verliefd op je laten worden, alleen omdat je dat wilt. Verliefdheid vraagt om het eigen vermogen van liefde te activeren.

Het vermogen van Liefde is het oplossen van verschillen in gelijkheid, het omvatten en het versmelten. Dit blijft regelmatig ongevoeld, omdat het versmelten op zielsniveau gebeurt en niet op gevoelsniveau van de aardse liefde. Gevoelens zijn óf aantrekkelijk (er meer van willen) óf neutraal óf afstotend (weerstand voelen en er minder van willen). Gevoelens geven je altijd aanwijzingen over hoe je met jezelf omgaat. Heb je zelf vervelende gevoelens en een Liefdestuwing, dan is dat de aanwijzing dat je jezelf tekort doet in zuivere Liefde voor jezelf.

De Liefdestuwing komt uit het zielsvermogen, waardoor je zult blijven oriënteren op belevingen die dit vermogen dienen. Je zult hierdoor speciale belevingen krijgen en dat is nu net de bedoeling.

Bij een zielsstuwing in Liefde zorgt de stuwing voor directe verbreding van de omvatting. Er kan steeds meer geactiveerd worden. En steeds is er besef dat er nog meer te omvatten valt. Je hoeft alleen je eigen zielsstuwing op volle potentie te brengen. Wanneer alle mensen met een Liefdestuwing dit doen, dan is nu al één/derde van de mensheid in staat om Liefde neer te zetten in de hele wereld!

Liefde omvat, omringt en omarmt.

Liefde is  
de Kracht om het Licht in zichzelf te vinden.



# Kracht



Kracht heeft als symbool iets weg van een hart. Kracht start vanuit één punt. Dit ene punt stuwt zichzelf eerst op. De krachten worden verzameld. Kracht beleeft tijdens deze verzameling een enorme opstuwung en versterking waaruit veel beweging gaat ontstaan. Vanuit deze opstuwung start op een gegeven moment de uitbreiding die zeer breed kan uitwaaiieren.

Kracht gaat over in beweging en groei. Deze uitwaaiering komt vanzelf met een boogje terug in de oorsprong. De uitwaaiering vormt de rijping die wordt beleefd. Kracht kent ook de bundeling in het thuiskomen in zichzelf. Wat je uitzendt, krijg je terug is een uitspraak die bij Kracht hoort. Zo vormt zich in de Krachtstuwung een soort kringloop, één die start vanuit rust, in beweging komt, vervolgens uitwaaiert en tenslotte terugkeert in het startpunt. Het terugkeren in het startpunt vormt de bundeling. Kracht bundelt. Kracht is rust, beweging, rijping en bundeling tegelijkertijd.

Als voorbeeld kun je je een kunstschilder voorstellen, waarbij op een gegeven moment het gevoel ontstaat dat er iets op het doek moet komen. Dit is het startpunt. Het idee wordt geboren. Dan volgt de stuwung. De stuwung uit zich als een innerlijke drang die groter en groter wordt. We noemen dit het 'in je vingers krijgen' van het idee. De fase waarin het idee in vorm wordt omgezet, is het terugkeren in de oorsprong. In de uitwaaiering start het creatieproces en wordt het idee geconcretiseerd in verf en het eindresultaat is het schilderij. Er is rust totdat er een nieuwe impuls ontstaat. Iets wat bij een krachtstuwung niet lang duurt.

Kracht gaat ook over gelijk zijn in het beleven van de eigen potentie. Kracht bestaat uit het diepe weten dat ieder mens in de grond gelijk is. We zijn allemaal mensen - al zijn we verschillend. We leven allemaal van de wieg tot het graf. Hoe verschillend we dit ook doen. We hebben als mens allemaal een lichaam. Hoe verschillend we er ook uitzien. We kennen in ons mens-zijn ook veel overeenkomsten. Kracht wéét dat de overeenkomsten en verschillen de functie hebben om eenheid te creëren. Eenheid in bestaansrecht.

De zielsstuwung Kracht is grensverleggend. Wanneer dit verleggen van een grens plaatsvindt, maakt iemand een volgende stap. Kracht kent maar één weg: die van de voortgang. Kracht doet alles wat in beweging komt groeien en ontwikkelen.

Kracht geeft altijd een zetje om iets in beweging te zetten. En dat duwtje kan wat harder of zachter zijn. Het kan groter of kleiner zijn, al naar gelang wat er nodig is. Vanuit de zielsstuwung is het een duwtje in de juiste richting voor de zielsbedoeling.

Kracht als zielsstuwung behoudt orde. Wanneer er bij Kracht teveel tegelijkertijd in beweging gebracht wordt, ontstaat er op het aardse vlak chaos. Aardse Kracht zet altijd iets in beweging. Aardse Kracht valt op, en valt tegen. Wanneer Kracht tegenvalt, staat de stuwung in het ego te hard of te zacht.

Kracht zorgt voor groei en ontwikkeling. Op het aardse vlak kan Kracht het wezenlijke in de mens versterken mits de persoon hiervoor openstaat. Zo blijft de Krachtstuwing het meest zuiver en ontstaat er de grootste groei in ontwikkeling.

De Krachtstuwing kan ook landen in het ego. Dan gebruikt iemand de stuwing in combinatie met eigen conditionering. De kracht wordt persoonlijk gemaakt. De kracht wordt daarbij subjectief en in overdracht naar een ander ingezet voor eigen gebruik. Op aards niveau noemen we dit macht en macht hebben.

Werd de Kracht te vaak op jonge leeftijd gedimd - wat nogal eens voorkomt bij een krachtstuwing -, dan zal deze 'zachter' staan afgesteld. Er leven daarbij onderhuids meer dan voldoende gevoelens. Gevoelens zijn óf aantrekkelijk (er meer van willen) óf neutraal óf afstotend (weerstand voelen en er minder van willen). Gevoelens geven je aanwijzingen over hoe je met jezelf omgaat. Heb je vervelende gevoelens en een Krachtstuwing, dan is dat de aanwijzing dat je jezelf tekort doet in zuivere Kracht voor jezelf.

Kracht kan een ander in beweging zetten, waardoor de Kracht wordt overgedragen. De beweging gaat over op een ander. Kracht kan enthousiastmeren. Kracht kan ook ontmaskeren. Wanneer Kracht zich laat zien worden de maskers van de conditionering zichtbaar. Met Kracht valt niet te spotten.

Kracht kan in rust zijn wanneer het zich in zijn startpunt bevindt. Zodra de Kracht op weg gaat en de beweging toeneemt, is de Kracht niet meer te stoppen. Dan vervolgt hij zijn weg totdat hij weer in de oorsprong is uitgekomen. Dan pas vindt het ego innerlijke rust. Iemand met een Krachtstuwing loopt in het leven de weg die deze stuwing te gaan heeft: starten, versterken, uitwaaiëren en inkeren. De Kracht komt pas écht op vol volume bij het vinden van de innerlijke rust, om vervolgens de vereniging aan te gaan met de overige twee delen, die zich nog in het zielsbewustzijn bevinden. Kracht blijft in beweging!

Op aards niveau kent Kracht het hebben van innerlijke krachtmetingen. Niet zozeer competitief; het gaat meer om de eigen prestatie. Kracht moet prestaties kunnen leveren. Pas na een prestatie is het goed rusten. Tot die tijd wordt er doorgaan. Kracht die uiteindelijk thuiskomt in de eigen oorsprong, kent de diepe rust van voldoening.

Kracht is altijd een dragende en ondersteunende kracht. Kracht kent overdracht. Kracht heeft het vermogen om in overdracht naar anderen tijdelijk in die ander aanwezig te blijven. Kracht is de enige zielsstuwning die overdragend is. Zo kan Kracht anderen bekrachtigen. Zo kan Kracht anderen in beweging brengen. Zo kan Kracht in anderen hun eigen potentie versterken.

Kracht heeft dus een andere werking dan Liefde en kent ook een andere werking als Licht. Kracht creëert niet zozeer leven, maar creëert wel vorm! Waarbij in de vorm besloten ligt dat het terugkeert in zijn oorsprong. Kracht is overal in de natuur zichtbaar. Kracht zorgt na concentratie en overdracht voor spreiding, waarbij het Licht voor de uitbreiding zorgt en de Liefde alles blijft omvatten.

**Kracht is Liefde in Licht.**



# Licht



Het symbool van de Lichtstuwung kent twee richtingen: de richting van boven naar beneden en de richting van beneden naar boven. Beide richtingen zijn even belangrijk. De ene helft bestaat uit de weg van de ziel naar de materie. Deze weg heb je al achter de rug. De andere weg geeft de opstijgende lijn aan: de weg vanuit de materie 'terug naar de ziel'.

De weg 'naar beneden' dient om het Licht dat je bent te kunnen verspreiden. De weg 'naar boven' bestaat om je Licht ergens op te kunnen laten schijnen. "Hoe 'hoger' je komt op de terugweg, hoe meer helderheid" is een oud begrip. Als je eenmaal beseft dat je met een Lichtstuwung al Licht bént ...

Als je eenmaal wérkelijk beseft dat je al Licht bént, dan wordt het uitdragen van je Licht een vanzelfsprekendheid! Dan bestaat 'hoger en lager' als tegenstelling niet meer in jouw concept van leven. Zo verspreid je je Licht naar alle kanten tegelijk. Je hebt de heenweg en de terugweg samengebracht.

Verreweg ieder godsdienstig geloof heeft de Lichtstuwung hoog in het vaandel staan, met Liefde als het ultieme doel. De terugweg naar de ziel is hiermee het belangrijkste geworden en vanuit een aards perspectief is dat ook zo. Wanneer de ziel weer inkeert in het zielsbewustzijn vindt zij daar de Liefde terug die is achtergelaten bij de keuze van zielsstuwung. Overigens wordt dan ook de Kracht teruggevonden.

Vanuit de ziel zijn beide wegen in het symbool van de Lichtstuwung even belangrijk. De door ons vergeten weg van de afdaling van de ziel naar de stof geeft de Lichtstuwung hier op aarde zijn functie. Als Licht op aarde ervaar je regelmatig feilloos een gevoel dat er iets mist. Iets is er niet. Je zult op weg gaan om iets te vervolmaken. Licht merkt op wat er ontbreekt. Licht gebruikt hier meestal gevoelens voor. Gevoelens geven je aanwijzingen over hoe je met jezelf omgaat. Heb je vervelende gevoelens en een Lichtstuwung, dan is dat de aanwijzing dat je jezelf tekort doet in je Licht voor jezelf.

Licht biedt kansen. De Lichtstuwung helpt je in de weg 'naar boven'. Je krijgt met een Lichtstuwung een *extra* zetje. Dit extra zetje helpt zowel in de weg naar boven als in wat er meegegeven is als talent of aanleg vanuit het zielsbewustzijn. In de weg naar beneden bevinden zich je talenten, die je inzet op je weg naar boven.

Vanuit zielsniveau geeft Licht je constant informatie om de voor jou juiste weg te bewandelen. Licht ziet de juiste weg overigens ook vaak voor anderen. Licht heeft op de een of andere manier weet van de ontbrekende informatie. Meestal lang voordat een ander dit zelf in de gaten heeft. Licht weet wanneer er iets vervolmaakt kan gaan worden.

Op aards niveau heeft Licht een stuwung die je aanzet om voor jezelf het juiste spoor te ontdekken. Je ervaart duidelijk 'wind mee' wanneer je op het juiste spoor zit. Onafgebroken



duwt deze stuwung je de kant op van uitzuiveren met allerlei kansen om je Licht te verspreiden, waarbij het je opvalt dat iets volledig afgerond moet zijn voordat je je kunt overgeven aan ontspanning. Pas dan ontstaat er innerlijke rust. Eén die een blijvende ondertoon kan worden in je leven. Vanaf dan is het eenvoudiger om je weg te vervolgen. Voor Licht op aards niveau is het belangrijk dat er aandacht blijft gaan naar het verlichten van zichzelf.

Licht dat op aards niveau beleefd wordt, voelt regelmatig de drang om wat er voor een ander nog onbelicht is, te verlichten. Licht maakt gebruik van tegenstellingen om te belichten wat wenselijk is. Wanneer het Licht overtuigd is van eigen gelijk wordt dat aangeraden en verklaard.

Licht kan niet samensmelten zoals Liefde. Licht kan zich wel bundelen en spreiden. Licht kan ergens een gebundeld, scherp licht opzetten of een zachte diffuse straal geven. Licht zorgt hoe dan ook voor inzichten. Vaak gaat het om zich bewust te worden van iets dat al aanwezig is in de weg naar beneden. Het vrijmaken van die weg helpt het Licht. Licht zorgt op deze manier voor hulp bij de eigen bewustwording.

Licht helpt om iets onder ogen te zien. Licht brengt gewilde, maar ook ongewilde zaken aan het licht. Om licht ergens op te kunnen laten schijnen heeft het Licht afstand nodig. Daar en hier worden door deze afstand uit elkaar gehaald. Afstand dient de separatie. Door separatie kan de eigenheid ontdekt worden. Dankzij de mogelijkheid om afstand te nemen krijgt Licht regelmatig inzichten. Inzichten geven op den duur een overzicht dat ingezet kan worden om iets te doorzien. Licht ontblindt.

Licht plaatst iemand in de eigen wereld, waardoor de eigenheid in iedere stuwung zich kan versterken!

Licht transformeert. Hierdoor wordt iets echt anders. Er is geen weg meer terug naar het oude. Er is alleen het nieuwe dat

meegenomen wordt in de weg omhoog. Het Licht vormt vanzelf de eigen leerweg. Het Licht blijft schijnen totdat de bewustwording overgaat in bewustzijn. Wanneer iets eenmaal in het bewustzijn aanwezig is, kost het geen moeite meer.

Het Licht kiest voor de versterking van de eigen kwaliteiten. Dat wat er in aanleg aanwezig is, wordt gevolgd. Soms heeft Licht een hele duidelijke boodschap, soms is deze zeer subtiel.

Vanuit de ziel is het Licht op aarde bezig aan de terugweg! Dit in beleving gehad hebbende geeft een verandering in het waarnemen van de realiteit. Dat wat wij hier op aarde zien als realiteit is vanuit de ziel een illusie. Alles in de realiteit is slechts gebundelde, gemanifesteerde energie. Energie die is voortgekomen uit de ziel en zich kenbaar maakt als vorm en geest.

Licht bestaat  
om het Licht in zichzelf te manifesteren.

## Karma

In de zielsstuwingen leeft geen karma. Toch bestaat er karma. Karma is belevend erven. Dit houdt in dat je eerst iets moet beleven in wat je hebt meegekregen. Dit vormt de conditionering. De eerste karmische handreiking komt uit wat je meekrijgt vanuit je familie. De plaats van geboorte krijg je automatisch mee. Evenals de omstandigheden. De rest van het karma krijg je aangeleverd vanuit je omgeving, vanuit allen met wie je omgaat en die je tegenkomt in de tijd waarin je leeft. Karma is onderhevig aan de polaire werking. Dit betekent dat 'plussen en minnen' tegen elkaar weggestreept moeten worden om neutraliteit te laten ontstaan. Karma gaat altijd om iets wat je in gedachten welwillend hebt overgenomen of om iets dat je juist afwijst, waarbij je besluit dat je het beslist anders gaat doen. In beide gevallen is wat je ermee manifesteert een gevolg van wat je er zelf over gelooft. Karma gaat ook over wat je voor waar aanneemt en over wat je verzuimt om voor waar te houden. Karma wordt duidelijk dankzij alle mogelijke tegenstellingen en dankzij allerlei gradaties binnen al die tegenstellingen.

Jouw karma draagt kleuring in zich over alle onderwerpen waar je een mening over hebt. Karma is nooit neutraal. Het is een werking die je voortduwt richting neutraliteit. Daarmee kent karma ook een stuwing die qua persistentie vergelijkbaar is met de zielsstuwing. Alleen leeft in de zielsstuwing geen karma, maar kans op bewustwording van het bewustzijn van de ziel. Karma is alleen in het stoffelijke leven te neutraliseren en vindt plaats in lichaam en geest. Het lichaam is de drager ervan en de geest is de aandrager. Beiden blijven net zolang hetzelfde aandragen totdat het karma is ontrafeld en door jezelf is opgeschoond.

Karma bestaat om de geest (gedachten en gevoelens) te herkennen in zijn werking. Zodat je op ieder moment het midden tussen de extremen kunt zijn. Het midden vormt de meest kalme weg. Het midden vormt de basis voor de neutraliteit.

## Herkenning van Liefde, Licht en Kracht

In jezelf is een derde deel van het zielsbewustzijn het sterkst aanwezig en vormt je zielsstuwning. De stuwning geeft je een onderliggende drang van 'ik heb nog iets te doen' in het leven en het 'ik ben nog niet klaar'. Sommige mensen houden dat tot de laatste dag. Het 'er leeft in mij nog te weinig neutraliteit' is een stuwning tot voortgang. In neutraliteit is er stroming.

De Liefdestuwning kent vrede in overgave wanneer allen aanwezig zijn, zodat er gedeeld en vervolgens innerlijk losgelaten kan worden. Pas dan ontstaat er rust. Bij een Krachtstuwning gaat het erom dat de persoonlijke cyclus van rust, beweging, rijping en bundeling is afgemaakt, zodat er teruggekeerd kan worden in de oorsprong. Pas dan ontstaat er rust. Bij een Lichtstuwning gaat het om de hele weg te aanvaarden. Acceptatie van de heen- en terugweg brengt het Licht verlichting. Pas dan ontstaat er rust.

De zielsstuwning geeft tijdens het leven deze momenten van noodzakelijkheid om te delen en eenheid te bereiken, of de noodzaak om iets af te ronden of de noodzaak om iets uit te zuiveren en op te helderen. Je eigen zielsstuwning is je beste kans om je van het zielsbewustzijn bewust te worden en hier weer één mee te worden, terwijl je nog in je lichaam en met je gedachten en gevoelens leeft! De zielsstuwning creëert de aanzet tot de bewustwording van het zielsbewustzijn. Bestaat daar eenmaal bewustzijn in, dan helpt de zielsstuwning je om je bewust te worden van de drie-eenheid in Liefde, Licht en Kracht en van heelheid in de ziel. Zo ontstaat completering en de uiteindelijke samenvoeging van de drie delen. Dit is allemaal mogelijk terwijl je je nog in de levende stof bevindt!

De zielsstuwning heeft nog een tweede taak. Het ondersteunt de reden waarom je op de aarde bent! Niemand bestaat hier voor niets. Allen zijn in de ziel even waardevol. Wij allen hebben

iets speciaals meegekregen om in beleving te brengen. Dit is de reden van je bestaan op aarde. Best belangrijk dus.

Het leven verstrekt en versterkt ontwikkeling.  
Dat is stuwning.

Alle stuwningen zijn merkbaar. In gedrag wordt de zielsstuwning zichtbaar. Stuwningen dalen vanuit het zielsbewustzijn af via pure neutraliteit en landen in de persoonlijkheid, die vervolgens weer bestaat uit een ego en een wezen. In de pure neutraliteit besta je zonder masker. Het masker versterkt zich in de persoonlijkheid op ieder moment dat er niet gehandeld wordt in neutraliteit. Met andere woorden wanneer er karma wordt opgedaan, aangeleverd, ontvangen en beleefd. Als de mens onbewust leeft in het masker dat hij/zij zichzelf voorhoudt, ontstaat er onbalans.

Het verschil tussen neutraliteit en een masker dragen wordt helder gemaakt met behulp van het ego. Wie had dat gedacht? Het ego hoeft niet aan de kant gezet te worden. Je hoeft je alleen bewust te worden van de werking van het ego en wanneer je je er in bevindt. Het ego is de grote maskermaker. Je moet erachter komen wanneer je zelf een masker opzet en niet volkomen open en eerlijk bent naar jezelf toe. Het ego is naast de maskermaker ook de maskerherkenner. Dankzij het ego kunnen we verschillen beleven en vergelijken. Wanneer je je bewust bent van verschillen, kun je weloverwogen kiezen wat er bij jou past. Je ego is welkom op je levenspad om je eigen masker te herkennen. Zo wordt het ego zich bewust van zichzelf. Pas als je je bewust bent van je eigen masker kun je het afzetten en open en eerlijk jezelf beleven. Wanneer ego en ziel op één lijn staan... is er harmonie!

Het *bestaan* helpt je in wat er *ontstaat*.

## Talent

De zielsstuwung bevat naast een Liefde-, Licht- of Krachtdeel ook je talent en je aanleg. Iedereen krijgt een talent mee of heeft ergens aanleg voor. Het is aangeboren. Je aanleg is datgene waar je geen moeite voor hoeft te doen. Het is waarvan je zegt: dat is gemakkelijk, dat kan toch iedereen. Pas als je om je heen kijkt, is het vaak niet zo vanzelfsprekend. Aanleg gaat meer over wat je plezier en voldoening geeft.

Een talent vraagt om ontplooid te worden. En alle synoniemen voor ontplooiën zijn hierop van toepassing. Een talent is er om zich te ontvouwen, om zich te ontwikkelen, om aan te wenden en te gebruiken. Zo komt je talent de wereld in en wordt het waargenomen door anderen. Voor het talent zelf hoef je geen moeite te doen, dat heb je meegekregen. Als de ziel je een talent meegeeft, heeft het lichaam en de geest nog de scholing nodig. Het talent zal je ondersteunen bij iedere stap op weg naar de manifestatie ervan. Wat het van je vraagt is overgave aan het talent samen met een dosis doorzettingsvermogen.

Je talent ontwikkelen is tegelijkertijd je zielsbedoeling volgen. Je talent vormt de reden waarom je nu hier op aarde leeft. Het vormt jouw bijdrage aan de mensheid.



## Deel 2

Voordat je verder leest,  
is het de bedoeling dat je naar de CD gaat luisteren.  
Hiermee beleef je welke zielsstuwings je draagt.

Het is geweldig dat we elkaars zielsstuwings ontmoeten  
in herkenning, beleving en acceptatie!  
Zielsstuwings geven de mens de kans om samen te gedijen.

# LIEFDE - LICHT - KRACHT

Weet dat je alle drie de stuwingen kent en herkent.  
We komen er immers vandaan.

Liefde, Licht en Kracht bestaan in de ziel.  
Het is aan ons om dit in ons lichaam te laten ontstaan.  
Het is aan ons om dit zichtbaar te maken.

Als er directe verspreiding is, dan **is er Liefde**.  
Vervolgens gaat het om het verbinden naar Kracht in Licht.  
Dan weet je dat Liefde allesomvattend is.

Als er helderheid is, dan **is er Licht**.  
Vervolgens gaat het om het verbinden naar Liefde in Kracht.  
Dan weet je dat Licht onvoorwaardelijk is.

Als er bekrachtiging is, dan **is er Kracht**.  
Vervolgens gaat het om het verbinden naar Licht in Liefde.  
Dan weet je dat Kracht onbaatzuchtig is.



## Even iets over het verleden...

Een summiere terugblik over de manier waarop de mens de zielsstuwingen heeft geïnterpreteerd in het verleden. Het is merkbaar dat de mens weet heeft gehad van de zielsstuwingen. De mens heeft er gaandeweg algemeenheden van gemaakt en de persoonlijke aspecten van Liefde, Licht en Kracht meer naar de achtergrond gebracht.

De zielsstuwing in Licht hield de westerse mensen voornamelijk bezig in de kerken en binnen het geloof. De weg naar boven werd hierbij aangeduid als de belangrijkste weg, waarbij de weg die de ziel al had afgelegd werd vergeten. De helft van het Lichtsymbool werd veronachtzaamd! Overigens is dat nog steeds zo.

Liefde werd geplaatst in het gezinsleven. In de gezinnen ging het hierbij meestal om aardse liefde. Zielsliefde werd weer bij het geloof gezet en onder de hoede geplaatst van een onbereikbare God. Aardse liefde was heel iets anders dan de Liefde van God. Deze verdeling tussen aardse liefde en zielsliefde is er nog steeds. Aardse liefde bestond uit het liefdevol brengen van offers om je gezin groot te brengen. Het ging om wat er thuis zat. Je werk bestond niet zozeer uit doen waar je van hield; je werk was functioneel. Het bracht brood op de plank.

De zielsstuwing van Kracht werd geassocieerd met macht en oorlogsdoeleinden. Wie de meeste macht had en het krachtigste leger won meer dan eens de strijd. Het land of landgoed werd uitgebreid. Kracht werd ingezet voor uitbreiding. De Kracht werd hiermee neergezet als bezit. Waarde en bezit werden zo de

maatschappij ingebracht. Het werk werd in de loop der tijd steeds meer geregeld door de maatschappij en geld kreeg steeds meer macht. Macht werd sterker dan Kracht. Kracht wordt nog steeds politiek ingezet. We verwachten krachtige leiders. We verwachten ze op allerlei strategische plaatsen. Toch zitten er nog een hoop machtzoekers tussen.

Kracht en Macht hebben op aards niveau nog steeds met elkaar te maken. Zielskracht kent geen enkele vorm van manipulatie, noch enige bedoelde beïnvloeding! Zielskracht bestaat uit gelijkheid en kent geen tegendeel. Kracht is door de opvattingen van de mens het meest 'verkracht'. De zielskracht gaat dit beeld in de komende millennia herstellen.

Zielslicht, zielsliefde en zielskracht blijven in hun vermogen zuiver. Op het niveau waar Liefde, Licht en Kracht thuishoren, vormen de stuwingen de oergrond van ons ware gezicht. En dat is niet het aardse niveau, maar het zielsniveau!

## Verbinden en vermengen

De ziel is ongezien en blijft dat ook, en de ziel komt naar de stof als neutraliteit. Deze neutraliteit is niet menselijk. Het is een tussenstap tussen ziel en wezen. De neutraliteit leeft als ziel-in-stof. Planten en dieren hebben ook deze neutraliteit in zich. Pas in de wezensvormen bevinden zich de verschillen. Het menselijke wezen heeft menselijke mogelijkheden en elk mens heeft ergens deze neutrale persoon in zich.

Deze neutrale persoon is de landingsplaats van de ziel in de stof. Het vormt de zielsplek. In ons geval is dit een plekje op aarde. Het is de ziel, die de zielsstuwings en de zielsbedoeling meegeeft aan de neutraliteit. De neutrale persoon bestaat om zowel de zielsstuwings als de zielsbedoeling samen te houden. Met andere woorden: de zielsstuwings komt uit je afkomst en de zielsbedoeling is het doel van je bestaan. Bron en Doel zijn samen. Zodra je dit beleeft, weet je dat het klopt.

De neutrale persoon geeft de zielsstuwning en zielsbedoeling door aan de persoonlijkheid. De menselijke persoonlijkheid begint als een wezen met menselijke mogelijkheden. En wanneer dit menselijke wezen een paar jaar oud is, ontstaat het ego. Het ego bepaalt de mate van en de manier waarop al deze mogelijkheden gebruikt gaan worden. De conditionering van dat ego bepaalt vervolgens welke mogelijkheden tot bloei komen en welke achterblijven.

De neutrale persoon is en blijft zuiver. Het is de drager van de zielsstuwning. In de neutrale persoon stroomt deze door naar de persoonlijkheid. Daarin bevinden zich dus het ego en het wezen. Het is maar net welke van de twee geactiveerd is. Ze bestaan allebei, maar er kan er maar één tegelijk geactiveerd zijn! In alles wat je bent en doet, is het óf het ego óf het wezen dat de belever vormt. Wanneer de stuwning in het ego landt, beleef je de stuwning als een 'heilig moeten'. Het wordt daarmee een onzichtbaar, constant duwtje in de rug dat je steeds meer en verder opstuwt.

Het ego zorgt voor vermenging. Wanneer de zielsstuwning in het ego uitkomt, vindt er geen beleving plaats van harmonie, geen diepe onderliggende rust, geen gelukzaligheid. Wanneer de zielsstuwning in het ego uitkomt en daar in contact komt met de conditionering ontstaat er vermenging. De boel wordt onzuiver. De gedachten en gevoelens worden gekleurd door de eerdere ervaringen van het ego.

De neutrale persoon blijft zuiver. Het wezen kan de zielsstuwning beleven in innerlijke vrede. In je wezen kun je je openstellen voor de neutraliteit. Er bestaan dan geen tegenstellingen meer. Er is eenheid, gelijkheid, en alles is perfect. Dan is er verbinding.

Elke keer dat je de verbinding in je wezen ontvangt en jezelf uit je ego hebt losgemaakt, ervaar je je zuivere zielsstuwning. Waarmee er óf iets in eenheid gebracht wordt, óf er helderheid ontstaat, óf er iets in beweging gebracht wordt. Al naar gelang de stuwning.

Deze verbinding beleven is een enorme stimulans om meer aandacht te besteden aan je wezen en wat minder aan je ego.

## Wezen en ego

Er bestaat een verbinding tussen het wezen en de neutrale persoon. Hoe vaker je in je wezen aanwezig bent, hoe meer je de neutrale persoon daarin ontvangt. De neutrale persoon kan namelijk alleen ontvangen worden. Neutraliteit reageert nooit op manipulatie van onze menselijke kant.

Je wezen kan - net als het ego - voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Het wezen geeft je alleen een andere interpretatie dan het ego. Het wezen volgt je natuur, het ego je conditionering.

Het wezen leeft in overeenkomsten. We zijn allemaal mens. We hebben allemaal een lichaam. We hebben allemaal behoefte aan eten, drinken, voortplanten, veilig slapen en een dak boven ons hoofd.

We beleven als mens gedachten en gevoelens. Vooral de gedachten maken ons tot mens. Welke gedachten en gevoelens er geproduceerd worden? Daarin verschillen we. En dat is precies de taak van het ego. Het ego dient om verschillen te signaleren en te herkennen. Het ego kan vergelijken. En doet dit ook! Het is taak van het ego om te vergelijken. Het ego probeert altijd het wezen te ondersteunen en te beschermen. Het ego doet zijn best om alles wat je gebeurt te behouden. Het ego wordt dagelijks verder opgebouwd en bevat bovendien je conditionering.

Je wezen bevat je oorspronkelijkheid, met je menselijke vermogens én de verbinding om de neutrale persoon te ontvangen. Dit is iedere keer weer een moment van de hemel op aarde.

## Beleven van de zielsstuwung

Wanneer het wezen de zielsstuwung ontvangt, gebruikt het de geest om de harmonie te kunnen benoemen, om het gevoel van gelukzaligheid te beschrijven en de diepe onderliggende rust van

'alles is perfect' te beleven. Wanneer het ego de zielsstuwning ontvangt, gebruikt het gedachten en gevoelens voor zichzelf.

Het ego kan de zielsstuwning alleen op een positieve of negatieve manier ervaren. Beleeft het ego de zielsstuwning op een prettige manier dan zal het ego enthousiast en opgewekt zijn. Beleeft het ego de zielsstuwning op een vervelende manier dan zal het ego zichzelf zo goed mogelijk bezig houden, zodat het minder tijd heeft om de innerlijke onrust te beleven. Het zal ongetwijfeld ergens een niet onderdrukbare gevoel van haast hebben of een vorm van zich verplicht te voelen ondergaan.

Liefde die niet aankomt:

Als je voorbijgaat aan de liefde voor jezelf en je probeert in plaats daarvan liefdevol te zijn voor anderen, komt je liefde niet aan. Want hij is niet gevoed vanuit de Liefde, maar vanuit jezelf wegcijferen. Zo doe je de anderen en jezelf tekort!

Licht dat niet aankomt:

Als je voorbijgaat aan het licht voor jezelf en je probeert in plaats daarvan anderen hun 'schaduwen te laten verlichten', wordt je licht niet gezien. Zo doe je jezelf en anderen tekort! Licht wordt zichtbaar wanneer je de inzichten inzet voor jezelf.

Kracht die niet aankomt:

Als je voorbijgaat aan de kracht in jezelf en je probeert anderen te versterken, ontcracht je jezelf. Zo doe je jezelf en anderen tekort! Want het is niet gevoed vanuit de Kracht, maar vanuit jezelf kleineren. Kracht wordt duidelijk als je deze in beweging zet. Dan is er beleefbaarheid. Ook in jou!

Het beseffen van eenheid, gelijkheid en het bewandelen van de juiste weg opent je voor de neutrale persoon en de neutraliteit die daar leeft. Deze gelijkheid voelt niet. Ongelijkheid voelt wel en er ontstaan ribbels in de rust. Wanneer

een zielsstuwung langdurig in de vermenging landt, ontstaan er in het menselijke gebeuren lastige toestanden.

In de stof is het pijnlijk als je jezelf niet bent!

## De neutrale persoon

Bij alle zielsstuwungen geldt dat het vermogen zelf volkomen zuiver is en blijft. Een zielsstuwung zorgt voor een zuivere door-gave naar de neutrale persoon. De neutrale persoon is de schakel tussen de ziel en de persoonlijkheid. In die menselijke persoonlijkheid leven ego en wezen samen onder één dak. Om een zuivere zielsstuwung te ervaren mag er geen vermenging ontstaan met conditioneringen! Zodra de zielsstuwung in de persoonlijkheid naar de egokant gaat ontstaat er vermenging en verdwijnt de zuiverheid.

De neutrale persoon sterkt ons wezen, zodat het wezen niet langer alléén naast het ego staat. De neutrale persoon is onraakbaar, onaantastbaar en onvoorwaardelijk en bezorgt je de zuivere ervaring van de zielsstuwung. Deze neutrale persoon heb je in je, samen met je zielsplek en je stuwung. Ze vormen samen de manifestatie van de ziel. Hier kun je je bewust van worden!

## De bedoeling

Alles wat er tot zover geschreven werd over de zielsstuwungen heeft de bedoeling om je wakker te schudden voor je grotere potentieel. Niet alleen het herkennen van je wezen, maar het beleven van de neutrale persoon in je.

De neutrale persoon heeft geen enkele hinder van 'gekleurde' gedachten en gevoelens, die zich gewoonlijk in jezelf afspelen en door onderlinge uitwisseling met anderen tot stand komen.

De neutrale persoon is wie je bent zónder je verhaal.

Het is 'je oorspronkelijke gezicht'.

De bedoeling is om je ego te verlossen van vooroordelen en andere onzuiverheden. Het ego kan het wezen vrij gemakkelijk aan de kant blazen, terwijl het zelf onbewust blijft van de eigen vermenging. Het ego opschonen is een verstandige eerste stap.

Het ego gebruikt de geest.  
Het wezen leeft om de geest te doorgronden.

Verbinden is een volgende stap. Vanuit het wezen kun je de verbinding met de neutrale persoon ontvangen. Dan komt er een hele grote innerlijke bibliotheek met zuiver weten beschikbaar. Het ervaren van de wijsheid van de neutrale persoon is verbonden zijn met de pure zielsstuwung.

## Liefde, Licht en Kracht kunnen niet negatief zijn.



Dit boekje is samengebracht en geschreven door mensen die allen de zuivere manifestatie van de ziel in stof hebben beleefd in de vorm van de neutrale persoon.

Beleefd, ervaren, en in bewustzijn ontvangen.

In volle neutraliteit.

Als wij dit kunnen... kun jij het ook!