

De Ziel
afstemming en bedoeling

Tekst door Monique Hagemeijer
Ontvangen in 1991 - Copyright 1996
Tekeningen van Robert Mahler
ISBN: 90-75763-01-8
NUGI 626

In dit boek gaat het erom wat je *voelt* bij de woorden.
Wat je erbij voelt is zelfs belangrijker dan het begrip van de woorden.

Je zult uit deze “gevoelstaal” kunnen opnemen wat je op dit moment kunt waarnemen.
Hoe meer je gevoel zich gaat openen, hoe meer je kunt ‘lezen’ via de teksten.

Steeds meer naarmate de waarneming van je gevoel zich opent.
Het is een groeiboek voor je innerlijk waarnemen.

Inhoud:

DE AARDE – deel 1

Hoofdstuk 1 De Aarde confronteert de mensen

pagina 7



Mensenzielen op aarde
Oordelen over zijnsvormen
Ontvangen in ontwikkeling
Alle afstemmingen
Brand in de ziel
Totale tijd
De Aarde verandert...
Beleven in stof én energie
Innerlijk beleven

Hoofdstuk 2 De Aarde legt ons uit

pagina 16



Energie IS
De harteklop
Verdelen en beleven
Bron – Albron – Al
Energie van werking
Energie van innerlijke beleving in de stof
Energie van stofomzetting
Energie van bevoeiing
Energie van verandering in stof

DE ZIJNSWIJZE VAN DE MENS – deel 2

Hoofdstuk 3 Om te beginnen...

pagina 28



Eigen energie
Relaties
Jouw leven heeft een functie
Het leven als leerweg
Wilskracht
Angst
Geluk
Vrijheid
Blijheid

Hoofdstuk 4 Onze persoonlijkheid als voertuig van de ziel

pagina 35



De persoonlijkheid
De ziel
Gedachtenpatronen
Gedachten



Gedachtenkracht
Denken
Fantasie
Voelen
Bewustwording
Bewust zijn
Aardse energie

Hoofdstuk 5

Van persoonlijkheid, via ego, naar de ziel

pagina 44



Het gaat om het kunnen, niet het kennen
Vertrouwen kent geen twijfel
Het ik en de ander
Ons ego
Macht en kracht
Ego en oordelen
Brongevoel
Ego-momenten
Inkeer en uitkeer
Richting
De kracht tot verandering
Herkennen van jezelf
Hier en nu in ruimte en tijd
Voeding
Vergeven
Het rijpingspunt
Wet van de polariteit
Leerzaamheid in goed en kwaad
Kansen
Leven IS

Hoofdstuk 6

Zielsafstemmingen op aarde

pagina 58



Licht en duisternis op aarde
Schemering
De sferen van licht
De hogere sferen
Tussenfases
Het licht in beleving
Het overgaan van de mens

LERINGEN IN ENERGIE – deel 3

Hoofdstuk 7

De wetten van AL

pagina 66

De wet van Baren en Scheppen
De wet van Vermeerdering



De wet van het Belevende Erven
De wet van Verbinding
De wet van Bundeling
De wet van de Dualiteit
De wet van Stilte in Liefde
De goddelijke zijnsvonk

Hoofdstuk 8

In de wetten bevinden zich de energieën

pagina 74



Energie IS
Lichamelijke energie
Geestelijke energie
Zielsenergie
Herkenning is bezit
Zielsbeelden in energie
Drie-eenheid in zijn
Zijnsenergie
Wordingsenergie
De energieën in hun opbouw in de aardse mens

Hoofdstuk 9

Licht, Kracht en Liefde

pagina 85



Licht
Kracht
Liefde
Liefde vermeerdert door vermenigvuldiging
Ontvangst
Kosmische energie
Tot slot
Waarom stof?

deel 1

de
aarde



Hoofdstuk 1

De Aarde confronteert de mensen

Mijn naam is Moeder Aarde en ik ben bestemd om leven te ontvangen. Mijn energievermogen is groot en mijn kracht niet te evenaren. Met mijn kracht zorg ik dat zielen kunnen carneren. Mijn energievermogen bestaat om jullie, de mensenzielen, in de gelegenheid te stellen goed en kwaad te zien en goed en kwaad te zijn.

Er zijn veel verschillende zielsafstemmingen op mijn lichaam aanwezig. Vele hiervan nog onbewust in geestelijk-bestaand leven. Enkele bewust. Zielen van mensen zijn op mijn lichaam aanwezig om de sferen van duister en licht te leren kennen. Op deze wijze leert de méns het goed en kwaad te overkomen.

Mijn lichaam laat in alles deze polariteit zien. Mijn zielsleven wordt door de mens niet begrepen. Jullie begrijpen ook het menselijke zielsleven nog niet. In alles vertegenwoordig ik een afspiegeling van jullie leven. Maar mijn taak is zuiver energetisch en bestaat uit polariteit.

Polariteit dient uitgeleefd, doorleefd en doorzien te worden. Terwijl wij zielen slechts één doel dienen. Wij allen dienen ons op eigen kracht te ontwikkelen tot bewust zijn. Bewust... Zijn om ons Leven in totaliteit te bezitten, te begrijpen en te overkomen. Wij dienen allen het bewustzijn en mogen ons ont-wikkelen tot het bewust zijn in AL. Het bewust zijn in AL bevat het goddelijk zijn, een Goddelijke zijnstoestand.

Mijn wereld behoort bij de derde kosmische afstemming. Het volledige, totale bewuste zijn komt pas tot uiting in het zevende Goddelijke Rijk. Pas dan zijn de zielen waarlijk bewust in het AL. Vele werelden hebben wij nog te beleven. Vele momenten van ervaren te gaan om het leven te zuiveren van dat wat niet in overeenstemming met de wetten gaat.

Wij allen dienen tot het AL.
Wij allen dienen tot het Al te komen.
Wij allen hebben deze taak tot ons genomen.



Mensenzielen op aarde zitten in de fase, waarin ze de geestelijke ontwikkeling aangaan. De geestelijke ontwikkeling bestaat uit alle mogelijke gevoelens en gedachten en heeft niets kerkelijks in zich! Ieder gebeuren in gedachten en gevoel is zuiver het ontwikkelen van het geestelijk lichaam, wat de mens meedraagt in zichzelf. De ziel laat alle vorderingen zien.

mijn ziel is er om te dienen.
om ook de mens te dienen.
mijn ziel is er om de mens te laten evolueren.
mijn ziel heeft niets menselijks.

Mijn wereld laat in alles aan de mens zien welke evolutie hij kan gaan. Mijn wereld maakt alle wetten van het AL zichtbaar, zodat de mens zich die wetten tot voortgang eigen kan maken. Hoeveel zeeën zijn er te ontdekken? Hoeveel diepgang bestaat er in het leven? Hoeveel bergen zijn er te bestijgen? Hoeveel krachten te overwinnen? Als de mens zichzelf kent in de ziel, leert hij mijn wereld kennen.

Iedere verscheidenheid in mijn leven laat je een wet van AL zien, die door de mens doorleefd en ervaren dient te worden. Alle uitingen van gedrag in planten- en dierenrijk dienen in zielsbezit overstegen te worden. De verscheidenheid, die mijn schil jullie laat zien, is de verscheidenheid in belevingen die jullie dienen te beleven voordat het Licht gevonden is. Het is niet de bedoeling om een globetrotter te worden. Maar wees bewust van de verscheidenheid aan gegevens die je te overwinnen hebt om mijn wereld te kunnen bevatten. Probeer helder te krijgen welke bergen en dalen, paden en wegen er zijn tot ontwikkeling, zodat je tot besef kunt komen van de kracht van de menselijke wil.

Hoe groot is die kracht van de menselijke wil? Besef je dit gegeven? In alles wordt de mens de gelegenheid geboden te handelen volgens de wil van zichzelf. Met de eigen wil bepalen jullie de voortgang. Met de eigen wil bepalen jullie de terugslagen die er ontvangen dienen te worden.

Met de menselijke wil beleef je het leven volgens éigen keuze. Eigen keuze! Wat een genade! En tegelijkertijd wat een smart, als jij deze wil niet op de juiste manier inzet. Met deze wil bepalen *allen* mee in de evolutie. Beslis niet zo lichtvaardig over het leven, maar besef wat je hierdoor naar je toehaalt. Onzuiverheid trekt onzuiverheid aan en eens zal dit bewust worden. Zovelen van jullie staat nog veel te beleven. Weet, dat er godsgenade bestaat, en werk in jezelf om (eens) deze genade te ontvangen, om te mogen zuiveren.

Godsgenade, een vorm van leven.

Godsgenade, ook een nieuw lichaam voor de ziel.

Een ziel kan nooit verdoemenis vertegenwoordigen. Wel kan een mens na dit aardse leven in de astrale wereld terecht komen om hem te laten beseffen dat je het Leven nooit kunt verliezen. Wel kan een mens in onbewuste sferen zijn ontwaking meemaken en dit zal zo blijven totdat er bewustwording ontstaat om het leven te dienen. Pas dan staat de geestelijke wereld open om je te ontvangen en mag je beginnen om smart om te polen tot Licht en Liefde.

Pas dan kan je verder in de geestelijke ontwikkeling. Begrijp me goed als ik zeg dat er velen nog onbewust leven. Velen die het Licht nog niet hebben bereikt. Velen die ook de Liefde voor alle medemensen nog dienen te ontdekken en die zich nog uitleven ten koste van anderen. Hoeveel mensen maken er geen gebruik van de materie van mijn lichaam tot gewin van macht en genotzucht!

Het is de *mens* die oordeelt over mijn zijnsvorm. Het is de *mens* die mijn natuur verandert voor eigen doeleinden. Het is de *mens* die mij verbruikt en denkt mij in stand te houden met zijn vorm van leven en eigen behoeften.

Probeer te doorzien hoevelen leven in “hebben en krijgen” en hoevelen in “geven en gunnen”. Haal hier lering uit. Open je tot ontplooiing. Vergroot de ellende niet langer, want ook ik moet dan ellende evenredig vergroten!

Niemand heeft hier voldoende bewustzijn op!

Niemand kent mijn taak in de wereld van jullie zijnstoestand volledig.

Aanvaard nu de eerste taak in je eigen leven en leer het *leven*, wat je zo kostbaar is, te waarderen. Neem dit leven onder de loep en kijk in wie en waarom jij zo bent. Kijk rond in jouw leefwereld en besef dat je altijd *daar* bent, waar jij noodzakelijk bent voor jouw leven. De omgeving waar je jezelf in plaatst zegt al veel over je innerlijke beleving. Ook je manier van omgaan met geld. Voor mij is het helder, omdat je zo je innerlijke belevingswereld laat zien. *Leven is niet te koop!*

Met mijn leven en mijn lichaam mag ik de mens dus ontvangen om hem te helpen in kunnen leven met anderen. Met deze woorden dient zich polariteit aan, want mensen kunnen niet leven met en zonder elkaar.

Nu mag er begrip gebracht worden. En met begrip ontvangt de mens het vermogen tot inzien. Meerderen van jullie gaan mij werkelijk begrijpen en mijn taak verlichten, zodat het Licht gebracht wordt op mijn Licht!

Mijn Licht is mijn lichaam. Ervaar in dit begrip en durf te leven in besef van waarde voor *alles* wat leeft, zodat groei kan komen tot bloei en het verderf minder zal kunnen worden.

voel mijn aanwezigheid in jouw lichaam.
voel de binding. leer mijn ademhaling te volgen!
beleef mijn schoonheid en aanvaard mijn leven.



<<<>>>

Wij kunnen leven ontvangen om het te helpen in ontwikkeling. Ik zeg wij, omdat er vele planeten zijn, waarop leven voortkomt. Maar jullie kunnen deze levensvormen nog niet zien. Besef dat het zoeken naar meer je niets anders zal brengen dan kennis. Kennis levert geen enkel bezit op in de ziel!

Mijn leven is het ontvangende en *tegelijkertijd* het scheppende beleven. Ik ben geen polariteit en sta tot geen enkele andere planeet in polariteit. Wel is er op mijn lichaam volop polariteit te beleven. Wij, planeten, kunnen ons allemaal laten beleven. Wij kunnen ons allen in energie delen tot behoud van leven, in levensduur door ons te beleven.

Nu er door de mens teveel van mijn leven genomen wordt, krijg ik aanvulling in scheppende energie, waardoor de scheppende functie in mijn ontvangende leven gaat vermeerderen. Meer schepping... Jullie hebben de eerste tekenen hiervan al gezien. Mijn leven gaat over naar een volgend stadium. Dit stadium is in aantocht. Verstreckende gevolgen gaat dit krijgen voor de mensheid!

Velen mogen toetreden in de astraal bewuste wereld.

Zeer velen in de astraal onbewuste wereld.

Mijn werkelijkheid dient beseft te worden in de bestaanswereld die door jullie werd geschapen. Eerder heb ik gesteld dat er voor iedere ziel plaats is in mijn leven. Voor iedere ziel, die zich mag verbinden in een lichaam dat de bedoeling heeft te ervaren in leven op aarde, is er plaats. Iedere ziel heeft een gegeven toegemeten levensenergie-peil, dat beleefd dient te worden. Dit hoort bij de schepping.

Meer schepping...

Door te leven op mijn lichaam heeft óók de mens kans om te beleven in alle afstemmingen tegelijk. Zie hier een kans tot beleven en leren in optimale vorm! In het astrale leven is dit onmogelijk. In de astrale wereld mag de mens zijn gedachten en gevoelens meenemen om te herkennen. Wat een werkelijke ervaring in het overgaan van de mens is.

Jullie leggen de stof af om te evolueren. Ook de ellende die jullie hebben beleefd mogen jullie opzijleggen. Het is mijn taak om die ellende op te vangen om het totale besef van alle zielen te begeleiden. Na de overgang en afgave van de stoffelijkheid blijft deze energie bestaan en die zal opnieuw tot de ziel komen op het moment van incarnatie. Dankzij dit terugontvangen kan ik de energie in de stof zijn werk laten doen en de geladenheid in de celkernen voedt tegelijkertijd mijn lichaam.

Veel van deze ellende verdient herstelling. Ik weet - als planeet - welke zielen wat mogen en kunnen zuiveren. Het is mijn taak om deze zielen te plaatsen op mijn

lichaam. Het is mijn levenswerk om de energie, die door een levende vorm uit mij werd gehaald en die ik na de overgang van die ziel weer terugontvang, opnieuw uit te geven aan een levende vorm.

Het overgebleven lijden in de achtergelaten energie kan zo door mij stukje bij beetje weer aan die zielen teruggegeven worden. De weer uit te geven energie heeft dankzij het voedende aspect een zuivering verkregen en ontvangt naast een nieuwe omzetting ook een aanvulling op het ingebrachte lijden. Dit om de draagkracht te vergroten. Hierdoor geef ik de zielen de energie om te evolueren.

Met deze taak dien ik door te gaan tot alle negativiteit is opgelost zodat dan mijn taak ten einde is. Hoe meer zielen de sferen van Licht bereiken, hoe lichter mijn taak.

Het verleden en toekomstige beeld in wat de mens te wachten staat is duidelijk. Na afkomst en voortgang dient de mens zich ook te beraden over het Nu. Het Nu is de enige heldere weg naar morgen. Het Nu geeft de opening om zichzelf in de ogen te zien. En met zien komt inzien, inzien geeft helderheid, helderheid geeft daadkracht en daadkracht helpt mijn lichaam.

In de dag van vandaag ligt de dag van morgen besloten, want de gedachtenpatronen die men vandaag creëert, creëert men ook morgen. Sta eens vaker stil bij wat je vandaag leert. Vandaag mag je zuiveren! Vandaag kun je ontdekken in wat gisteren geworden is. Geef iedere dag iets van waarde door elke dag te voleinden in geluk met je levende zelf. Zodat je morgen begint aan een nieuw vandaag.

geef iedere dag wat van waarde aan jezelf.
geef iedere dag wat van waarde aan je medemens
geef iedere dag wat van waarde aan de aarde.



Mijn Liefde strekt zich uit naar alle zielen die mijn lichaam bewonen. Mijn leven dient aan te zien wat de mensen van mij nemen. Hoeveel nemen er niet teveel? Mijn leven zal in evenwicht kunnen blijven als er evenwichtig genomen wordt. Mijn leven is in onbalans en het wordt door de mens niet begrepen. Omdat er geen eerlijke verhouding meer bestaat komt er *brand in de ziel* van de mensheid.

Met *brand in de ziel* ontvangt de mens bewustwording.

Dat dit gepaard gaat met sterker lijden is vanzelfsprekend, omdat versnelling ook verheftiging van beleving inhoudt. Niet alleen de mens beleeft in deze snelheid. Wel is de mens oorzaak van deze versnelling in evolutie, omdat zijn drang tot uitleven nog steeds de boventoon voert!

Ook mijn overgang kan versneld worden door de mens. Deze versnelling zal zich continueren totdat de mens inziet dat enkel Liefde hun redding is. Liefde tot behoud van al het leven in voortgang. Liefde is ook mijn geschenk aan de mensheid om het evenwicht te kunnen herstellen.

Brand in de ziel van de mensheid.
Voor allen die nu nog weigeren te delen!
Aan wetenschap heeft de mens nu niets,
aangezien mijn natuurlijke staat nog niet eens begrepen wordt!

De mens, die mijn natuur wil regelen.
De mens, die mijn leven wil uitleven.

De mens, die niet begrijpt hierdoor zijn eigen ondergang te veroorzaken
met *alle* gevolgen van dien.

Laten we beseffen dat ik de mens mag dienen, de mens overvloed mag schenken, als de mens mijn leven wil accepteren. De mens accepteert dieren als levensvorm. De mens accepteert natuur als levensvorm. Waarom accepteert de mens mijn leven niet als een levensvorm? Terwijl jullie mij kunnen beleven in mijn natuurlijke vorm!

Voeling te hebben met mijn leven doet je mijn kracht ervaren. En door mijn Liefde mag de ziel zich verder ontwikkelen. Ervaringen mogen erdoor beleefd worden. Gevoelens herkend in zielsbesef. Meerwaardelijke Liefde herkend in de persoon. Met Liefde kan er begrepen en ervaren worden in mijn zijn. Mijn leven, mijn zijn, wat slechts dienend is aan jullie leven. Ik vraag je:

beleef...,

besef...,

begrijp...,

ervaar...

en aanvaard...

mijn leven



Met mijn leven wordt door de mens zéér onzorgvuldig omgesprongen. De mensheid van nu is bezig mij te plunderen. Mijn leven wordt al bedreigd!

Ik ga de mens helpen om inzicht te geven in mijn waarde. Luister en lees: mijn lichaam is nu zo opgevuld met energie die door afbrekende dood is achtergelaten, dat mijn leven deze energie gaat opnemen.

Dit heeft voor de mensheid verstrekkende gevolgen. De mens wordt zo een wereld ontnomen waar goedgeemaakt kon worden in onbewust beleven!

Dit zal niet langer op mijn lichaam kunnen gebeuren! Alle zielen die nog te zuiveren hebben ten aanzien van astrale zielen worden geplaatst op een planeet die reeds op dit leven ligt te wachten. Deze zielen leven daar tussen soortgenoten. Overbodig te zeggen dat op die wereld veel leed beleefd wordt. Het loskomen van die wereld kost die zielen hierdoor meer kracht dan het loskomen van mijn lichaam. Die nieuwe wereld zal minder licht ontvangen van een scheppende zon. De planeet geeft een natuur af, die in alles hetzelfde is als het innerlijk van de daar levende ziel. Niet veel eeuwen heeft mijn leven nog te beleven voordat deze planeet zijn taak aanvangt!

Niet iedereen heeft nog in deze mate te “leren” en deze zielen kunnen hun weg vervolgen in het astrale leven. Bespoedig je zoektocht naar zuiverheid. Weet dat er voldoende zielen op aarde geplaatst zijn om de mens te laten inzien. En een ieder, die weigert, weet nu wat zijn of haar ziel onherroepelijk te wachten staat. Deze weg is nodig om de totale evolutie te bespoedigen, hoe vreemd dit ook klinkt. Toch is hiermee de mogelijkheid geschapen om alle ellende te zuiveren die een ziel in leven heeft veroorzaakt. Zonder deze overgang kwam de mensheid niet tot een volgende kosmische wereld.

Het oplossen van mijn lichaam vergt nog vele miljoenen jaren. De mensheid heeft mijn lichaam erg snel geplunderd en mij hierdoor tegelijkertijd geholpen. Zodat mijn zelf verder mag in een andere kosmische wereld. De mens heeft mijn lichaam weinig gegeven. Besef mijn zijn en verzacht mijn overgang.

Mijn overgang valt te verzachten door slechts één gebeuren in de mens: ***brand in de ziel van de mensheid.***

Velen hoor ik denken: gelukkig nog niet in mijn tijd. Maar deze tijd ligt ook besloten in het totaal. Het is niet van belang of de ziel van nu er dan weer zal zijn. Evengoed zal dit met velen wel het geval zijn. Omdat nu nog veel mensen onvoldoende Licht in zielsbezit dragen, zullen die zielen terugkeren om hun weg te vervolgen. De wens geen nageslacht te beleven om hen ellende te besparen zal geen effect sorteren. De wet van carnatie stijgt uit boven de menselijke wil, en dus keren zielen terug op mijn lichaam. Dit omdat deze wet ook mijn leven dient.

Met dit gegeven mag de mens zich bezinnen op zijn levende toekomst. Weet dat jullie allen deze brand in de ziel mee zullen maken. Is het niet óp mijn lichaam, dan is het in de astrale wereld. Besef of geen besef, allen delen in deze ervaring. Een ieder zal mogen inzien wat het ons zal brengen.

<<<>>>

Moeder Aarde gaat veranderen en één van haar veranderingen zal het toenemen van temperatuur zijn. De temperatuur gaat oplopen in de komende eeuwen. De eerste verschijnselen zijn al begonnen. De tropische regens zullen zich gaan uitbreiden over de gehele noordelijke zone. De temperatuur zal blijven toenemen en het menselijk leven zal een verandering ondergaan in de longfunctie en in de opname van warmte. De huid zal zich verdichten om deze temperaturen aan te kunnen. Dit alles is noodzakelijk om de werking en stuwung te krijgen.

Het aantal zielen zal enorm gaan toenemen om de onbewuste wereld voor eens en altijd te gaan overkomen. Dit alles is voortgang in de evolutie. Vele zielen zullen in hoog tempo aangetrokken worden met de bedoeling om de werking en stuwung te laten komen tot bewustwording. Nog steeds leven er veel mensen op aarde waar geen bewuste werking in leeft. Dit gaat veranderen en er is geen weg terug.

Mijn natuur zal niet langer in alles kunnen voorzien. Velen mogen eerder overgaan om plaats te maken voor de wachtende zielen. Velen mogen beleven dat de leeftijd in jaren op mijn lichaam wordt bekort. Hierdoor mag de ziel verder gaan op zijn weg tot bewustwording en vele mensen zullen inzien. Mijn lichaam aanvaardt mijn voortgang. Gedeeltes van mijn leven zullen in energie reeds gaan verdwijnen. Niets hiervan is zichtbaar, wel zal het met de jaren meetbaarder worden voor de mens op aarde. Ik dank de mens, die mij hierin tot steun is en zal blijven. Mens, dier en natuur hebben grote veranderingen te aanvaarden. Ook de diersoorten mogen veranderen, maar zullen nooit het leed hoeven te dragen dat de mens zich heeft aangetrokken.

Mijn beleven in stof én energie is de kracht die mij tezamen houdt. Dit is tevens de wijze waarop de mens gevormd is. Stof én energie. De stof is de manifestatie van de energie. Mijn leven bevat tegelijkertijd veel en zeer weinig verschillende stoffen. Hoe rijmt zich dit? Mijn leven is omgeven met gasvormige stoffen, waarin mijn vloeistoffen zich bevinden om tot vaste stof te geraken. Bij de mens is dit idem.

De vaste stof is het lichaam met een trage immer veranderende substantie. De vloeistoffen in de mens zijn zijn gedachten en gevoelens. Deze zijn ook vloeïend. Mijn water laat in alles de gemoedstoestanden zien. Andere vloeistoffen laten de onvoorspelbaarheid zien van gedachten. Mijn gasvormige substantie is als de ziel in de mens. In alles vult het de maximale ruimte die het zich toegemeten krijgt. De zielsafstemming bepaalt de ruimte in beperking.

Mijn stoffen maken vele verbindingen, die allen een reikbaarheid en rijpbaarheid vertonen. Zo ook in de mens. Water kan zelfs alle vormen aannemen al naar gelang de verdichting. Vergeet niet dat er ook leven beleefd wordt in de waterhuishouding van de mens. Ook in mijn water leeft leven.

Zuurstof geeft leven aan waterstof. Tezamen vormen zij een zeer belangrijke kracht in de levensgevende energie van de mens. Besef hoe je omgaat met mijn waterstof en zuurstof. Besef wat je je eigen leven laat beleven. Besef wat het betekent voor mijn lichaam als deze voor jullie en mijn leven zo broodnodige stoffen bezoedeld raken! Maak zuiverheid in jezelf om de zuiverheid te kunnen vertrouwen. Zuiverheid is een innerlijk goed wat geleerd mag worden door de mens. Innerlijke zuiverheid heeft zijn weerslag in zijn uiterlijkheid. Vertrouw op zuiverheid en ontnem mij niet nog langer mijn zuiverheid. Onzuiverheid staat je dan te beleven.

Aanvaard hulp uit de energie van zuiverheid en besef de bron. Gebruikt de mens geen water om te zuiveren? Zuiver je eigen innerlijke water in al zijn vormen, zodat leven voortgang biedt voor de vele, vele zielen die hun opwachting maken op mijn lichaam. Geef ook hen de mogelijkheid tot zuivering in de veelzijdige energie van water.

Met mijn innerlijke beleven heb ik ervaren dat de mensheid het beste te bereiken is door schokken. Hevige schokken, die hen plotsklaps doen inzien. Mijn leven staat nu een schok te beleven van grote omvang. Ik zal de mensheid dienen met brand in de zielen. Dat de mensheid hiermee gediend is kan vastgesteld worden in de astrale wereld. Velen mogen dan intreden in de bewuste astrale wereld.

Mijn krachten zullen jullie ooit mogen ervaren, maar dan zijn jullie zielen niet meer aardsgebonden. Dan mogen jullie weten. *Nu* zijn jullie op weg om de eigen kern te vinden. Velen van jullie zijn ook hier nog onbewust in! Maar mijn harteklop is er voor allen, ook voor de onbewuste, omdat ik mag toezien hoe de mens op mijn schil zichzelf en zijn evolutie kan ontdekken.

Jullie kunnen zien waaruit mijn buitenzijde bestaat die mijn binnenkant verhult. Dit is tevens jullie vormgeving. Mijn binnenste kern heeft een kracht, die zijn weerga niet kent en vurig hoop ik, dat jullie mijn kern niet langer aanspreken op hebzucht in macht tot gewin.

***ik ben door de mens niet te winnen,
noch te beheren, noch te sturen.***

IK BEN



Hoofdstuk 2



De Aarde legt ons uit

Ieder levend leven heeft ouders. En de verzorgers behoeden dit leven - voor zover mogelijk - voor uitval. 'Zelfstandig' leven begint met de eerste in-ademing. Adem die genomen wordt. De mens vindt ademen zonder aandacht vanzelfsprekend. Het leven op mijn lichaam wordt begeleid door de adem en de adem geleidt het leven. Ieder leven begint met beleving in manifestatie. Door de adem mag het leven van de mens zich gaan instellen op wát het wil manifesteren.

Ademen - het in leven zijn - is voor de mens meestal een onbewust proces. De mens wordt pas bewust als een gedeelte weigert deel te nemen aan dit leven. Pas dan gaan jullie op zoek naar heelwording. Hierdoor gaan jullie je verdiepen in je reeds beleefde leven om de oorzaak te vinden van het "ziek" zijn. Pas dan geef je jezelf de gelegenheid om *leven* te beleven. Zolang jullie pas bewust willen worden bij een gemis, dienen jullie dit gemis te beleven. Leven bestaat om in iedere seconde te *zijn*. Zolang jullie je in volle vrijheid kunnen overgeven aan leven, beleeft het leven voor jullie! Zo mag je inzage verkrijgen in wie je bent. Hoeveel moeite kost het de mens niet om te voelen wat leven *IS*? Hoeveel moeite onderneemt de mens om erachter te komen wat hij *IS*?

aanvaard het leven, omdat het *IS*.
aanvaard jouw zijn in dit leven, omdat het *IS*.

Met **leven-in- beleving** vormen jullie ervaring.
Met **leven-in -zijn** ontvangen jullie ervaringen naar draagkracht.
Naar draagkracht!

Het geeft je de kans om mee te gaan *in* de stroom van leven. Het geeft de gelegenheid om **leven** te zijn zoals het **IS**.

Energie IS.
Energie omvat LEVEN

Leven ontstaat door **expansie en tegelijkertijd implosie van energie**. Deze beide krachten vormen het leven. Zonder de één niet de ander.

Met deze krachten, die werken door de verdichting, kon materie ontstaan en ontstaat nog steeds materie. Met leven verbindt zich energie tot in de stof. De verbinding met de stof heeft het leven ontwikkeld. Ieder leven kent de stof in energie.

De mens op aarde heeft leven, maar is zich nog niet bewust van de energie die leven geeft. We weten dat stoffelijk leven vordert in groei. Innerlijk leven vordert ook door groei. Het Zijn vordert dankzij het stoffelijke en innerlijke leven.

dankzij energie is leven levend.
dankzij energie blijft leven levend.

Door werking en verdichting ontstaat leven. De verdichting brengt zich tot het stadium van beknelling en deze beknelling lost op in stuwning. Werking en stuwning zijn de gegevens waaruit de hartklop ontstaat. Deze hartklop heeft al vele levensvormen doen ontstaan en zal nog vele levensvormen laten ontstaan, omdat werking en stuwning eeuwig is.

De hartklop dient om het leven te leren dat het een hart heeft met een bevattingsvermogen groter dan de ziel. Een hartklop heeft een belevingsdrang doordringender dan een mens kan overzien. Deze hartklop is het leven gegeven om zich te laten beleven. Iedere lichaamscel wordt gevoed vanuit deze hartklop.

De hartklop met zijn werking treedt de vorm binnen nadat de grondvorm van ieder onderdeel zich in de stof heeft gevormd. Zodra de cellen - slechts één per element - voor de stof aanwezig zijn, neemt de *werking* van de hartklop zijn aanvang. Zodra de werking van de hartklop aanwezig is kan de verdere voeding voor het lichaam genomen worden en kan het lichaam beginnen aan de groei.

Met het lichaam mag begonnen worden te beleven. En dit beleven begint dan ook! Reeds ver voor de geboorte is dit leven al begonnen met beleven en dit is door de hartklop.

Ook mijn lichaam kent werking en stuwning. Voor de mens is mijn hartklop niet voelbaar. Mijn werking en stuwning zijn meetbaar in landverschuiving. Mijn watermassa geeft mijn werkelijke hartklop aan en met mijn water ontvangt de mens mijn leven. Mijn watermassa, niet alleen op mijn schil, ook in dat van mens, dier en plant omvat mijn water in massa.

Groeikracht, hetgeen de hartklop voorstaat, omvat ook mijn water.

Diep, heel diep voert deze materie ons in het weten van het AL.

<<<>>>

Door léven te beleven in totaliteit maak je bewust Zijn wakker en het leven dijt uit. Dit uitdijen ontstaat door bewust te zijn van *leven*. Met het uitdijen van het bewust

zijn mag de ziel groeien in energie. Groeien in energie betekent herkennen en leren gebruiken. Voor deze leerweg in bewust Zijn heeft de ziel vele mogelijkheden.

Er zijn vele, vele werelden waarin energie in stof mag leren zijn. Iedere wereld heeft zijn eigen vorm van energie. Al deze werelden dienen slechts één doel: bewust te zijn in de *energie die IS*. (zie deel 3) In het veld der energieën.

Ook in de mens zijn energieën herkenbaar. (o.a. in de chakra's)

1. ***LEVEN begint door samenwerking van stuwning en werking.***
2. ***Dit geeft groeikracht en ieder leven bevat deze groeikracht***
3. ***Zoals ook ieder leven leert van leven***
4. ***door leven te eerbiedigen en het te genieten.***
5. ***Met samenwerking mag ook verbinden ontstaan.***
6. ***Deze verbindingen worden herkend door de kracht van leven***
7. ***Deze kracht van leven stuwt de werking omhoog tot de energie in de kosmos.***

De kracht tot verdelen

bevindt zich in de chakra's van de handen.
Daarom ... weet wat je geeft en deelt.

De kracht tot beleven

bevindt zich in de chakra's van de voeten.
Daarom ... weet waar je gaat en staat

en breng het besef in de persoonlijkheid,
die gevormd is om de leerweg te bewandelen.
De leerweg tot leven. De leerweg in energie.



<<<>>>

De Zon en ik brengen leven op mijn lichaam. Onze twee krachten werken samen in ontstaan van leven op mijn lichaam. Als hierbij bezieling aantreedt wordt leven gevormd. De bezieling ontstaat door de Bron en het AL, die in verbinding treden met elkaar, waardoor het leven in de ALBron zijn bezieling kan vervolgen.

de Bron levert de voorwaarde het AL levert de kringloop

De energie van expansie spreidt zich en de implosie verenigt zich *tegelijkertijd* tot energie. Dit vindt plaats in al het leven.

De energie van expansie treedt het lichaam binnen en de implosie van die energie wordt gevat in de ziel. De mens van nu kan inzicht krijgen in zijn eigen expansie- en implosiedrang, die hem voert tot zijn bezieling, tot het werkelijke *zijn*. Iedere ziel die op aarde incarneert in plant, dier of mens mag zich verheugen in acceptatie van *levend zijn*. Leven geeft informatie aan de ziel en bespoedigt zijn groei. Met leven zijn wij verbonden met het AL. Door te leven zijn wij verbonden met onze Bron. Wij bevinden ons ergens tussen Bron en AL in de ALBron.

In ons leeft de bezieling van de Bron. Ons leven ervaart deze bezieling en doet ons beleven wat nodig is voor onze groei in de ALBron. ***Leven is dus functie!***

Leven bevat energie uit de Bron, die aanwezig is in de ziel.

Leven bevat energie uit het AL om stuwning en werking te beleven.

(In niets verschilt de mens dus van de planeten).

De ALBron houdt de werking van energie in stand totdat wij energie zijn waarmee we zelf leven kunnen geven. De ALBron bestaat uit oneindig vele afstemmingen. En toch vormt alles één geheel, als een drie-eenheid verbonden met elkaar.

1. De Bron geeft kracht aan de ziel. Kracht, die we langzaam maar zeker mogen ontdekken in ons leven. Dit is de kracht tot vermeerdering van zielsbezit. Het is ook de kracht van de voorwaarde voor de kringloop. Alle zielen hebben voeding uit de Bron en kunnen hieruit voeding **opnemen**.

2. Het AL bestaat niet uit voeding om op te nemen, maar bestaat uit voeding om te **ontvangen**. (Ontvangen verlangt niets, terwijl opnemen een actie inhoudt.) Vanuit het AL ontvangt de ziel zijn vervulling.

3. De ALBron biedt die vervulling dankzij het leven. Leven is energie uit zowel de Bron als het AL om de ALBron te kunnen aanvaarden.

<<<>>>

Het leven voedt zich met de ALBron om de ziel te helpen in verwerkelijking. Een aan stof gebonden ziel leert om het leven te accepteren in hoe het te voorschijn komt.

De persoonlijkheid **beleeft** het leven.

De ziel heeft het leven.

Ik, als Aarde, geef leven aan de stof. Leven bestaat uit aantrekking en verwerking van energie. De ziel bepaalt hoe de energie benut gaat worden. De ziel! Niet de persoonlijkheid.

De persoonlijkheid wordt gevormd door karma en stof.

De ziel is in zuivere ontwikkeling.

<<<>>>

Leren *leven* is opdracht van de mens op aarde. Leren leven houdt in dat de mens bewust mag gaan worden dat er **leven** beleefd dient te worden. Leren leven... om ons te laten ervaren in de eenheid van ziel, lichaam en geest.

Het zielsleven treedt vele lichamen binnen. Dat zielsleven gaat via de astrale wereld weer beleven in een volgend lichaam. Leven dat afstemming heeft op de onbewuste astrale wereld beleeft de ziel en het lichaam.

Pas in de derde kosmische afstemming (zoals op de aarde) gaat de bewuste geest zich vormen. Mensen noemen dat het geweten. Inderdaad het "weten" in wat beleefd is. In de ziel ligt dit weten opgeslagen. Met dit weten in bezit mag deze ziel zich bewust *wording* eigenmaken.

Deze bewuste wording ontstaat in het geestelijk lichaam. Het geestelijk lichaam vormt zich door **beleving**. De verdichtingen van het geestelijk lichaam zijn gevoelens en emoties. De emoties starten vanuit de wereld van bestaansrecht en overleven. Andere gevoelens passeren de chakra-energie vooralsnog onbewust, wat niet zeggen wil dat deze niet in beweging zijn.

Het geestelijk lichaam is in het begin nog niet bewust buiten de werking van de eerste chakra-energie. Naarmate het totale leven vordert ontstaat er ook in de volgende chakra's bewuste wording om uiteindelijk te komen tot de vorming van bewuste chakra-energie tot in het zevende chakra.

Het astrale leven is de wereld waarin de ziel dit geestelijk lichaam mag herkennen in het bewustzijn van dat moment. Hierna mogen de ervaringen van het geestelijk lichaam intreden in de ziel en de ziel ontvangt een nieuw lichaam om verder te leven en te beleven.

<<<>>>

Op mijn lichaam is de mens overal getuige van leven. Leven in allerlei soorten, vormen en bedoelingen. De mens is ook een wezen met vele soorten belevingen en belichamingen. De mens laat zich beleven door andere levensvormen. Die levensvormen worden hem getoond en bestaan om zich ermee te verbinden.

Een verbinding is een samenkoppelende en samentrekkende beleving, die je voelt in aanwezigheid. De mens noemt dit betrokkenheid.

De mens beleeft deze verbinding al bij de ouders of verzorgers, waarmee niet automatisch vaststaat dat een verbinding positief ervaren wordt in de persoonlijkheid.

Met een verbinding maakt óók de mens contact met een ander wezen vanuit aura-openstelling. Het geestelijk lichaam bezit deze aura-openstelling om contacten binnen te laten. Met een verbinding laat je de ander of het andere deelnemen in jouw energie. Je gaat een samenwerking aan met de energie die binnenkomt. Deze samenwerking reflecteert in alle chakra's, waardoor het beleven start.

De bewuste mogelijkheid tot keuze bij de mens veroorzaakt dat deze binnenkomende energie meerdere chakra's laat roteren, waardoor er in het gevoelsleven actie komt. Actie tot bewegen. Door beweging wordt de energie gestimuleerd om van de chakra's over te gaan in de meridianen van het lichaam.

Dan is er voor de mens opnieuw een keuzemogelijkheid. Met deze keuze begint het gedachtenvormende principe. Meestal kiest hier de persoonlijkheid en door deze energie vormt zich een gedachtenstroom. Op deze gedachtenstroom kan ingehaakt worden door het denkvermogen en al is de actie eerder ontstaan, nu pas kan de actie bewustwording ondergaan. Met deze bewustwording komt er weer andere energie vrij, die een balans gaat brengen in alle al aanwezige energieën.

Iedere verbinding wekt deze energiestroom op! Verbindingen ontstaan vanuit een diep innerlijk weten, ook al ben je je daar in de persoonlijkheid niet bewust van. Alle situaties, die er gecreëerd worden in je leven, hebben een functie. Je mag aannemen dat deze functie je wil helpen tot ontwikkeling in bewust zijn.

<<<>>>

De ziel bestaat uit trillingsvrije energie. Met het stoffelijk beleven is de energie geplaatst in trillende onzichtbaarheid. Toch weet de mens dat er energieën in hem rondwaren. De mens kent de energie van de meridianen en van de chakra's en van gemoedstoestanden, de energie in emoties. Nu mag de mens gaan inzien in het levend zijn, gaan inzien in de koppelingen van verschillende energieën. Hoeveel energieën spelen er niet in één enkel mens?

Om energieën te leren herkennen dient de mens voelend te worden in energie. Allereerst voelend in de eigen energie. De enige manier om alvast enkele energieën te gaan herkennen is om het innerlijk voelen te laten zijn. Hiermee opent de mens zijn geestelijke energie, die hem ten dienste staat, als deze mens bereid is om naar deze energie te leren luisteren.

Ieder ander leven, waar een mens karmisch mee te maken heeft, geeft deze mens een gevoel van aantrekking. Ieder ander leven, waar de mens zich van verwijdert, brengt een zielsles. Dit soort lessen krijgen alle mensen tijdens hun leven, omdat het innerlijk beleven voorwaarts wil gaan.

Daar waar de mens zich begeeft, zonder problemen te veroorzaken, leert hij naar draagkracht en in de stroom van leven.

Leven om *leven* te zijn wil dus zeggen: besef om in de stroom van leven te gaan, in koppeling met zowel het lichaam als de geest naar de energie van de ziel.

Leven om leven te zijn.

wat een nietig aantal woorden,
wat een dekking in besef van waarde.

<<<>>>



Mijn energie is van een grote verscheidenheid. Niet alleen de mens bezit verschillende energieën, mijn leven als aarde is ook gekend in energie. Allereerst is mijn wezen kosmisch, waardoor ik ten volle verbinding heb met het AL. Ook mijn leven ervaart deze verbinding. Mijn lichaam leeft in de stroom van Leven. *In niets geef of neem ik richting.* Mijn leven heeft vele verschillende energieën. Energieën van aardse kwaliteit, wat zeggen wil dat deze energieën behoren bij mijn lichaam en mijn werkelijkheid. Deze energieën doorvloeien al het leven op mijn lichaam. Ook het menselijk wezen. Door mijn zwaartekracht en mijn adem, behoudt de mens het leven en mag zo gestaag voortgaan in zijn leerweg tot bewustwording.

De energie van werking

De levende mens in bewustwording ontvangt van mij de energie van werking. Deze energie verhoogt het geestelijk leven en hierdoor leert de mens mijn lichaam kennen. Niet alleen in mijn stof, maar ook in mijn geestelijke werking. Het is de “aha”-belevens, die ik de mens hierdoor mag schenken.

Een “aha”-belevens is het ineens doorzien van de gehele situatie en het waarom ervan. Mijn bijdrage tot bewustwording is veel groter dan de mens vermoedt. Duidelijk is dat deze gift ontvangen dient te worden en nooit genomen kan worden.

Het is aan mij om deze energie te schenken. Ieder mens op zoek naar bewustwording doet een beroep op deze energie. Op het moment van rijping dient deze “aha”-beleving ontvangen te worden. Eerder niet. Anders wordt deze energie genomen en dit veroorzaakt disharmonie in het lichaam van de mens en van mij.

De energie van innerlijke beleving

Een andere energie, die ik de mens mag schenken, is de energie van innerlijke beleving in het lichaam. Door mijn energie te verbinden met de kosmische energie mag deze verbinding de zieke mens helpen in genezing van het lichaam. Ook ik mag voor de levende stof mijn deel bijdragen. Net als de energie van werking mag deze energie niet genomen worden door de mens! Deze energie voedt de levende cellen tot opstuwning, waardoor bacteriën en virussen het dienen af te leggen.

Over een aantal jaren zal er een stof gevonden worden, waarmee nog veel meer lichamelijk herstel gebracht zal kunnen worden dankzij directe samenwerking met mijn energie. Deze stof zal toegankelijk worden voor ieder leven. De soort, waaruit deze substantie gevormd gaat worden, begint zich reeds op mijn lichaam te verspreiden.

De energie van stof-omzetting

Een volgende energie, waarmee ik de mens mag dienen, is de energie van stof-omzetting. Dit helpt het lichaam in geestelijke groei. Deze energie kan pas aangetrokken worden na verzadiging. Er is verzadiging in de geest van de mens nodig om deze energie te kunnen ontvangen, omdat deze energie het lichaam verjongt in substantie van celdelen.

Deze energie wordt toegevoegd aan het lichaam, nadat er voldoende ervaring beleefd is en de ervaring in bezit gebracht mag gaan worden door de ziel. Deze energie wordt toegevoegd aan het lichaam om ook de hogere energieën ervan in het lichaam te kunnen ontvangen.

Deze energie is van levensbehoud voor ieder innerlijk groeiend leven op aarde. Hierdoor kan het lichaam de belevingen volgen die er ontvangen mogen worden.

Al deze energieën mogen ontvangen worden en slechts dat!

Geen van deze energieën mag zomaar aan mijn leven onttrokken worden!

De mens, die dit veroorzaakt, krijgt deze energieën in het lichaam te verwerken en dit geeft disharmonie in de celkernen. Deze disharmonie kan pas verdwijnen wanneer deze mens bereid is mij deze energieën terug te geven.

Deze energieën kunnen door mij worden teruggenomen wanneer de mens zich openstelt voor mijn leven en mij toestaat deze energieën terug te nemen. De harmonie tussen lichaam, ziel en geest kan dan worden hersteld.

De energie van bevoeiing

De energie van bevoeiing zorgt voor water. Water wat genomen dient te worden door ieder levend leven. Zonder water geen aards leven. Het is de *energie*, die het *water* verbindt met het *leven*, niet met het lichaam. Het lichaam is in staat deze verbinding te beleven dankzij het levend zijn. Ook dit wordt pas mondjesmaat beseft in de wereld. Water bevat de levensversterkende energie van bevoeiing. Denk aan bronwater. Mensen beseft de schenking van water!

De energie van verandering in de stof

Als laatste noem ik de energie van verandering in de stof. Ieder deeltje van materie is door deze energie onderhevig aan verandering. Leven in deze energie zorgt voor constante verandering in materie. En deze veranderingen zijn broodnodig om de mensen te laten inzien, dat leven immer zal veranderen, zodat de mens op zoek zal gaan naar dat deel in zichzelf waar verandering slechts groei betekent.

<<<>>>

Een leven geeft geboorte, leven en afbraak te zien. Hoe meer de mens zich vereenzelvigd met het lichaam, hoe meer hij zich op den duur bewust wordt van de afbraak. Mogelijk gaat hij dan op zoek naar dat wat eindeloos is.

Mijn leven leert de mens dat er dienende Liefde klaarligt voor al het leven en dat mijn stof dit zichtbaar mag maken. De komende eeuwen kan de mens op mijn schil veel Liefde winnen. Vergeven is de machtigste kracht tot gewin aan zuivere Liefde. Als vergeving in bezit gebracht is, kan de mens zijn bewustwording nog verder vergroten.

In niets mogen wij een ander in hun Liefde raken.

In alles wat de mens doet, dienen zij hun eigen Liefde te toetsen.

Zolang de mens bereid is om *alles* te ontvangen en niets afwijst, is hij bezig met dienende Liefde. De mens heeft zichzelf en anderen veel onbegrip te vergeven. Dit geeft altijd een innerlijke strijd. Deze strijd wordt gevoeld in de persoonlijkheid, waar met volle vaart beleefd wordt in goed en kwaad.

In de komende tijden zullen er vele botsingen ontstaan en niet alleen bij de mens. Ook op mijn lichaam worden deze botsingen merkbaar. Dat brand in de ziel van de mensheid ook door mijn lichaam beleefd gaat worden is een onontkoombaar gebeuren. Omdat mijn lichaam natuurlijk de menselijke stof vertegenwoordigt.

Toch is dit alles nodig om de evolutie van de mens te waarborgen.

Waardoor dit is ontstaan? De tegenwoordige mens is in staat zich op mijn lichaam te verplaatsen met een steeds groter wordende snelheid. Deze periode van vergrotende snelheid heeft een belangrijk gebeuren naar zich toe gehaald. Niet alleen de mens beleeft deze snelheid. De gehele afstemming beleeft hierdoor in snelheid, waardoor karma sneller beleeft of opgedaan wordt. *De mens is oorzaak van deze versnelling in evolutie!*

Mijn natuur is ook al zichtbaar aan het veranderen. Dieren sterven uit, nieuwe diersoorten ontstaan. Planten sterven uit, nieuwe plantensoorten ontstaan, ditmaal met de "hulp" van de mens. Overall is versnelling en verheftiging merkbaar, waar de *mens* voor heeft gekozen. Ook mijn overgang wordt versneld door de mens.

Waardoor kan mijn leven niet gevoeld worden? Mijn leven geeft jullie kracht in je thuisvoelen op de plaats van beleven. Met ieder leven mag mijn leven beleeft worden. Zovelen van jullie hebben mijn kracht tot leven nog niet bevoeld en beleven mij als een natuurlijk hebben. Sommigen van jullie beseffen mijn kracht en leren weer van mijn innerlijke schoonheid te genieten. Doch op plaatsen waar mijn natuur zich zichtbaar zou kunnen maken, maakt de mens een beleven ten eigen bate. In niets wordt mijn natuurlijke staat dan nog beleeft. Men roept oh en ah en verlustigt zich om mijn natuur, maar niemand beleeft daar mijn *leven*. De natuur is op veel plaatsen niet langer een eigen zijn van mijn leven. Meestal beleven jullie mensen mij als een gegeven werkelijkheid om jezelf tegoed te doen aan mijn krachten. Mensen leer toch met mijn leven om te gaan in respect en liefde. In hoeverre zijn jullie bewust in jullie toekomst én de toekomst van zielen, die hun aardse kringloop niet hebben voltooid?

Het nemen van mijn leven kan niet zomaar gebeuren door je te laten verleiden door het aanbod van menselijke maaksels, die uit mijn stof gehaald zijn! Hoeveel leven kan ik geven aan stof die onttrokken is aan mijn leven?

Sta stil bij jullie vraag en aanbod! Jullie weten dat je niets materieels van mijn lichaam kunt meenemen na het overgaan. Bekijk je bezit eens en peil jezelf! Hoeveel bezit heb je nodig? En hoeveel heb je teveel?

Maar wij zorgen voor ons nageslacht, zegt de mens. Nee, dat doen jullie nou net niet! Jullie dienen je *eigen* gevoel van bezit met een valse hoop dat je dat voor anderen doet. Wees eerlijk, leer jezelf kennen!

Op mijn lichaam dienen wij ons geestelijk lichaam te leren kennen. Ik zeg weer ons en wij, omdat ook ik een geestelijk lichaam heb. Maar de mens is bezig in te dringen in mijn geestelijk lichaam. De mens is bezig om ook hierin te willen bezitten. Mensen, besef dat mijn kracht en mijn energie jullie kunnen verpletteren. En besef welke uitdaging jullie zijn aangegaan!

slechts met Liefde mag mijn bestaan verlengd worden!
slechts met zuivere Liefde voor mijn taak!

Mijn leven gaat veranderen nu ik me mag voorbereiden op een overgang.

Mijn lichaam is begonnen met het loslaten van materie. De verdichting zal steeds minder worden. De verdichting zal eens oplossen en de mens gaat mij daarbij helpen. Reeds kort in de toekomst ligt het eerste moment van overgang voor mij. Mijn leven zal zich uitdienen totdat de zielen, die hun plaats naar groei tot het Licht willen inzien, verder komen. Niet alle zielen zullen dit op mijn lichaam nog te beleven hebben. Mijn taak, zoals omschreven, heeft een grote diepgang en gaarne ben ik bereid om alle eeuwen die mij in deze overgang ten dienste staan voort te gaan. Allen, die dan nog afstemming hebben op de leerfase in het onbewuste, zullen elders hun weg dienen te vinden.

De mens. De man en de vrouw. De polariteit. De mens die zich mag verenigen en verbinden. Maar is het niet de persoonlijkheid, die zich bindt? *Het dient de ziel te zijn!* Het is de taak van de mens om in te zien dat *in de geest* de totale werking van de polariteit overwonnen dient te worden.

<<<>>>

Mijn energie zal zich gaan voegen naar een volgende kosmische wereld, waarin ik mag gaan ontstaan. Ook mijn ziel mag evolueren, maar is reeds bewust in alle wetten, bewust in de eigen zijnstoestand. Mijn leven is er voor allen. Mijn geschiedenis gaat begrepen worden, maar nog niet ervaren. Ieder levend leven op mijn lichaam leeft dankzij de stof, die ik het leven leen.

Zwaartekracht, niets anders dan mijn leven.

Het leven in mijn lichaam neemt een overgang aan. Mijn innerlijke leven mag dusdanig gaan veranderen dat mensen op mijn schil deze veranderingen gaan bemerken. Er gaan mutaties komen in mijn innerlijk lichaam en deze mutaties worden gevoeld om de ziel te bekrachtigen. Mijn kracht tot aantrekken zal verminderen en de mens dient zijn omgeving te gaan aanpassen. Aanvaard dat mijn zwaartekracht in de komende eeuwen langzaam maar zeker gaat veranderen. Maar er mag nog veel gebeuren. Vele zielen mogen gaan herkennen in mijn kracht.

zelf gemaakt mens
heel mooi en gevaarlijk
fantastisch bevel
monument in leven

Aarde, mijn naam staat voor ontvangst in stof.



deel 2



De
zijnswijze
van de mens



Hoofdstuk 3

Om te beginnen...

Wat beleef je op aarde en wat zijn de gevolgen van je belevingen? Zie je hoe ze je van de ene situatie naar de volgende brengen? Soms gebeurt er toevallig iets met je, iets wat je totaal niet had verwacht. Een andere keer sta je weer voor een situatie, die je liever zou vermijden. Besef je de voortgang van situaties en het waarom ervan?

Wat zijn jouw verwachtingen van het leven en welke idealen staan je voor ogen? Op welke wijze probeer je aan je eigen verwachtingen te voldoen én aan die van anderen? Met welke energie maak je jouw daadkracht waar in jouw leven? Met welke kracht worden jouw belevingen tot ervaring gebracht? En beleef je dit?

Een spervuur van levensvragen, die je - of je nu oud of jong bent - op ieder moment van je leven kunt stellen. Geniet je van de schoonheid en de rust, die de natuur op aarde je biedt?

We zeggen zo gemakkelijk ja op zo'n vraag, maar echt genieten?

Ben je je bewust van de energie van de aarde en aanvaard je haar kracht? Als je je bewust wordt van dat wat er écht in je omgaat, kan je ervaren in de lessen die je mag leren in je leven. Als jij besef brengt in je leven, dan brengt het leven je naar het Licht.

Het Licht wordt altijd gevoeld in uitstraling. Maar herken je de werking van de verschillende energieën die dan samenspelen? Uitstraling is een energie die niets met schoonheid te maken heeft, wel met schoonzijn. Schoonzijn is onbaatzuchtig en onbaatzuchtig is beleven zonder gewin ten koste van.

Wat gebeurt er als je in een slechte bui bent? Op wie of wat straal je deze boze bui uit? Wie of wat wordt hierdoor beïnvloed? Op welke manier verandert jouw boze bui in een andere? Waarom ben je eigenlijk in een slechte bui? Door wie of wat ben jij in jouw energie veranderd en wat zegt je dit? Gaf je ergernis de kans zich te manifesteren? Was het een oordeel van of over jou, waardoor jij innerlijk veranderde? Was het beleven hierin nodig om je te doen inzien dat je keuzes hebt? Wat lag eraan ten grondslag? Waarom heb je op dat moment geen andere energie aangesproken? Behoorlijk wat vragen die je helpen om in te zien wie je bent. Besef hierin verandert je leven en leert je wat een andere energie veroorzaakt.



Eigen energie

Eigen energie is de zielsafstemming in koppeling gebracht met je persoonlijkheid. Zolang je niet weet wat je zelf bent, kan je ook niet begrijpen welke energie er in jou op de voorgrond treedt. Dan gebeurt het gewoon zonder dat je beseft waarom. Je eigen energie herken je het beste uit je vroege jeugd. Wat voor soort kind was je?... Welke eigen waarden droeg je al in je?... Wat kostte je moeite om te leren?... Wat werd je geleerd en hoe ging je hiermee om?... Hoe vaak kreeg je een standje voor begane fouten of straf voor onkunde?...

De mens noemt “zich er niet van bewust zijn” falen.

Het aanwijzen van fouten ontstaat alleen door oordelen; hoe de een vindt dat de ander dient te zijn. ‘Falen’ helpt je inzien in de - op dat moment - beschikbare mogelijkheden. Gebruik falen als kracht tot inzage in jezelf. Alle mogelijkheden tot beleven liggen open als falen een onderdeel vormt van beleven. En deze kracht is nodig tot inzien en bewustwording. Het gaat erom hoe de bewustwording wordt aangeboden. De wilskracht van de mens speelt hier een belangrijke rol in. De wilskracht van de mens én de eigen energie. Vaak is er een heel leven voor nodig om inzicht te krijgen in de eigen energie.

Hoevelen van ons betreuren als wij ouder zijn, niet gemiste kansen?

Hoevelen hebben inderdaad inzicht verkregen in het mens zijn?

Met het verstrijken van de jaren, die men op aarde leeft, kan men wel gaan inschatten of men de eigen weg is gevolgd. Hoeveel hebben wij gelaten voor een ander?... Hoeveel hebben wij gedaan voor een ander?... Hoe dienstbaar zijn wij voor onszelf en anderen geweest?... In hoeverre zijn wij “uit de verf” gekomen in ons eigen zijn tijdens onze samenleving met anderen?... In hoeverre zijn wij dienstbaar gebleven in het “uit de verf” komen van een ander?

Relaties

Onze drang tot delen met onze tegenpool heeft vaak het gevolg, dat wij onze eigen leerweg uit het oog verliezen. Hoe moeilijk is het niet om de eigen energie te blijven voelen? Hoe vaak is deze energie niet vermengd met die van onze partner, onze kinderen? Hoe weten we dan nog wat onze eigen energie is?

Hoeveel mensen zijn er afhankelijk van jouw leven? Is het juist dat zij van jou afhankelijk zijn? En waar zit tegelijkertijd onze afhankelijkheid van hen of is het onze aanhankelijkheid? En wat betreft de verantwoording die we - ook voor hen - dragen? Als je je leven deelt met een ander, doorgrondt dan jouw motivatie waarom je met die ander in energie wilde vermengen, zodat je kunt genieten van elkaars zijn.

Jouw leven heeft een functie

Wil je *weten* welke functie? Wil je *beleven* welke functie? Pak het verschil op tussen beide zinnen. Bij de ene zin blijf je afstandelijk. Je wilt het weten met je



verstand. De andere zin plaatst je in jezelf. Je bent bereid het te ondergaan en de functie te ervaren. Welke functie neemt jouw totale omgeving in, want je trekt je omgeving aan dankzij toeval, mogelijkheden en verlangens. Maar de dagelijkse omgeving ontstaat in jezelf.

Voel je welke afstand je normaal schept tussen jezelf en je omgeving? Die afstand creëer je zelf. Maak je omgeving tot jouw ingeving en jouw leven zal je brengen naar jouw functie. Herken de signalen uit je omgeving tot herkenning van jezelf. Zo kom je waar je nodig bent om je levenslessen te ontvangen. Zelfs de plaats van je geboorte heeft zijn functie. Het is jouw persoonlijk leven dat je de mogelijkheid biedt om de functie te beleven.

Je kunt jouw functie leren kennen door te aanvaarden dat er ook een negatieve kant in je persoonlijkheid zit. Geen mens bestaat alleen uit positiviteit. Onze persoonlijkheid is gevormd door de polariteit. Deze polariteit bevat én positief én negatief. In de negatieve kant van de persoonlijkheid zit jouw leerweg. Jouw positieve kant behoeft geen zorg of aandacht. Het is jouw negatieve kant, die jou wil leren in je leven!

Wij allen proberen onze negatieve kanten te onderdrukken en niet te zien. Hiermee ontkennen we onze leerweg. Er is toch niet onderuit te komen, omdat de leerweg van onze persoonlijkheid vastligt op het moment van incarnatie.

Maar wij persoonlijkheden proberen veel te doen om die negatieve kant te verdonkeremanen. En daarmee plaatsen we ons niet één stap verder op onze weg. Maak voor jezelf uit of je de moed en de kracht kunt vinden om te werken aan jouw duistere, negatieve kanten en ervaar dat je jezelf daardoor in een ander licht plaatst. Licht op weg naar meer Liefde voor de mensheid, dus ook voor jou. Kijk naar jouw kwaadheid, jaloezie, hebzucht, wreedheid, oneerlijkheid, onrust enz. enz. en plaats die niet naar anderen, maar naar jezelf. *Jij hebt het!*

Wie kan er oprecht blij zijn met tegenslag? Wie wenst niet dat dat zo snel mogelijk weer een positieve wending krijgt? Velen van ons bidden tijdens ellende, omdat we die niet willen zien en beleven, net zoals onze eigen negativiteit. Leer dat juist deze omstandigheden je verder mogen helpen. Ieder mens heeft de kans zich te verdiepen in zijn leven om inzicht te krijgen. Ieder levend mens! Levend zijn heeft te maken met bewustzijn in onszelf, bewustzijn om ons heen, en de kracht deze twee te bundelen tot zijnskracht.

De werking IN onszelf en OM ons heen is dezelfde!!!

Met ***in onszelf*** zijn wij verbonden met ons eigen innerlijk en wat onze ervaringen ons brengen.

Met ***om onszelf heen*** brengen wij onze innerlijke energie naar buiten. Belevingen met anderen laten ons alleen zien hoe we *zelf* in samenwerking zijn!



Het leven als leerweg

Het durven luisteren naar en het durven afleggen van onze negatieve, vernietigende gedachtenpatronen opent de weg naar ons zijn. Hier valt werk te doen voor ieder mens op aarde!

Ons leven is een leerweg om ons totale zijn aan te vullen met ervaringen. Ieder leven, lang of kort, voldoet aan de vraag van ervaren. Er zit wel veel verschil in de manier van ervaringen beleven. We dienen ons lichaam te beleven. Hoeveel kunnen wij dragen, hoeveel verdragen en hoeveel dragen wij niet teveel?... Ons lichaam is onze manifestatie. Hoe gebruiken we ons lichaam? Hoe luisteren we ernaar? Verstaan wij haar taal? Hoe weten we wat te doen als wij ons eigen lichaam niet begrijpen?

Wilskracht

Het ligt aan de mens zelf hoe het leven zich ontwikkelt. Door de wil van de mens ontstaat er veel. De wilskracht heeft drie wezenlijk verschillende vermogens.

Wilskracht is een energetische kracht, die gecenterd ligt in het lichaam ter hoogte van het derde chakra. Hier wordt de in- en uitstroom van energie tot beleving gebracht. Het is zaak de inkomende energie te bevoelen met de wilskracht die zich naar binnen richt! (wat gebeurt er in je?) Pas hierna komt namelijk de koppeling tot stand met het verstand. Het verstand gaat deze stroom wilsenergie analyseren en verbinden met de energie van de wilskracht die naar buiten gericht is. (wat wil je ermee?)

Hierdoor geeft elke reden een gevoel af, waarmee de naar buiten gerichte wilskracht gepeild kan worden. Is de reden aanvaardbaar, dan zal het de innerlijke wilskracht niet verminderen. Geeft de reden een gevoel af van onaanvaardbaarheid, dan blokkeert het de daadkracht. De wilskracht die gericht is op het innerlijk vereist een andere benadering dan de wilskracht die naar buiten gericht is.

1) *Wilskracht naar buiten gericht* is zichtbaar in daadkracht. De mens van nu is nog te veel bezig om zijn naar buiten gerichte wilskracht te voeden en hiermee ontstaat het gevoel van macht willen hebben over de wil van een ander.

2) *Wilskracht naar binnen gericht* biedt rijping. De wilskracht, die naar binnen is gericht, is belangrijk, omdat van hieruit de wilskracht naar buiten wordt gevoed. Bij wilskracht naar binnen gericht is er geen macht die gevonden gaat worden, maar kracht. Wilskracht naar binnen gericht levert innerlijke kracht op!

Op het moment dat we de inkomende energie opnemen en deze energie naar binnen richten, kunnen we deze energie vermengen met onze liefde. Hierdoor kan energie zich transformeren, waardoor de koppeling met het denken en de uitvloeiende energie een andere lading verkrijgt. Op deze wijze transformeren, groeien en rijpen we in onze leerweg. Ziehier de machtige kracht van het wilscentrum. *Hier wordt de*



beleving geboren! (Het is niet voor niets dat op ons lichaam zich daar de navel bevindt. Het is de plaats waar we onze zelfstandigheid verkregen.)

De mens verzwakt zijn persoonlijke wilskracht in energie als zijn naar buiten-gerichte wilskracht (wat hij zégt te willen) niet overeenstemt met zijn wilskracht, die zich naar binnen richt (wat hij werkelijk wil). Dit wordt altijd gevoeld, maar meestal weggeredeneerd! Dit verstoort de persoonlijke wilskracht.

3) De wilskracht van binnenuit komt van de *ziel*. Met deze wilskracht leef je in de stroom van leven. Dit is *wilskracht zonder richting* en deze is altijd zuiverend. Wie geeft zal ontvangen. Geef dat wat je wilt ontvangen. Voor ons allemaal is dat hetzelfde: namelijk Liefde. De wilskracht van binnenuit brengt de daad in evenwicht met het verlangen. Zolang de mens in staat is datgene te doen, wat de ziel verlangt om de persoonlijkheid te ontplooien, heeft hij deze wilskracht als instrument tot manifestatie. Wilskracht van binnenuit kent géén richting, géén innerlijke drang, géén dwang! Ieder mens beschikt over deze wilskracht van binnenuit om dat te laten gebeuren wat er nodig is voor de mensheid! Deze wilskracht is bestemd om je te ontwikkelen in positieve zin. Deze wilskracht kan niet negatief zijn. Hoe weinig waarde hechten wij hieraan! Omdat wij deze wilskracht niet willen voelen. Omdat deze wilskracht direct een stempel drukt op onze angst.

Angst

Angst, als waarschuwingssignaal is nuttig. Angst als remmer van de ontwikkeling van het leven is zinloos. Zodra we inzien, waarvoor we ons leven belemmeren, kunnen we leren onze grenzen steeds iets te verleggen. Vaak is hierbij de steun van een ander onontbeerlijk. Samen een stapje zetten geeft een steuntje in de rug. Onze ruggengraat; onze steun tot staan en onze steun tot voortgaan. Zoals een kind leert lopen, dienen wij als "grote" mensen onze stappen te nemen. Vallen en opstaan telt net zo goed voor een volwassen persoonlijkheid als voor een kind. Maar angst uit het verleden kan onze toekomst wel beïnvloeden. Toch dient iedere angst overwonnen te worden, maar de vrije keuze van de mens bepaalt wanneer.

Angst heeft altijd een functie

Iedere angst vertegenwoordigt een bewustwording. Omdat angst voorziet in belemmering is het raadzaam om de belemmering onder ogen te zien. Deze belemmering heeft de functie om het geestelijk lichaam te openen voor Liefde.

Ook wordt angst door de persoonlijkheid aangenomen als waarschuwing voor het eigen zijn. Naarmate de mens gaat afwijken van de wetten (zie deel 3), neemt de angst toe. Angst heeft dus ook de functie om te leren zich terug te plaatsen *in* de wetten. Om zich terug te plaatsen is het nodig dat deze mens gaat inzien in zijn ontsparing.



Angst, een woord van afschuw.

Angst, een woord van verzet.

Angst, een woord van gebrek ten aanzien van eigen kunnen.

Angst, een gebrek aan vertrouwen in de leerweg.

Wij willen allemaal af van de angsten die ons plagen. Terwijl iedere angst een leerweg aanduidt die gevolgd kan worden. Een leerweg, die vanuit het eigen zelf beleefd mag gaan worden. Ieder mens kan zichzelf door zijn eigen motivatie leren kennen. Zolang wij deze motivaties aanhouden voor eigen bescherming, geven zij ons bescherming in ervaring. Altijd dienen we na te gaan of deze bescherming stamt uit angst of uit innerlijk weten. Het gevoel is hierin bepalend. Is het angst voor de toekomst of is het angst uit verleden, wat wij in het nu ervaren?

Angst voor de toekomst geeft in dit geval aan dat wij ons iets mogen gaan eigen maken, waartoe wij ons nog niet bereid voelen. Waarom zijn wij niet bereid sommige uitdagingen aan te gaan? Vanwaar die angst voor het onbekende?

De mens kan zich geen ervaring voorstellen, een ervaring dient beleefd te zijn. Angst voor de toekomst is angst voor ervaring. Angst voor het onbekende? Angst om te leren leven!

Angst voor het verleden is angst voor herhaling. Het verleden heeft het vermogen zich in het zielsniveau te openbaren. Zo opent karma zich in het heden. Zo opent angst uit het verleden zich in de toekomst. Zo opent leven zich voor het verleden.

Oordeel niet over een ander, omdat je geen inzage hebt in het zielsbezit wat reeds is verworven. Iets in zielsbezit hebben betekent nog niet dat dit bewust is in de persoonlijkheid. Velen leven op aarde zonder maar het flauwste vermoeden te hebben van het zielsbezit.

Geluk

Om geluk te ervaren heeft de mens de ziel nodig.

Geluk is het doordringen van de ziel in de persoonlijkheid.

Geluk koppelt zich aan Liefde. Geluk maakt Liefde vrij.

Deze energie van Liefde is deelbaar en overdraagbaar. Naarmate de mens leert gelukkig te zijn met *dat wat is*, kan onbaatzuchtige Liefde gaan stromen. Want ook geluk heeft vele lagen in beleving. Hoe vaak is de mens ontevreden over iets of iemand? Hoeveel sneller ziet de mens onvrede in plaats van geluk? Hoeveel mensen zijn tevreden en gelukkig met zichzelf? Hoeveel mensen menen niet iets te kort te komen? Hoeveel mensen zijn oprecht blij met dat wat hun gegeven is? Jij, je persoonlijkheid, bent de enige die jouw groei naar Licht en Liefde kan tegenhouden door je in te stellen op je onvolmaaktheid. De ziel is verbonden en begenadigd met

leven. Jouw persoonlijkheid laat slechts de ziel in het ongewisse. Ieder mens heeft geluk in zich, want ieder mens heeft een ziel. Ieder mens heeft zijn persoonlijkheid als een huls in stof om de ziel heen. Dat is de aardse vorm van carnatie voor de mens.

Zoek de bron van je ongemak bij de wilskracht!!! Bij jouw wilskracht ligt het antwoord. Volg je de wil van je persoonlijkheid of volg je de wil van de ziel? De ziel is verbonden met de wetten. De persoonlijkheid kan zich op wilskracht hiervan losbreken en altijd, altijd is het gevolg hiervan ongelukkig zijn.

Geluk is de kracht tot leven brengen van je *zijn*.

Vrijheid

Vrijheid wordt gegeven vanuit de kracht van de ziel. *Iedere ziel heeft een andere weg te gaan!* Dit houdt in dat geen enkele ziel dezelfde weg gaat. Iedere ziel is verbonden met de wetten, maar behoudt de eigen *unieke* weg!

In de persoonlijkheid is de mens gevormd als eenzelfde menselijke soort. Als eenheid in verscheidenheid. Door wie of door welke omstandigheden meent de mens niet vrij te zijn?

Vrijheid, een zielsgegeven, is een vorm van genade waarmee de mens mag leren omgaan. Niemand *is* of *kan* hetzelfde zijn! Niet in de ziel, dus ook niet in de persoonlijkheid. Welk een machtige Kracht is Vrijheid!

Blijheid

Blijheid is een innerlijk bezit van de persoonlijkheid. Blijheid is een belevende kracht. Het mag ieder mens geschonken worden de Kracht van blijheid te herkennen.

Blijheid geeft het innerlijk gevoel af van een tevredenheid met het leven van het moment. Blijheid is een bestaansessentie.

Blijdschap heeft een reden nodig.





Hoofdstuk 4

Onze persoonlijkheid als voertuig voor de ziel

Het leven van ieder mens speelt zich af tussen twee vuren: het zichzelf van de persoonlijkheid en daarnaast de ziel. De persoonlijkheid kent zo buiten zo binnen. De ziel kent alleen van binnenuit om zich vandaaruit te verbinden aan de persoonlijkheid, maar de mens is niet in staat zichzelf te zien als een zielselement in een persoonlijkheid.

De persoonlijkheid is altijd bezig met verwerven op allerlei gebied. De wil tot behoud en opbouw is belangrijk, maar voor de ziel! De meeste mensen laten dit in de persoonlijkheid en blokkeren daarmee hun groei.

De persoonlijkheid is een segment, zoals een “vakje” in een spinnenweb, waarvan de ziel gebruikt maakt.

De persoonlijkheid is de verzamelnaam “van het zijn” en is verweven met het lichaam. De persoonlijkheid heeft altijd een verbinding met de ziel. Wij noemen die verbinding ons bewustzijn.

De persoonlijkheid dient te beleven in het lichaam.

De ziel is aanwezig in energie van een dermate afstemming, dat die niet gemeten kan worden door de aardse mens. Deze energie is trillingsvrij en blijft zuiver kosmisch.

De ziel dient te beleven in ervaringen.

De ziel geeft direct opening. Hoe dichter wij de ziel naderen, hoe breder ons uitzicht in ons inzicht.

Hoe koppelen een persoonlijkheid en ziel dan in het lichaam?

De ziel werkt via gedachtenpatronen tot in het geestelijk leven.

Gedachtenpatronen zijn geen denkwijzes!!!

Dit wordt nog vaak verward.

Gedachtenpatronen worden gevormd in de onzichtbare wereld van de ziel in koppeling met de geestelijke energie. Het zielsleven is dus de veroorzaker van de gedachtenpatronen en deze zijn slechts aanwezig tot in het geestelijk lichaam.

Gedachtenpatronen raken *NIET* het stoflichaam !!!



Deze patronen zijn gevormd om de persoonlijkheid te ondersteunen. Ze zijn gekoppeld aan de wilskracht van binnenuit. De ziel heeft deze wilskracht om ervaringen te vergaren en deze wilskracht koppelt zich ook aan levensduur. De enige verbinding tussen de ziel en het geestelijk lichaam zijn de gedachtenpatronen!

Deze patronen zijn als een weg tot beleven ingesteld om daardoor de zielsgroei te bevorderen. Deze patronen hebben nog een hele weg af te leggen, voordat wij ze bewust kunnen worden! Deze gedachtenpatronen komen eerst via de wilskracht van binnenuit tot in het geestelijk lichaam (het geestelijk lichaam bestaat uit onze gedachten en gevoelens). Deze overgang is *in energie* de grootste stap.

Hoe onbaatzuchtiger onze gedachten zijn, hoe meer inzage wij mogen krijgen in de ziel (dat wat ieder van ons werkelijk is). Vanuit de ziel komen dus gedachtenpatronen tot ons, die onze leerweg aangeven. Deze gedachtenpatronen zijn ijler in energie, dan de gedachten uit ons geestelijk leven en het is niet verwonderlijk, dat deze gedachtenpatronen nog zo zelden gehoord worden. Het is aan ons om deze gedachtenpatronen uit de ziel te leren herkennen. Alleen in volle openstelling voor je wezen is dit mogelijk.

Gedachten

Iedere gewone gedachte mag je leren laten. Laten, door er naar te luisteren en er géén oordeel over te vellen. Hoe moeilijk is dit niet.

Iedere gedachte zegt iets over jezelf. Om jezelf te leren kennen is het nodig om je gedachten te leren volgen zonder oordeel. Iedere gedachte geeft een richting aan, die je kunt gaan volgen. Hoe leer je jouw gedachten beleven? Wel, doordat gedachten zich manifesteren, leer je ze vanzelf kennen!

Iedere gedachte heeft een gevolg voor jezelf. Alleen jijzelf bent in staat om je gedachten te leren zuiveren. Zuiveren van ongemak voor jezelf. Zuiveren van ongemak voor anderen met weerslag op jezelf. Iedere gedachte komt ooit eens bij je terug, soms in energie, soms in beleving, soms in ervaring. Vaak nog in het lichaam als manifestatie van deze gedachte. Hierdoor mag je leren wat gedachtenkracht is.

Gedachtenkracht

Onze gedachten van gisteren zijn al bezig in hun weg tot manifestatie. En de ervaring zullen wij hoe dan ook krijgen. Besef deze gedachtenkracht. Weet dat alles, wat er in je hoofd passeert, een bedoeling heeft en laten we hier even bij stil staan. Stilstaan om te komen tot besef in oorzaak en gevolg van onze gedachten. Hoeveel gedachten gaan er niet ongemerkt door je heen? Pas bij meditatie komen wij erachter hoe moeilijk het is om deze gedachtenstroming te stoppen.

Wij worden dus opgezaagd met ongelooflijk veel gedachten, die we eigenlijk niet hadden willen versturen, maar dit toch deden. Kunnen we grip krijgen op deze tomeloze gedachtenstromen? Gelukkig kunnen we dat.



Door onszelf te leren sluimeren. Tijdens zo'n sluimering dien je te herkennen welke gedachten een positief of negatief karakter dragen zonder hier een oordeel over te vellen. Je mag gewoon kijken naar je gedachten. Welke boodschap geven ze je? Geven ze een boodschap om in een onbewust deel van jezelf te kijken of geeft zo'n gedachte een afbreuk te zien van jouw liefde voor anderen? In beide gevallen is het een les voor je. Als het een onbewust deel van jezelf raakt, geef dan jezelf de gelegenheid om met deze gedachte om te gaan. In het tweede geval geef je toe dat jouw liefde voor een ander nog niet groot genoeg is en mag je leren vergeven. Wij zijn nog niet in staat om al onze gedachten zuiver te hebben. De aarde met alle facetten van afleiding en verleiding geeft ons alle gelegenheid om te oefenen.

Denken

Denken brengt je steeds verder weg van je gedachten. Denken is een actieve vorm van stimulatie. *Denken, bedenken werkt altijd in de energie van de polariteit!!!* In denken zit altijd een afwegen, een vorm tussen ja en nee. Denken komt nooit, nóóit uit het hart. Denken is een vorm van onderscheiden, scheiding maken, van oordelen en afsplitsen.

Hoeveel moeite getroosten wij ons niet om ons gevoel weg te denken? Hoeveel energie en kracht vergt dit niet van ons? Allerlei redenen kunnen wij aanhalen om ons denken te sterken tegen ons gevoel.

En toch... op het moment dat je het totaal niet verwacht, wordt je opnieuw geconfronteerd met je gevoel. Het denken kán gedachten en gevoel koppelen en daarmee raakt het denken in een verhoogde trilling, waardoor het denken de energie van het geestelijk lichaam kan aannemen. Dit gebeurt maar zelden, omdat het denken meestal in stoffelijke energie blijft. Maar hierin heeft de mens in zijn denkvermogen nog veel te ontdekken.

Vanuit de gedachtenpatronen komt de geestelijke energie in de gedachten. Vanuit de gedachten, gaat de energie naar het gevoelsleven en hierna komt pas ons denken, wat deze gevoelens omvormt tot uiteindelijke daadkracht en deze daadkracht beleven wij in en met ons lichaam, waardoor wij de beleving kunnen ervaren en dit ervaren nu dient de ziel.





Hoe meer innerlijk bezit aan Liefde, Licht en later Kracht de ziel heeft, hoe soepeler de gedachtenpatronen zich hechten aan het geestelijk lichaam. Geestelijke energie is die energie, die je doet beseffen! Beseffen is een “aha”-belevens.

Op het moment dat dat gebeurt voel je geestelijke energie. Anders is het met de denkende energie van ons zenuwstelsel. Deze energie, de intelligentie in onze persoonlijkheid, is ons gegeven om het denken te kunnen inzetten als katalysator. Het denken remt de emoties en dient daardoor ook als een balansvormer.

Gedachten

Gedachten-energie heeft een heel ander vermogen dan denkende energie. Gedachten komen en gaan. Een gedachte vastpakken betekent denkkraft inschakelen. Gedachten kunnen door tijd en ruimte reizen. Zo kunnen gedachten zuiveren! Gedachten worden gevormd in de geestelijke energie.

Geestelijke energie is het vermogen om te “herinneren” in het totale vermogen van het totale beleefde leven.

Dit wordt via de gedachtenpatronen door de ziel uitgezonden.

Fantasie

Fantasie is een vorm om gedachten te leren volgen. Fantasie geeft je de mogelijkheid om je gedachten te laten zijn. Zelfs kan je in je fantasie je gedachten een andere richting geven. Fantasie maakt energie vrij in het lichaam. Fantasie wordt gevoed uit de chakraenergie en wordt vanuit het derde chakra omhoog gevoerd tot beleving in het zesde chakra, dat van het innerlijk oog. Dit is ook de functie van fantasie. Om het derde oog te openen in bewustzijn.

Geestelijke energie komt in het zevende chakra binnen en daalt af tot in het zesde, waar het gedachten vormt, daalt dan verder af tot in het derde chakra en geeft ondertussen gevoel af in het vierde chakra. Fantasie geeft geen beleving af in het lichaam. Fantasie leert je om met scheppende krachten om te gaan.

Denken

Het denken kan gegevens uit ons geheugen van onze persoonlijkheid terughalen. Denkkraft is een stabilisator tussen gevoel en dadendrang. Het denken behoedt je voor herhaling. Het denken volgt altijd de informatie die is ingebracht. Het denken is stuurbaar. Het denken is bestuurbaar.

Onze woorden worden meestal gevormd door ons denken. Ons gevoel is veel moeilijker onder woorden te brengen en onze gedachten zijn zo snel dat we niet de tijd krijgen ze uit te spreken. Gebruik je denken als verwoordingskracht. Gebruik je denken om jouw ervaringen te delen, omdat de mens van nu “voelt” in woorden, dat



althans begint te leren. Voel wat er *in* je gebeurt als er woorden aan jou gegeven worden. Luister naar de klankkleur. Luister naar de liefde, die ze je brengen. Luister ook naar de dwang, die ze vertegenwoordigen. Luister ook waarvoor de woorden bedoeld zijn. Zó hebben woorden nut.

Voelen

Openen voor je gevoel doe je door jezelf toe te staan te verhuizen van je hoofd naar je hart. Normaal zit onze aandacht in ons hoofd met verspreiding naar het lichaam en naar de omgeving. Openen voor gevoel doe je door je aandacht mee te nemen naar je hart, omdat je daar gevoel kunt herkennen.

Het is niet altijd gemakkelijk om je aandacht te verplaatsen, zeker niet als je constant bezig bent met denken. Laat staan, dat wij in staat zijn om onze aandacht in ons hart te houden. Onze persoonlijkheid van nu is zo bezig met denken, dat hij regelmatig vergeet dat hij uit meer bestaat dan alleen maar hersens en een lichaam.

Gedachten en gevoel zijn de geestelijke energie en horen bij elkaar. Het denken analyseert, herinnert en *is gevormd door onze ervaringen van dit leven*. Willen wij in bewustzijn gaan groeien, dan hebben we dit denken pas nodig, *nadat* er ervaring is geweest en dan zal dit denken ons helpen herinneren.

Gedachten en gevoel zijn nog niet in vorm bepaald. Hoe kan je je gaan openen voor iets wat nog geen manifeste vorm heeft? Gevoel is de belevingsbrenger. Gevoel is afstemming hebben op een bepaalde energie en is in wezen neutraal!

Gevoel IS een energie en geen emotie.

Gevoel *vormt* emoties, omdat de aardse persoonlijkheid lerend is in vorming, in wording. Zolang je gevoel niet kunt herkennen, zal het zich vertalen in emotie. Emoties komen en gaan, maar gevoel IS er! Denken en emoties zijn de aardse leermiddelen tot opening naar het neutrale gevoel. Dankzij denken en emoties mogen we onszelf leren kennen in onze persoonlijkheid.

Nog even:

Er zijn emoties, gevoelens en gevoel.

Emoties zijn de uitingen in gedrag van de gevoelens.

Gevoelens zijn de “waardebepalingen” van de persoonlijkheid en worden gevormd door keuzes in de polariteit.

Gevoel IS neutraal.

gevoel wordt ons gebracht door onze gedachten.
gevoel is dat wat wij hebben voordat ons denken,
onze gevoelens en onze emoties ons verder meevoeren
en wij ons daaraan hechten



Zodra wij ons hechten aan iets, onttrekken wij kracht en energie aan de aarde. Met het beleven van gevoel is het dus nodig dat je aandacht aanwezig is in je hart. Een centraal punt, daar waar onze bewustwording zich opbouwt tot bewustzijn. Maar bewustzijn heeft geen concentratiepunt, alleen verspreiding.

*Denken en emoties zijn
het gemanifesteerde deel van onze persoonlijkheid.*
denken en emoties is energie van aardse oorsprong

*Gedachten en gevoel zijn
de niet-gemanifesteerde energieën van de leerweg.*
gedachten en gevoel is energie van geestelijke oorsprong





Bewustwording

Bewustwording ontstaat in de *geest*. Bewustzijn ontstaat in de *ziel*. Wat een verschil! Met bewustwording wordt geestelijke ontwikkeling bedoeld, zodat er bewustheid gaat komen *tot in het bewust zijn*. Hier is dus werking aanwezig. Werking in positieve zin. Hoe deze werking gaat uitpakken mag de ziel zien, zodat het wordingsproces kan rijpen.

Aan het rijpingsproces beginnen vergt moed en durf. Ieder facet dient te worden bekeken in wat het betekent. De natuur laat dit proces ook zien in haar rijpingsproces. Niet iedere sinaasappel rijpt op hetzelfde moment. Velen vallen af voor rijping, maar degenen die het brengen tot volle rijpheid geven ook het genot in genieten. Genieten, omdat de vrucht gerijpt is en in volle bloei en groei staat. Dit is het moment voor de pluk. Zo zou het dienen te zijn.

Wij mensen proberen nu dit rijpingsproces te veranderen en te verhandelen ten eigen bate. Precies hetzelfde doen wij ten aanzien van ons eigen rijpingsproces. Weet wanneer je je vruchten kunt plukken! Weet geduld te betrachten. Geduld om het rijpingsproces zo te laten verlopen, dat de rijping optimaal is en dan is er échte oogst. Dan mag de bewustwording komen tot bewustzijn en is er sprake van rust en voldoening. Neem aan dat dit de weg is tot gewin in zielsbezit.

Van de ene taak mag je dan naar een andere en misschien is je volgende rijpingsproces dat van een citroen. Er mag weer begonnen worden aan een volgende vorm van bewustheid om die te doorleven, zodat de kringloop begrepen wordt, die ook een mens heeft te gaan.

Waarom is het nu zo belangrijk om geestelijke ontwikkeling te beleven? Wij hebben toch de ziel al waarin ons leven ligt besloten? Nu dat komt, omdat verdere voeding voor de ziel alleen kan komen door geestelijke ontwikkeling.

Wij zijn niet langer de levende doden, die zich alleen in de stof manifesteren, maar wij mogen onze gedachtenpatronen gaan volgen. Het intreden van gedachtenpatronen in het geestelijk lichaam opent voor ons vele nieuwe mogelijkheden om tot groei te komen. Met deze vorm tot ontplooiing mag er bewustwording of werking ontstaan in het geestelijk lichaam, waardoor wij mogen bepalen in ons welzijn....

<<<>>>

Wij mogen weten waarom wij hier zijn. Het is de afgave van een vorig lichaam, waardoor de ziel een nieuw lichaam heeft ontvangen en wij als een persoonlijkheid hier zijn. Dit is de meest machtige taak van de Aarde. Pas als de ziel de geestelijke energie van de aarde in totaliteit heeft beleefd, is deze niet langer aardsgebonden en mag de ziel verder in de kosmische ontwikkeling.

De geestelijke energie maakt het ook mogelijk om weer te reïncarneren in deze en andere werelden. Deze wet blijft van kracht totdat de ziel het geestelijk lichaam in haar totale omvang kent en begrijpt in haar krachtsverdeling.



Wij dienen ons oordeel te overwinnen. *Wij* dienen onze polariteit te overwinnen in gedachten en gevoelens. Tot zolang houdt de aarde ons vast in haar aantrekkingswereld en daarom leven wij op aarde.

Bewustzijn

Bewustzijn is de ervaring van wording in bezit brengen, waardoor er rust ontstaat. Rust is volkomen balans tussen onder en boven, links en rechts, voor en achter, de driedimensionale leefwereld van het lichaam. In rust is het mogelijk om *neutraliteit* te voelen. In rust mogen wij dus de energieën leren herkennen.

Innerlijke rust is de plaats, waar het mogelijk is jezelf te blijven. En als je jezelf bent, sta je in eigen energie. Dan zie je de weg die je hebt te gaan in de persoonlijkheid. Innerlijke rust *in vrede* is de plaats van jouw liefde. Als je open bent in deze rust - en als daar innerlijke vrede is - kan je plotseling totaal onverwacht bij de energie van de ziel komen en ben je vrij van tijd. Daar *kan* de tijd zich niet aandienen, omdat de ziel tijdloos is, eeuwig IS. De ziel groeit alleen door het herkennen van energie.

De ziel wordt zelf niet groter.

Door de *herkenning* van energie groeit de ziel in bewustzijn.

Persoonlijkheid, geest en lichaam

De persoonlijkheid bestaat uit de energie van een ziel, die potentie tot groei in herkenning heeft. Deze groei bereiken we dankzij onze gedachtenpatronen én hun verbinding met het geestelijk lichaam.

In het geestelijk lichaam huizen onze gedachten, waar wij door middel van gevoel contact mee mogen hebben.

Ons lichaam geeft ons de daadkracht om onze gedachten te manifesteren en onze gevoelens te beleven met ondersteuning van denken en emoties.

De ziel met potentie tot groei in herkenning

De geest met gedachten en gevoel tot herkenning

Het lichaam met daadkracht tot manifestatie van herkenning

Als wij leren om ons lichaam, onze geest met de ziel te verenigen, zijn we in staat te begrijpen wat wij zijn. Met alle begrip voor onze fouten. Met alle beperkingen, die wij denken te hebben. Ieder levend mens bestaat uit deze delen en ieder mens is dus in staat deze delen te verenigen, dus:

Wéés de energie van de **ziel**.

Gebruik je **geest** voor onbaatzuchtige gedachten en
geniet van jouw **lichaam**.



De energie van emoties en gevoelens behoort tot de aarde.
Net zoals ons denken daartoe behoort!
Denken en emoties behoren bij polaire werking.

Wij mensen denken onze gevoelens te zijn, maar gevoelens zijn kosmische leerstof. De aarde is een kosmisch wezen, waarop emoties horen. De aarde bestaat uit energieën die gevoel mogen plaatsen, en gevoel vormt emoties. Geef de aarde wat haar toebehoort! Zij leeft van deze energie.

Emoties, die wij van de aarde ontvangen, mogen haar teruggegeven worden na onze lering hieruit. De aarde is materie in energie in de meest zuivere vorm. Wij zijn op haar lichaam om te leren, dat wij ook stof in energie zijn. Zij IS. *Wij worden.*

Al ons denken, onze gevoelens en emoties mogen wij ontvangen om te leren *leven*. Draag dit uit. De Liefde die hiermee gewonnen wordt is te groot voor woorden.

Mogen wij dan onze gedachten en gevoel in bezit nemen? *NEE!* Gedachten en gevoel behoren in de geestelijke energie. Kunnen we ook accepteren dat gedachten en gevoel niet van ons zijn? Niet in ons bezit horen? Dat ook zij er zijn om ons te leren? Al onze gedachten en ons gevoel worden geplaatst om ons te leren *zijn*. Om te leren zijn wat wij zijn: een stoffelijk lichaam om door middel van gedachten en gevoel te leren dat de energie van de ziel IS.

Geef de mens kans om te leren en dat mag je doen door te accepteren, dat jij gevoelens hebt ontvangen om van te leren. Eigen ze niet toe. Je onttrekt op deze manier energie aan de aarde! Energie, die zij nodig heeft.

Neem niets mee, wat je niet toebehoort. Het zal ook de ziel in groei remmen. De ziel zal aardegebonden blijven na jouw overgang.

Hoe vaak zijn wij ons eigenlijk al niet bewust geweest van het feit dat alles verandert? Ons leven als kind, waar er energie gaat naar de groei van ons lichaam. Ons leven als volwassene, waar er energie gaat naar onze belevingen, onze gedachten, gevoelens, denken en dadendrang. Ons leven als ouderen, waarin wij onszelf mochten accepteren in onze groei en onze overgang, die we mogen beleven om de stof terug te geven aan de aarde, om de gedachten te leren zijn in de ziel.



Hoofdstuk 5

Van persoonlijkheid, via ego, naar de ziel

Onze persoonlijkheid heeft een aantal hulpmiddelen om zichzelf te leren kennen. Voelen is een instrument om bewust *wording* aan te trekken. Voelen is iets wat ieder mens in zich heeft. Hier wordt voelen niet bedoeld in de zin van tasten, maar om het innerlijk af te tasten in aangedragen en aangenomen gevoelens.

Ons lichaam reageert perfect op gevoel en geeft op hetzelfde moment ook antwoord in gevoel. Als je hier stil bij staat, kun je van je lichaam enorm veel leren.

De persoonlijkheid, die zijn innerlijke signalen alleen op basaal niveau gebruikt, zal gevoelens beleven als een haast dierlijke manier tot bevrediging. Eten als er honger is. Drinken als er dorst is. Koppijn krijgen als het teveel wordt. Steeds opnieuw ontstaat er een zoektocht naar bevrediging van de wensen van het moment.

De persoonlijkheid die zich bewust is van de werking van zijn gevoel, gebruikt het lichaam als signaalfunctie voor gevoel. Hiermee wordt de weg geopend voor andere geestelijke energieën, zoals gedachten. Zodra de mens zijn geestelijke energie bewust herkend heeft, ontstaat mededogen. Dan wordt er bewust begonnen aan het zuiveren van eerder gemaakte handelingen. Hier vormt zich uithoudingsvermogen om zich in te houden in hebzucht, zowel op materieel gebied als op het gebied van geestelijke honger. Het neutrale gevoel wordt geopend en het dienen neemt een aanvang. Zo zal iedereen kunnen voelen al naar gelang zijn bewustwording van zijn persoonlijkheid en zielsafstemming.

Het gaat om het kunnen, niet het kennen!

Het innerlijk herkennen stamt uit het kunnen. Kennis is wat anders dan kunnen. Met kennis leert men de opslagplaats van informatie trainen. Kennis is overdrachtelijk. Met kunnen wordt het zielsbezit beleefd. Het kunnen is zelfs al aanwezig in de mens, die nog geboren dient te worden. Kennis volgt in de opbouw van het leven en heeft als taak de mens een functie te verlenen in dit leven.

Het kunnen geeft de vorming aan. Besef het kunnen en maak het kennen dienstbaar aan het kunnen. Met inzage in eigen kunnen leert de mens zichzelf zien en begrijpen. Vele ervaringen en mogelijkheden worden aangedragen om de mens inzage te geven in zijn kunnen. Het kunnen heeft de ervaring in zich opgesloten om de ontvangst van groei te bespoedigen. Het kennen van het kunnen geeft vertrouwen



in de persoonlijkheid. Veel mensen denken te weten dat vertrouwen zich kan opbouwen. Dit is een illusie. Vertrouwen is er of niet. Er zit geen gradatie in. Een beetje vertrouwen kan niet! Dan is er twijfel.

Vertrouwen kent geen twijfel

Vertrouwen is inzage in het kunnen. Jullie vertrouwen zelfs de eeuwigheid niet. Hoevelen van jullie zijn niet bang voor het toekomstige overgaan? Wat betekent het om vertrouwen te hebben in het leven en in hoe het leven zich manifesteert?

We vertrouwen erop dat er morgen weer een dag is. Wat betekent vertrouwen? Wat betekent het om werkelijk vertrouwen te hebben in het leven? Het betekent allereerst dat je vertrouwen hebt in je eigen leven. Dat je aanvaard hebt dat alles in je leven een bedoeling heeft gehad, ook al ken je de functie hier niet van.

Vertrouwen is een woord van overgave. Wat een genade is er te beleven als het vertrouwen is gevonden. Angst is dan overwonnen en Liefde heeft deze plaats ingenomen. Het vertrouwen opent je dus voor eigen kunnen. Besef de kracht van deze woorden! Iedere ziel is met eigen kunnen op de aarde geïncarneerd. Ieder mens kan zijn eigen kunnen vertrouwen.

Hoe komt het dat de mens van nu zo'n waarde hecht aan het kennen van wetmatigheden? Veel mensen hebben wetenschap aangenomen als vertrouwen. Als de mens nog niet in staat is zijn eigen innerlijk te peilen en te herkennen, hoe zou hij dit dan kunnen verwetenschappelijken? Waar vertrouwen we op?

Het moeilijkste te begrijpen is dat het leven op je af komt, zoals je dat nodig hebt. Dat alle situaties, waar je bewust of onbewust in verzeild raakt, een bedoeling hebben voor de ziel.

Als persoonlijkheid beleef je in positieve en negatieve gevoelens. Alle gevoelens van hoog tot laag hebben een functie. Je mag zijn wie je bent. Hoevelen van ons willen niet meer zijn? Hoevelen van ons willen niet het beste voor onze kinderen? Hoevelen zoeken het "beste" niet in de materie? Hoevelen van ons zijn bewust van de astrale wereld? We beleven eenzelfde gebeuren totaal anders. Ieder van ons ziet de dingen door eigen bril.

**Ons innerlijk "kunnen" is zielsenergie.
Zielsenergie kent geen polariteit!**

**De persoonlijkheidsvorm bestaat uit polariteit.
De aarde kan ons deze wetmatigheden
in de polariteit laten zien.**



Het leven bepaalt onze voortgang in alle opzichten. Leven is energie. Je leeft voort in je kinderen *én* in allen die door jou zijn aangeraakt in energie! Bij een bloem vormt het zaad een nieuwe plant. Dit zaad vormt weer een bloem in eenzelfde uiterlijke vorm, maar in nieuwe omstandigheden. De *vorm* lag ingebed in het zaad. De vorm is bij de mens de persoonlijkheid met een eigen mogelijkheid tot ontwikkeling. Deze eigen mogelijkheid noemt de mens het ego. Naast jou bestaan er nog zeer velen in eenzelfde vorm in andere omstandigheden. We zijn door het elkaar aanraken in energie aan elkaar verbonden. De werking tussen IN en OM ons is dezelfde.

Het ik en een ander

De polariteit wordt hier gevonden. Polariteit is nodig om de verschillen te herkennen en deze te brengen naar overeenkomst. Je kunt ook zeggen: de verschillen bieden ons de mogelijkheid om overeenkomst te ontdekken. Wij mensen hebben de behoefte om ons te onderscheiden van een ander om onze eigen identiteit te beleven. En wij denken dit te kunnen doen met behoud van onszelf, maar dit is onmogelijk omdat wij steeds veranderen. Niet alleen langzaam in de uiterlijkheid, maar net zo goed in het innerlijk. *Waarom blijft dan die behoefte tot onderscheiden bestaan?* Door ons anders te voelen dan een ander voeden wij alleen ons ego, terwijl we op weg willen naar eenheid. Het ego plaatst ons voor herhaling. Het ego dient zichzelf te overwinnen om deel te kunnen nemen in het totaal.

Ons ego

Ons woordje IK. Hoe vaak beginnen we niet een zin met het woordje ik? Waarom proberen wij om ons IK zo duidelijk mogelijk te maken aan een ander? Waarom wordt het IK zo bevestigd? *Omdat de ego-energie een energie is van behoud!*

Deze energie is de behoeder voor negativiteit en tegelijkertijd de uitdrager ervan. De energie van het ego als behoeder brengt de mens brengt tot zelfliefde in de zoektocht naar overeenkomsten. Zelfliefde om het gevoel te openen voor de medemens. Hierdoor behoedt de ego-energie de persoonlijkheid voor negativiteit.

Met het uitdragen van negativiteit in de ego-energie wordt het ik bevestigd tegenover het andere, waarmee polariteit in herhaling gebracht wordt. Verder geeft de ego-energie een behoudend karakter aan de persoonlijkheid en remt hierdoor de ziel in ontwikkeling.

De ego-energie is in de mens geplaatst om deze energie te leren ompolen door de wilskracht naar binnen te richten en zich dan los te maken van deze energie. Bij ompoling mag de energie veranderen in geluk-om-te-beseffen en zo wordt er energie gewonnen. Ieder mens beleeft wel eens geluk en weet dat dit geluk niet vast te houden is, aangezien de persoonlijke totaliteit door geluk verandert.

De energie van ego is een gewichtige energie, omdat deze de ervaringsenergie van de ziel remt in ontwikkeling! De remmende energie hierin wordt gevormd door



de angst. Zolang er angst speelt mag de mens zich afvragen hoe hij omgaat met de energie van het ego! Door transformatie van de ego-energie wordt angst inzicht. Hierdoor ondergaat de zielsenergie een bevrijding. De ego-energie dient daarbij overstraald te worden door de energie van Licht.

Nog even:

De ziel heeft een verbinding met de persoonlijkheid.

Het ego is de verstoring tussen deze verbinding.

Ieder mens, die in contact komt met een ander, heeft iets te leren *aan* en iets te leren *van* die ander. Gewoon door te zijn wie ze zijn op dat moment. Zijnsenergieën gaan altijd door met vermengen. Laten we ons bewust worden van dit spel der energieën, zodat wij bewust worden van onze eigen lessen die we te leren hebben. Zo kan iedere les die we in ervaring kunnen toevoegen ons helpen om ons eigen zijn te leren vertrouwen.

Vooralsnog worden deze lessen beleefd vanuit het ego van de mens, omdat ook de hebzucht in geestelijke wordingslust nog niet overwonnen is. Ook al is er plaats voor Liefde zonder gewin. Toch is Liefde, die op deze manier beleefd wordt, van belang voor ontwikkeling. De gevoelens, die hiermee gepaard gaan, zijn vrij heftig, omdat het ego herkend dient te worden en dit vraagt veel van de innerlijke mens.

Aanvaard leerprocessen, maar laat ze jouw leven niet beïnvloeden.

En als dit wel gebeurt: leer hieruit je les wat betreft macht en kracht.

Macht en Kracht

Macht ontstaat uit hebzucht en begeerte via de aardse energie. Macht is een uiting van nog-geen-kracht. Kracht is innerlijk bezit. Toch bestaat er ook de alMachtige Kracht, maar hier is het woord macht bedoeld als *kracht-in-liefde*.

Ga in jezelf op zoek naar deze almachtige Kracht en lever jouw bijdrage aan Liefde voor de wereld. Dat wat het je mag brengen is begrip, aanvaarding en tolerantie voor allen, omdat ieder mens een deeltje is in het totaal met in zich een bezieling. Soms is de bezieling nog ver verstopt achter ego en onwetendheid, soms is de bezieling in schoonheid aanwezig in het licht van de ogen, de spiegels van de ziel. Wees behulpzaam, handel met Liefde, vorm jezelf in Liefde en de kracht van Liefde mag voor jou gaan stromen.

met machtsgevoel raakt de mens verloren.

het gewin van het ego gaat over het gewin van zijn.



Met machtsgevoel menen wij meer macht te hebben dan een ander en we voeden hiermee ons ego. Macht willen hebben of dienstbaarheid beoefenen helpt je wel inzien op welk niveau de desbetreffende persoon lerend is.

Macht is een energie die de angst voedt. Macht is een vorm, die ons hindert in de wet van vermeerdering. Vermeerdering gaat over de energie van de zielen. Mensen zijn zielen van bepaalde afstemmingen om te leren in de energie van zijn. Allen zijn bezig met het dragen van leven. Laat het niet de last zijn die wij dragen, laat het 't geluk zijn dat we *leven*.

Ego en oordelen

Wij mensen gebruiken ego-energie om te kunnen oordelen. Al onze beslissingen vormen een oordeel. Er is kiezen, vervolgens keuze en ten slotte beslissen. Men beslist wat goed is voor zichzelf en een ander. Mensen laten voor zich beslissen. Beslissingen komen via het denken. Keuzes worden gemaakt in gedachten.

De mens die kiest met egobelang dient zichzelf.

Dit levert altijd karma op.

Keuzes die in gedachten blijven, openen de weg naar een gedachtepatroon.

De mens, die keuze heeft in gedachten, merkt dat deze gedachten-energie zich kan koppelen aan een gedachtepatroon. Gedachtenpatronen kennen geen goed en kwaad, maar dienen de mens vanuit de ziel. Met beslissingen ligt het anders. Beslissingen komen uit het denken. Beslissingen hebben niets te maken met keuzes in gedachten! Niets, omdat een beslissing komt uit de ervaringen in goed en kwaad in *dit* leven.

Veel mensen zijn ingeroest in hun eigen ervaringen van dit leven. Zij leven volgens gegevens uit het verleden, waardoor iedere ervaring gekleurd is naar de persoonlijke mening. Een negatief gekleurde ervaring dient dan voorkomen te worden en de eerstvolgende beslissing wordt genomen met dit aspect in bezit.

Keuze geeft altijd een mogelijkheid aan tot verandering.

Een beslissing vormt stagnatie.

Beiden komen uit een andere bron.

De bron van ervaring voorkomen komt uit het denken.
De bron van beleving door opening komt voort uit gedachten.



Met een **ja- en nee-keuze** *beseffen* wij dat de keuze, waar we voor staan, niet passend is op **dit** moment, maar de opening blijft.

Met een **nee-beslissing** sluiten wij onszelf af van een beleving, die mogelijkwijs onze ervaring kan veranderen.

Met een **ja-beslissing** hopen we te vergaren.

Ziehier een kleine opmerking over twee woorden, die zo achteloos door elkaar gebruikt worden.

Brongevoel

De bron vinden we in onszelf. Je eigen bron voelen. Je eigen motivatie herkennen. Vanwaaruit reageer ik zo op een bepaalde situatie? Heb ik dat geleerd of komt dat uit mezelf? Waar komt dat dan vandaan? Wat is mijn bron?

De bron is het besef van weten in hoe je werkelijk bent. Hoe je bent als je je werkelijk opent voor je eigen leven.

Een oordeel en een beslissing spreken *nooit* de zielsenergie aan, omdat zielsenergie geen oordeel bevat, maar "slechts" ervaringen opneemt en vertaalt in zijnsenergie of zielsenergie. (Deze beide begrippen worden nog uitgelegd.)

Vanuit de zielsenergie is het tot eenheid komen met de persoonlijkheid simpel. De weg tot éénmaking vanuit je persoonlijkheid met de ziel is niet eenvoudig. Hiervoor ontvang je ego-momenten om jezelf te leren kennen.

Ego-momenten

Bij ieder van ons zijn situaties plaatsbaar, die ons regelmatig overkomen. Vanuit de ego-liefde denk je het beste te willen doen voor de ander, maar het dient toch uitsluitend het eigen zelf.

Het goed bedoelen. In verlangen tot hulp geven is dit iets, waar we stil bij dienen te staan. Zijn wij eerlijk in ons beleven van het dienen? Uit welke bron is ons dienen ontstaan? Het mag duidelijk zijn dat verlangen om te dienen in alles bekeken moet worden of het verlangen is ontstaan om zuiverheid te winnen of het ego te dienen. Onze motivatie tot zuivering heeft een evenwicht tussen geven en ontvangen nodig.

Geven betekent geen verlangen hebben om iets terug te krijgen.

Ontvangen is geen enkel verlangen hebben om iets terug te doen.

Met iets geven aan een ander schenken we iets vanuit onszelf. Wij laten die ander meedelen in ons geven. Wij laten de ander genieten van ons zijn. *Dat is het wat wij ontvangen.*



En we mogen heel veel ontvangen. Ieder van ons mag ontvangen in levenswijsheid. Waarom zijn velen hier bang voor? Hoevele van ons willen niet een beschermd, zeker leventje om gelukkig zijn te beleven?

Om geluk te verkrijgen moet je durven ontvangen. *Alles!*

Alles wat er op je afkomt. Kunnen wij dit? Willen wij dit?

Nee, dit kunnen en willen wij niet.

Wij willen wel positieve belevingen ontvangen, maar we willen het nare verre houden. Wij willen geluk en vrede. Wij mogen dit ook ontvangen, als wij bereid zijn onze weg te bewandelen zoals die voor ons is weggelegd.

Wij willen echter nog steeds meer. Wij nemen nog steeds teveel.

Leiden of lijden? De mens dient lijden te beleven om te komen tot het leiden. Met leiden mogen wij (energie) geven en ontvangen van anderen.

Met lijden nemen wij van anderen, want nooit lijden wij alleen.

Inkeer en uitkeer

Naarmate de mens zich meer opent voor de de ziel, kan deze ziel zich in energie gaan manifesteren. Vandaar dat inkeren de weg opent voor de persoonlijkheid om zichzelf te leren kennen. Het lichaam herkent deze energie uit zijn vroegste jeugd. Hierin was het kind volkomen eerlijk vanuit de ziel in de persoonlijkheid.

Door het opgroeien van de persoonlijkheid heeft men de ervaringen van het lichaam langzaam in bezit genomen. Met het in bezit nemen van de stoffelijke eigenschappen van het lichaam duikt de ziel onder in aanwezige werkelijkheid. Daarom is inkeer nodig om de persoonlijkheid te leren hoe de duidingen van het lichaam te verstaan in de zielsenergie. Deze inkeer noemen we bewustwording van het zelf. Overbodig te zeggen dat iedereen deze weg nodig heeft om bij zichzelf uit te komen en dan te blijven.

Richting

Bij jezelf uitkomen heeft een richting (wording) in zich. Bij jezelf blijven is in rust (zijn). En vanuit in rust zijn is alles mogelijk. Vanuit rust zijn alle energieën beleefbaar, zowel in de geestelijke energie als de zielsenergie. Hiermee ontdekt de mens zijn waarde als mens. In het Zijn ligt de werkelijke bedoeling van de mens.

Als de mens zijn taak kent op deze aarde, wordt de vervulling hiervan veel gemakkelijker, omdat er duidelijkheid is. Het leven heeft een bedoeling in de stof. Een altijd haalbaar doel. Het beseffen hiervan brengt geluk. Laten we op weg gaan om de ziel te leren vinden in vol bewustzijn. Voor ieder mens te behalen!

Met de ondersteuning van het zielsbezit vergroten we onze Liefde. Heel ons leven lang mogen wij onze Liefde vergroten. Heel ons leven lang, iedere minuut, iedere seconde geeft ons hier de gelegenheid voor. Het is aan ons, waar wij voor willen leven.



Voor onze persoonlijkheid alleen.

Voor onze persoonlijkheid met de ziel als kameraad.

Of als ziel, omgeven door onze persoonlijkheid om Liefde, Licht en Kracht tot uitdrukking te brengen voor alle mensen op deze aardbol en in andere werelden.

Het is aan ons, waar wij voor willen leven!

De mens, die denkt zijn inzicht te zijn

Hoe komen wij tot inzicht? Hoe komen wij achter ons innerlijk Licht? Van welke kant af kijken wij? Nemen wij een richting van kijken aan?

Richten wij ons op ons innerlijk zien of *zijn* wij ons innerlijk zien?

Helder worden wij alleen door te zijn en niets meer of minder.

Maar hoe moeilijk is het niet om alleen te zijn? Hoe moeilijk is het niet om geen richting te geven? Geen richting, geen doel, geen wijze waarop? Gewoon ZIJN. Het ZIJN *IS*. Daar is geen richting en geen doel. Daar leeft de kringloop van leven.

Inzien komt door te zijn.

Door te zijn wie je bent.

Door geen richting te geven aan je verwachtingen en je verlangens.

Voel je het probleem van de mensen? We zijn steeds bezig iets te worden. Iets te betekenen. Ook voor een ander. In dit alles zit richting! Terwijl we zonder richting kunnen inzien in wie wij zijn. Inzien in de bedoeling van ons leven. Inzien in de weg van ontwikkeling, die er voor ons is.

Geef je over aan jouw zijn en ontdek een wereld van verschil.

Zelfs de weg die je gaat volgen *IS* er voor jou.

Jouw beslissingen geven richting.

Laat jouw keuzes komen uit jouw zijn. Meer is niet nodig.

De kracht tot verandering

In ieder mens zit kracht tot verandering. Deze kracht tot voortgang voel je in het tweede chakra, in je buik. Hier zit de kracht tot verwerking van gebruikte energie. Deze kracht mogen we stimuleren door onze handen op onze buik te leggen. Hiermee mogen wij deze kracht tot verwerken aantrekken.

Hoe werkt deze energie? Wel, door onze handen vragen wij en geven wij aan onszelf. Deze energie maakt een cirkel in onze energie van groeikracht; of je dit nu bewust doet of niet. Deze cirkel gaat langzaam ronddraaien om je te laten ervaren. Als deze kracht roteert komt er een verplaatsing in de cirkellijn. Deze lijn wordt opgevuld door de kracht van verandering.

Laat het niet uitmaken wat de verandering je geeft.

Laat het niet uitmaken hoe de verandering uitvalt, maar laat hem zijn.



Weet dat je door dit gebaar jezelf helpt of je het nu bewust of niet bewust ervaart. De kracht tot verandering geeft altijd een stimulans. Hoe meer je je bewust bent van dit **eigen** vermogen, hoe meer duidelijkheid je hierin mag verkrijgen.

Deze energie van kracht tot verandering is een stoffelijke energie, die verbinding heeft met je eigen zijn. Iedere ziel in een persoonlijkheid heeft deze kracht in bezit. Ieder mens mag deze kracht aanspreken!

Wij mogen groeien door deze stoffelijke energie van ons eigen zijn. Stoffelijk, omdat ons lichaam bij machte is deze energie te beleven. Deze energie is te allen tijde oproepbaar! Deze energie ligt voor ons klaar, wanneer wij maar willen. Nu we weten hoe we deze energie mogen gebruiken, dienen we zeer bewust om te gaan met deze kracht tot verandering. Iedere gedachte op deze wijze geplaatst wordt tot manifestatie gebracht! Dus **weet** wat op zo'n moment je gedachten zijn.

Wij moeten er ook attent op zijn hoeveel van onze gedachten naar anderen gaan. En wat zijn dit voor gedachten? Zijn ze gevuld met onze Liefde of zijn ze gevuld met onze eigenliefde? Wat een verschil! Iedere gedachte heeft ook gevolg voor jezelf, omdat gedachten energie zijn. Wij weten dat gedachten moordend kunnen zijn voor anderen, dat blikken kunnen doden. Weet dat wat je uitgééft aan gedachten door jezelf ontvangen dient te worden. Niet altijd in de directe toekomst. Maar we krijgen die gedachten als ontvangst terug!

Hoe kunnen we nu peilen of het een nieuwe gedachte is die wij uitzenden, dan wel een gedachte die we terugontvangen? Zit hier voelbaar verschil in?

Ja, gelukkig wel.

Een nieuwe gedachte kunnen we herkennen doordat die geen beeldvorming veroorzaakt. De ervaring van deze nieuwe gedachte herkennen we nog niet in onszelf.

Een terugkomende gedachte is altijd plaatsbaar in ons weten. Met dit weten kan de mens handelend optreden om zichzelf te helpen tot bewustwording van het zielsbezit.

Je bewust worden van dit zielsbezit gaat heel geleidelijk om de stof te wennen. Naarmate er meer in zielsbezit is gebracht duurt de openingstijd in de persoonlijkheid relatief gezien wat langer, maar deze mens zal toch al werkzaam zijn in zijn of haar bezit. Met het verlopen van de tijd wordt het duidelijk, dat zielsbezit pas gebruikt kan worden, als er bewustzijn bij zit. *BewustZIJN is geen wording!!*

Herkennen van jezelf

Met het beleven van onze daden in ons hedendaagse leven mogen wij een voorzichtige raming ontvangen over wie en wat wij zijn. Stel je open voor leven en ervaar zijn vanzelfsprekende voortgang. Het maakt niet uit hoeveel je nu herkent. Voortgaan doe je toch.



Verandering komt vanzelf als je bereid bent om het constante veranderen te accepteren. Niemand kan gedwongen worden om anders te beleven dan in de oorsprong is gegeven. Veranderen gebeurt vanzelf. De stof geeft constante verandering aan. In het lichaam is niets hetzelfde als één tel geleden. Er is verandering geweest, ook al hebben wij het niet gezien, niet gehoord of met een van onze overige zintuigen ervaren. Om verandering te herkennen mogen wij gaan ervaren hoe wij staan tegenover verandering. Hoe vaak hebben we niet gezegd: “O, kon dit maar altijd zo blijven”. Hoe vaak hebben we niet gesnakt naar verandering als het ons tegen zat? Welke energieën waren wij bezig te ontdekken? Aanvaard eeuwig durende verandering en kom daardoor tot acceptatie van jezelf.

In niets blijf jij zelf in constante.

In alles ben jij zelf veranderlijk.

Houvast kunnen we vinden door acceptatie van wie wij werkelijk zijn hier en nu.

Hier en nu, de ruimte in tijd

De beleving in hier en nu wordt gemaakt in het heden. In de persoonlijkheid is er beleving in ruimte en tijd door herinnering aan verleden en hoop voor de toekomst.

In energie is er geen heden, verleden en toekomst, omdat energie IS.

Energie is bestaan in heden, verleden en toekomst *tegelijktijd*.

Wij leven in energie.

En wij maken deel uit van tijd en ruimte.

De zijnsenergie is opgebouwd door het beleven van leven. Door te leven wordt deze energie opgesplitst in verschillende energieën, die óók de mens ten dienste staan. Deze energieën geven en zij mogen ontvangen worden. Naarmate de mens meer bewustzijn in bezit heeft, kan de mens meer van deze zijnsenergieën ontvangen. De energieën volgen allen de wetten van het AL.

Niet ieder mens ontvangt dezelfde energieën, maar een aantal worden ons geschonken. Met deze energieën wordt de mens opgebouwd, zodat het zielsbezit tot uiting kan komen en de mens mag gaan inzien in zichzelf en het leven.

Ieder mens bevat energieën, die allen in onderliggende betrekkingen samen kunnen gaan. Mensen met “afwijkingen” hebben dezelfde energieën toebedeeld gekregen als de “normale” mens. Alleen is er een ander patroon ingelegd om de toekomst te bestendigen van het bedoelde leerproces. Wij *allen* hebben precies die vorm, die wij nodig hebben.



In stof beleven brengt direct ervaring in de ziel, ook al wordt er geen geestelijk bewustzijn op geplaatst. Vandaar dat één aards leven de ziel veel doet winnen.

Op aarde te werken aan geestelijke bewustwording brengt de wet van versnelling tot actie en de winst is daardoor nog groter! Op aarde weten we al veel over omzettingen van energie over afstand en in materie. We weten nog weinig over omzettingen van energie in gedachtenpatronen.

Zoals we door ons voedingspatroon duidelijkheid mogen krijgen in de verschillende voedende energieën, mogen we door onze gedachten en gevoel inzage verkrijgen in hun mogelijkheden tot zuivering. Zuiveren van onze gedachten doen we door gevoel te herkennen en hierdoor vergeving te realiseren.

Vergeven

Besef goed wat er nu op papier staat. In gedachten mag je anderen vergeven door hen jouw hoogste liefde te sturen, die je in zielsbezit hebt en ze het beste te gunnen wat je je maar voor kunt stellen. Pas als je deze volledige vergeving kunt schenken, dan zijn jouw negatieve gedachten bevrijd van het karma datje voor jezelf in petto had.

In gedachten mag er goed gemaakt worden door gedachten!

Bij iedere persoon, waar je behoorlijke hinder van ondervindt, mag je een negatieve kant zien van jezelf. Niet in het gedrag van de ander, maar in hoe het overkomt bij jou. Want jij bent degene, die dit voelt. Op zo'n moment heb je een oordeel gegeven in plaats van herkenning gevonden in jezelf. Maak goed in gedachten daar waar je maar iets vermoedt!

Iedere persoonlijkheid, die geen toegang heeft tot het zielsbezit, kan zichzelf niet zuiveren en hierdoor geen vergeving in gedachten plaatsen. Steeds opnieuw raken deze mensen in een zelfde soort beleving en dit zal zo blijven totdat dit ervaren hen iets zegt.

Veel mensen leven nog op deze manier. Zij zijn bezig met hun persoonlijkheid en vragen zich niet af hoe het komt dat zij zo leven. Vaak leeft een persoonlijkheid zich uit zonder een enkel besef van zielsbezit. Zo wordt er beladenheid opgebouwd, waardoor de persoonlijkheid en de ziel in onbalans komen.

Deze onbalans kan zich uitstrekken tot in het lichaam, maar begint in de geestelijke energie van de persoonlijkheid. Als deze mens zijn onbalans weigert te aanvaarden, dient er afgewacht te worden totdat hierin het rijpingspunt is bereikt.



Het rijpingspunt

Pas als dit rijpingspunt aanwezig is, is het moment ontstaan om de ziel en de persoonlijkheid in balans te brengen. Dit rijpingspunt is het moment waarop er karmaverandering mag plaatsvinden. Op het moment van karmaverandering is de ziel totaal geopend en kan alles ontvangen! Alleen het bedoelde karma mag veranderen, waardoor de balans zich mag herstellen.

Mocht de persoonlijkheid op dat moment zijn ego gebruiken om te willen ontvangen, ontstaat er een nog grotere onbalans. Daarom dient die persoon het te laten gebeuren. Met de volle nadruk op *LATEN*. Alle balansverstoringen hebben dus een duidelijke functie om toestroom van andere energieën mogelijk te maken. Dit is voor ieder proces de ompoling naar herstel en groei.

We komen allemaal voor balansverstoringen te staan en we hebben hiervoor onze keuze, onze eigen wil, die zich heeft geplaatst in de persoonlijkheid.

Hiertegenover staat de wil van de ziel om een bepaald negatief aspect in onze geestelijke energie (en dus in onze persoonlijkheid) te overkomen.

Met overkomen wordt bedoeld dat de ziel en de persoonlijkheid in volle beleving door de bepaalde negativiteit moet gaan om deze te kunnen ompolen. Meestal is het zo dat de persoonlijkheid actie onderneemt.

Met een verandering in de persoonlijkheid kan de ziel ervaren.

Met een verandering op zielsniveau verandert de persoonlijkheid altijd!

Het zielsniveau is de graadmeter in ieder mens.

De polariteit

Dankzij karma en zijn veranderingen mag je jezelf helpen om de wet van de polariteit te overstijgen. De polariteit is een wet die je leert dat er noch goed, noch fout bestaat. De wet van polariteit laat goed en kwaad zien en toch bestaan zij niet. Hoe kan dit? Polariteit geeft en neemt.

*er dient een evenwicht gevormd te worden
tussen nemen en geven*

Wij hebben daarin te leren, zowel in de stof als in het geestelijk lichaam. De ziel staat buiten de polariteit, omdat de ziel energie *IS*. Maar de geest, hoor ik al vragen? De geest is energie in ongemanifesteerde vorm. Geen stoffelijke vorm, maar toch een vorming.

Zolang de geest verbonden is aan de ziel is er sprake van een soort vorming. Dit om de ziel te leren in beperking. Beperking om de ziel te laten ervaren. Zonder ervaring ontstaat geen verhoging van het zielsbezit.



Leerzaamheid in goed en kwaad

Het goed en kwaad, dat op aarde beleefd wordt, is een leerzaam proces tot bewustwording. Op aarde zijn goed en kwaad verenigd met een doel in de karmische wet van belevend erven én het doel te beleven in beide tegenpolen.

De aarde draagt in alles deze polariteit aan om met het bewustzijn het leven te beleven in deze twee uitersten. Met het beleven hierin kunnen wij leerzaam zijn.

Leerzaam zijn betekent samenbrengen.

Samenbrengen van dat wat je doet en dat wat je bent.

Leerzaam zijn in de ware zin des woords is ieder gevoel te plaatsen in je bewustzijn zonder de normale taak te vergeten, waaraan je je verbonden hebt. Dit is leren in twee werelden, de ware wereld en die van de tijdelijke overeenkomst. Dat ook hierin onze polariteit overkomen dient te worden, behoeft geen betoog.

Mensen stoppen zichzelf liever in een keurslijf van traditie en gewoonten. Dit is ook een schepping van de mens. De wet van oorzaak en gevolg wordt hierin teruggevonden. Mensen laten zich veel aandoen, laten zich veel zeggen, laten zich commanderen door een andere mens en zeggen dat dat hun welvaart dient. Het dient de vooruitgang in explosie, maar het dient zeker nooit de innerlijke mens.

Wanneer mensen kunnen samenwerken om de mens als mens te dienen en niet de mens als zaak, zijn ze een stuk gevorderd in hun leren om een menswaardig bestaan te beleven op aarde. Meer dan ooit mag je beseffen hoe het wonder van het leren je gebracht wordt.

Leven heeft leerzaamheid nodig.

Leerzaamheid brengt je steeds dichterbij jezelf.

Leren ten aanzien van jezelf is jezelf leren kennen in hoe je bent in zuiverheid.

Dat wat je op aardse wijze wénst te leren geeft aan hoe je je innerlijke leven volgt. Leven in leerzaamheid wordt je gebracht door je eigen innerlijk! Ieder mens mag het leven beleven.

Als wij onze eigen overtuigingen overbrengen op anderen, dan plaatsen we richting. Dat wat we ze bieden is geloof. Met geloven wordt hier het aannemen van beleringen bedoeld in welke vorm dan ook. Aannee van beleringen is het aannemen van ervaringen van anderen. Beter is: *ervaar zelf!*

Probeer slechts van anderen de hulp te ontvangen om je eigen zuiverheid te volgen en alleen je EIGEN zuiverheid.

Geloof kan niet overgeleverd worden, dan is het aanhangen.

Geloof is een eigen proces om je innerlijk te ontdekken.

Niet de waarheid van een ander is jouw waarheid.

Jouw inzicht, jouw weten, jouw leven, jouw ervaring is *het jouwe alleen*.



En: er is geen haast. Met haast *NEEM* je richting. Met haast speelt er wilskracht. Haast geeft je het idee dat je kunt versnellen, maar de weg naar het rijpingpunt dient in totaliteit afgelegd te worden. Stap voor stap dient gezet op het pad van wording in volle beleving om de ervaring te dienen.

Kansen

Iedereen mag in één aards leven veel leren en iedereen krijgt zijn kansen. Wij mogen ervaren in kansen om onze geestelijke ontwikkeling te bepalen. Wij mogen kansen accepteren, maar weet je kansen te plaatsen. Geen kansen op gewin van goederen, maar kansen om een zinvoller bestaan te beleven. Kansen om ons innerlijk te verbinden met liefde. Wat voor liefde dan ook. En ieder voor zich weet welke kansen geschonken zijn en waar we voor hebben gekozen.

De wereld in de geest is een wereld waar je innerlijk verder ontwikkelt om te gaan begrijpen in de wetten van het AL. Om te leren Liefde te geven. Om te leren Liefde te verdienen en om te leren Liefde te zijn. Zolang de mens de waarde van léven niet herkent in het beleven van de eigen staat is de mens bezig met omwegen.

De mens, bezig met bewustwording in zijn innerlijk zelf, mag gaan inzien. De weg tot inzien omvat vele werelden van belevingen, maar alle werelden leiden tot één en dezelfde energie: *die van het leven*. Is er een voorstelling te maken wat leven inhoudt? Is er begrip over de kracht en de bedoeling van leven? Eén leven draagt al veel belevingen. Eén leven draagt veel veranderingen. Met het leven wat je nu draagt, mag je gaan voelen wat je van leven hebt begrepen. Niet zozeer wat je denkt geworden te zijn, maar veel meer in de kracht van léven. Hoeveel keuzes heb je niet gemaakt? Hoeveel kansen benut? Hoeveel ervaringen beleefd in je verleden en hoeveel ervaringen nog te gaan? Leven is een geschenk wat we mogen beleven. Een geschenk, omdat de mens hierin niets heeft te geven of te nemen.

Leven IS

Iedere ervaring brengt ons verder in de weg tot bewust zijn in de energie van leven. Ieder mens heeft zijn leven ontvangen en ieder mens geeft leven aan de energie. Met dit ontvangen en geven ademt de mens.

De adem in het lichaam geeft materie vorm en kracht. De mens beleeft met de adem de vorm van zijn levensenergie. Zijn kracht is hem gegeven om leven te *beléven*.

Adem in de geest heeft een totaal ander karakter, omdat het geen stof in leven behoeft te houden. Deze adem heeft geen frequentie in tijd. Deze adem beleeft in ieder facet van leven. Deze adem is bewust en zal door de geest genomen mogen worden tot voortgang van het leven. Deze adem geeft de kracht af van beleving, maar niet van ervaring. De belevingen in de geest komen op totaal andere wijze tot ervaring in de ziel.



Hoofdstuk 6

Zielsafstemmingen op aarde

Iedere weg, die wij bewandelen, heeft de bedoeling om ons in te laten zien waarmee wij bezig zijn. Of wij bezig zijn om onze persoonlijkheid te laten zegevieren óf dat wij bezig zijn om ons bewust te worden.

Een bewuste persoonlijkheid kan pas ontstaan, als er *tegelijkertijd* bewust zijn aanwezig is in de ziel én in de persoonlijkheid. Het gaat om het bewust zijn in ervaringen die opgedaan zijn in het zielsniveau. Er is steeds meer te ontdekken in je persoonlijkheid als de ziel zich hierin kenbaar kan maken.

Even wat aanduidingen:

Zielsbesef. datgene wat er beseft *kan* worden.

Zielsafstemming: daar waar de ziel zich bevond op moment van incarnatie.

Zielsniveau: dat wat je tot herkenning gebracht hebt.

Zielsbezit: dat wat er daadwerkelijk tot in de extremiteiten beleefd is met behoud van het centrum.

Wij zijn gebonden aan het zielsniveau. Leven we in het Licht of in de duisternis? Wijzelf zijn degenen, die ons eigen niveau in eigen afstemming plaatsen! Onnodig te zeggen, dat als wij veel negativiteit in ons dragen, onze eigen afstemming hierop gebaseerd wordt.

De kerk noemt het de Hel, maar vergeet erbij te zeggen dat het ons eigen werk is. Wij mogen negativiteit ompolen! Onze aarde is een wereld waarin wij negativiteit in de geest kunnen afleggen. Velen bezitten nog negativiteit, die zich niet uitleeft in de persoonlijkheid, maar die wel in de gedachtenpatronen voorkomt. Gedachtenpatronen blij-ven in energie behouden. Want niets gaat verloren.



Licht en duisternis op aarde

Zielsafstemmingen zijn plaatsbaar in sferen. Alle sferen zijn aanwezig op aarde en zij vertegenwoordigen onze lessen. Iedere sfeer zowel in de duisternis als in het Licht dient een speciaal doel. Laten we deze sferen eens wat belichten.

De duistere sferen bevatten zielen, waarin zich nog geen licht bevindt. Deze zielen hebben nog geen goed gedaan voor anderen of zichzelf. Af en toe raken deze zielen bereid om zichzelf te gaan vergeven. Deze zielen worden dan begeleid in gevoel. Maar veel vaker willen deze zielen zich niet laten helpen, omdat zij nog geen genegenheid voelen, ook niet voor zichzelf. Deze zielen verblijven in de sferen van duisternis. Soms ontstaat er in zo'n ziel de wens om anders te beleven. Deze wens kan op twee manieren worden ingewilligd.

De ene manier is dat zij vrijkomen uit de duisternis door zich te verbinden aan een lichtende ziel, die deze ziel uit de duisternis meeneemt en laat beleven ten gunste van de zielsgroei voor beiden. Hierbij wordt de duistere ziel voortdurend gevoed door de lichtende ziel.

De tweede manier is indringen in de ziel van een ander lichaam. Deze aardse ziel wordt nu "bezeten". Als beiden van gelijke afstemming uit de duistere sferen zijn is er niets aan de hand. Beiden leven en beleven naast elkaar en door elkaar.

Altijd en altijd beschikt het karma van deze zielen tot deze mogelijkheid. Veel is er na het overgaan van beiden gewonnen, als beide zielen terugkeren in de astrale wereld. Hier is altijd sprake van een zielskeuze! Wel is het zo, dat bij deze vorm van bezitname er geen mogelijkheid is tot terugkeer voordat het stoflichaam is afgegeven.

Beide mogelijkheden hebben de overeenkomst dat de ziel niet langer alleen is en dit is de eerste vorm van verbinding leggen met een andere ziel. Op deze manier leert de ziel zich zien in samenspraak met een andere ziel en de eenzaamheid van de duisternis kan op deze wijze overwonnen worden. De evolutie wordt nooit gestuit!

Schemering

Na de duisternis bestaat er een louteringssfeer. Hierin vertoeven zielen die bezig zijn om zich helderheid te verschaffen in hun bezigheden met betrekking tot anderen. Het besef dat ze dienstbaar kunnen zijn aan anderen en daarmee zelf verder kunnen komen, brengt verlangen teweeg. Dit verlangen opent de weg in het zich nuttig willen maken en brengt hen uiteindelijk naar het Licht.

verwachting is nog geen bezit.
verlangen opent de weg.
verdienen is de manier.



De sferen van Licht

Naarmate het innerlijk Licht verder in ontwikkeling komt, klaart de hemel op. Er zijn zeven sferen van Licht, voordat de ziel vrij is voor een volgende kosmische wereld.

De eerste drie sferen in het Licht mogen doorleefd worden om te leren inzien dat zich nuttig maken en bijdragen de evolutie helpt. Zielen die hier verblijven mogen zichzelf leren herhalen in besef van waarde. Hierdoor krijgt de ziel inzicht in eenheid. Veel heeft de ziel nog te ervaren in eenheid om de mensheid in alles te dienen.

De mensheid, omdat deze ziel zich nog niet heeft bevrijd uit de stoffelijke greep van de aarde.

Naarmate de zielen hoger komen in het Licht komt het besef dat het ego in de verstoffelijking nog niet overwonnen is en deze ziel zal zeer leerzaam zijn in hoe om te gaan met geestelijk bezit. Ook het besef in groei wordt beleefd, door inzage in de werking van oorzaak en gevolg. Dit zal de ziel brengen tot werkelijk dienen zonder zelfzucht.

De hogere sferen

In deze sferen wordt het besef en de ervaring gezien vanuit Liefde. Beleven in deze sferen maakt de ziel vrij van de aardse verleidingen, waardoor de ziel zich ontlast van stoffelijke hebzucht. De eenheid wordt niet alleen beseft, maar wordt beleefd in ervaring!

Pas vanaf de vierde sfeer mag het bewust Zijn geplaatst worden in het gebeuren. Hiermee is de ziel in staat om zielsliefde te gaan ervaren. Ook dient de universele liefde voor de mensheid ontwikkeld te worden. Tot en met de zevende sfeer is men hier druk doende mee. Pas dan mag de ziel bewust worden van kosmische ontvangst.

Tussenfases

Omdat er veranderingen in bewustzijn plaatsvinden tijdens het leven op aarde, kan de mens in een tussenfase komen. Men leeft dan tussen twee sferen in. De ene sfeer ontgroeit en tegelijkertijd geopend voor de volgende sfeer, zonder deze nog te kennen. In deze tussenfase is inwerking vanuit **alle** sferen mogelijk!

Deze inwerking plaatst zich in de gedachtenpatronen, die hechting hebben aan deze mens in tussenfase. En vergeet niet: in de duistere sferen bestaat volop leugen en bedrog. Deze inwerking dient om uitwerking te verkrijgen van karma in de stof vanuit de sferen in de mens.

Dit betekent uiteindelijk groei. Niet dat het beleven hierin zo'n pretje is. Het is de onmogelijkheid om het denken te plaatsen tussen gedachten en gevoel. Toch is het een belangrijke fase in ontwikkeling.

De kracht in macht waarmee dit gebeurt, schaadt het stelsel van de mens tot op zekere hoogte. Verstoringen van deze aard hebben op de mens een gewelddadige



invloed. Het lichaam takelt langzaam maar zeker af. Het is constante macht die ingezet wordt om karma in te lossen.

Zowel de duistere sferen als de mens mogen hierdoor verregaande veranderingen ondergaan. Het karma wordt hierdoor teruggegeven aan de aarde, die hiermee aan kracht wint. Dit is ook een gevolg voor zielen, die energie van denken en emoties onttrokken hebben aan de aarde en tot inkeer willen komen.

De gedachtenpatronen kiezen hiervoor een mens die met dit gif wordt bestookt. Laten wij de mens die dit op zich neemt dankbaar zijn en steunen met begrip onzerzijds.

Tussenfases in sferen dienen door iedereen doorlopen te worden. Het is besloten in het karma, hoe een tussenfase verloopt. Niet altijd wordt er op deze manier uiting aan gegeven. Als de mens in een overgangsfase naar een volgende sfeer komt zijn er een aantal mogelijkheden, die beleefd kunnen worden.

Er zijn mensen die niet geloven in een leven na de dood. Juist voor deze mensen bestaat er "gevaar" als zij tijdens hun leven in een tussenfase raken en geopend zijn voor inwerking uit gedachtenpatronen. De duistere sferen bestaan uit allerlei afstemmingen. Aangezien de mens in deze fase overtuigd is van zijn eigen kennis, is het voor de begeleiding zeer moeizaam om duidelijk te zijn.

Voor de mensen in de lagere sferen in het Licht mag meestentijds deze fase gepasseerd worden in overleg. Overleg met innerlijke waarden. Deze mens is bereid om te dragen en juist deze bereidheid biedt de bescherming die deze mens behoeft.

In de hogere sferen is er in een tussenfase geen enkel gevaar, omdat de mens voldoende zielsbezit heeft om te aanvaarden in bescherming en overgave.

Iedere sfeer, zowel in de duisternis als in het Licht, dient een speciaal doel. Dit is teveel om te benoemen. Naarmate het innerlijk Licht verder in ontwikkeling komt, klaart de hemel op. Vanaf de hogere sferen is het niet langer nodig te incarneren op de aarde, omdat haar wezen dan gekend is in beleving. De ziel heeft zich dan Licht en Liefde eigengemaakt. Indien er toch keuze is tot reïncarnatie is dit bewust in de ziel om de mensen in de stof te kunnen benaderen.

Nog even ter herinnering:

Carnatie gebeurt dankzij de Aarde.

Incarnatie is door overleg met de ziel en de aarde.

Reïncarnatie is zielskeuze tot steun voor de aarde en de mensheid.



Het Licht in beleving

Het Licht beleven op aarde in een lichaam is mogelijk door “over de streep” te voelen. Over de streep is aanvaarden dat er geen streep, geen dood is.

Na wérkelijke aanvaarding mag ieder persoon het Licht ervaren! Geestelijk Licht laat zich op alle niveaus ervaren. De ziel herkent, de geest beleeft en het lichaam ervaart.

Geestelijk Licht geeft ook bescherming af voor het levende leven. Het levende leven staat in verbinding met de ziel en de persoonlijkheid. Met het geestelijk Licht kan het levende leven beschermd worden tot op de vrije keuze na.

Het leven wat zichzelf in het Licht plaatst door zich hiervoor te openen mag door het ervaren van dit Licht een stimulans ontvangen voor eigen groei.

Licht doorstraalt ons zonder een enkele mogelijke blokkade of reflectie en mag ons leren dat Liefde eenzelfde waarheid in zich draagt. Het Licht is geestelijk te zien. Liefde is zowel lichamelijk, geestelijk als in de ziel te ervaren.

Uit alle sferen leven er mensen op aarde. Er zijn veel zielen vanuit de duisternis en de eerste drie sferen van Licht die de aarde bevolken. De zielen uit de duisternis kunnen op deze wijze leven in het zonlicht van de aarde. Zij hebben de reïncarnaties van hogere zielen in de stof hard nodig tot ontwikkeling van zichzelf. Hierdoor kunnen zij veel winnen in zielsbezit.

De aarde geeft letterlijk stof aan stof. Er is vermenging, verbinding en aantrekking van zielen mogelijk. Hulp wordt gegeven. Hulp wordt ontvangen, zodat wij na de overgang terug kunnen keren naar een hogere afstemming en ons leven in verbinding met de stof zinvol is geweest. Wij hebben bijgedragen aan de evolutie van de mensheid. Wij hebben tegelijkertijd de ziel toegestaan te groeien. Wie weet hoe lang deze ziel moet wachten voordat er weer incarnatie mogelijk is.

Daarom wees blij met het leven van nu. Zolang je nog geen zicht hebt op zielsbezit en -niveau, wees er dan van overtuigd dat je niet voor niets nu op aarde bent.

Alles is alles en niets ontbreekt
en niets zal ontbreken en niets kan ontbreken.

Niets gebeurt zomaar.
Daarom ben je.



Het overgaan van de mens

Overgaan op zich houdt altijd een geboorte in het zijns-niveau van de ziel in. Iedere ziel ontvangt na het overgaan de astrale zijns wereld die overeenkomt met de zijns wijze op aards niveau. De astrale wereld weet met wie, waar en wanneer een overgaan mag plaatsvinden en altijd wordt de ziel begeleid tijdens het overgaan.

Het overgaan op zich is een keuze van de ziel. Ook hierin wordt de beleving aangetrokken, die de ziel voor ogen had in de leerweg.

Bij een rustige overgang, als beëindiging van een aards leven, brengt de ziel lichaam en geest in balans. Deze balans dient onverstoorbaar te blijven. Vandaar dat dit vaak veel aardse tijd in beslag neemt om dit te verwerkelijken. Zo'n overgang beleeft langzame teruggave van de energie van het lichaam.

Vaak geeft dit nog strijd in de persoonlijkheid. Het is de wilskracht van de persoonlijkheid, die het aardse leven wil vasthouden. Hier tegenover staat de wil van de ziel en uiteindelijk raken beiden in een balans, die de overgang mogelijk maakt.

De lichamelijke energie voelt zich steeds meer getrokken worden naar de energie van de aarde. Hierin vinden ook al de afgave-energieën plaats, die de aarde opneemt voor de nieuw te beleven carnatie van die ziel!

Het aardse en astrale karma wordt gescheiden en de aarde bewaart deze energie om toe te voegen aan de ziel bij incarnatie. De geestelijke energie van deze mens mag in vermenging komen te staan met de geestelijke energie van de astrale wereld. Hiermee wordt dus tijdens het aardse leven een begin gemaakt. De afstemming wordt nog niet getoond, omdat de geestelijke energie nog niet vrij is van het lichaam en zich nog niet heeft kunnen koppelen aan uitsluitend de ziel. Maar de geestelijke energie krijgt wel al verbinding met de astrale wereld. Vaak in de vorm van herkenning van eerder overgegaan, die begeleiding mogen geven om deze ziel op te vangen.

Het overgaan zelf vindt pas plaats als de ziel gereinigd is van water. Wat zeggen wil, dat het water in het lichaam *in energie* is teruggegeven aan de aarde. Hiermee wordt de ziel bevrijd van het aardse lichaam en kan in verbinding treden met de geest. Bij zo'n overgang passeren de vloeiingen in de energie volgzzaam aan de ziel in persoonlijkheid.

Anders is het, als het leven plotseling "genomen" wordt. Dezelfde processen spelen zich dan af, maar in een versneld tempo. Dan is het de geestelijke energie, die in verwarring binnentreedt in het astrale leven. Vaak is de aardse binding niet vergeten en dient dit alsnog in de astrale wereld te passeren.

Het is ook zo, dat de op aarde blijvende mens deze overgang nog niet heeft kunnen accepteren en zo blijft deze ziel door het aardse verdriet van andere zielen nog aardgebonden.



Op het moment, dat de overgegane ziel zich heeft kunnen schikken in het nieuwe beleven, door de overgang in energie te herkennen, kan de nog op aarde achtergebleven mens zich gaan bevrijden van het verdriet en het “verlies” dat geleden is. Pas dan is er weer mogelijkheid tot blijheid aan beide zijden.

Ieder verlies is een vermogen tot zelfontdekking. Het verlies, dat de mens ervaart, is een innerlijk proces tot acceptatie van *zijn*. Verlies vormt verdriet in de persoonlijkheid. Als de mens verlies draagt, brengt het verdriet de vorming van onmacht en kwaadheid tot stand. *Maar waarlijk verlies bestaat niet!*

Met het beseffen, dat verlies geen echt verlies is, mag de mens op aarde zich gaan verdiepen in de functie van het leven.

Leven heeft de functie om ervaringen in bezit te brengen, ongeacht of dit karma verlossend, dan wel karma aannemend is. Ook aanneme van karma leert ons, helpt ons in onze leerweg. Geen ziel leert zonder zich karma eigen te maken. Karma is een wezenlijk deel van onze groei. Karma doet ons onze gegeven vrijheid beseffen. Karma, een genade te beleven, omdat onze ziel ons hiermee brengt tot voortgang en Liefde, te beleven in het Licht.

Waar de nieuwe geboorte plaatsvindt
mag de ziel inzien in het beleefde leven
om te herstellen in energie
wat mag veranderen.

deel 3



leringen in energie



Hoofdstuk 7

De Wetten van AL

De wetten van AL hebben de functie om ervaring in zielsbezit te brengen. Pas in de geestelijk bewuste wereld wordt besef gekregen over de leerweg in energie. De wetten van AL zijn de wetten die grote waarde hebben in het zijnsproces.

De wetten van AL zijn in energie herkenbaar in de mens. Deze energie vormt de gedachtenpatronen!

De wetten van AL met hun energie zijn gezamenlijk drager van het leven. Op de aarde valt deze beleving onder de stoffelijke bewegingen in energie, te beleven in samenspraak met de geest en de ziel.

de ziel daalt af in de stof
om tijdens leven
de wording te beleven
van een stoffelijke ziel.

Leven heb je al gekregen voordat je beseft wat leven is. De energie van de ziel kan zelfs vele aardse jaren wachten om te incarneren. Al vóór de conceptie is de levensenergie afgedaald en wacht op bevestiging! Levensenergie is een woord om bij stil te staan. Levensenergie: de energie van het leven zelf. Iedereen heeft enig besef van zijn levensenergie. Je leven ervaren als een proces geeft je de rust om bezig te kunnen zijn met het heden.

Jouw bewustzijn van het heden is het dagbewustzijn van je persoonlijkheid gekoppeld aan de zielsenergie, zodat je kunt zijn wie je bent. De leerprocessen in je leven dienen zich aan bij 'toeval', maar het is de zielsenergie die je brengt tot ervaringen in de wetten.

De wetten van AL zijn wetten die zich in het zielsbezit opbouwen.
Eenmaal ervaren in de ziel behoeft geen tweede maal.
De Wetten zijn gemaakt in het zielsleven.
Het zielsleven bestaat uit afstemming en energie.



De onbewuste mens beleeft de energieën van de aarde.
De aards geestelijke mens wordt geopend in de energieën van de sferen.
De mens in pure zielsverbinding beleeft energieën uit de kosmische wereld.

De sferen zijn dus nog verbonden met de aardse energieën, maar ook al met die van de kosmos. De persoonlijkheden, die in verbinding staan met hun zielsenergie kunnen op deze manier energieën beleven tot aan hun eigen afstemming.

Naarmate de mens zich meer ontwikkelt in het zijn, staan hem dus steeds meer energieën te beleven en zullen de wetten van AL zich steeds duidelijker kunnen aftekenen.

Na onze kringloop op aarde mogen wij ons losmaken van de stoffelijke energie op aarde. In de sferen mogen wij onze aardse gedachten en gevoelens afleggen. Hierna zijn wij bezig om onze geest te brengen naar de ziel. Hierna mogen wij onze geest afleggen en mag het *zielsniveau* verder beleven.

Met de wetten van AL mag de *ziel* leren leven. De wetten van AL zijn zielswetten en geen geestelijke wetten. De energie die ons bindt aan deze wetten van AL is de zijnsvonk. Omdat de zijnsvonk geen substantie beleeft is het moeilijk voor de mens om hier voeling mee te hebben. Iedere ziel volgt de zijnsvonk, omdat deze energie de kringloop vertegenwoordigt.

De wetten van AL zijn drager van leven voor de ziel. De zielen komen dankzij de zijnsvonk voor alle wetten te staan om ze te beleven. *Iedere ziel legt een andere weg af.* Iedere weg is bevat in de wetten. Dankzij de wetten wordt deze voortgang zonder uitzondering vervolgd.

Alle wetten bestaan tegelijkertijd. Er zijn 7 hoofdwetten en deze omvatten ook de zeven kosmische werelden, die de ziel heeft te beleven. Iedere hoofdwet heeft zeven lagen en iedere laag heeft zeven uitsplitsingen. Iedere uitsplitsing heeft een vermogen tot deling tot in oneindigheid. Hierin lopen van andere wetten weer verbindingsdraden.

Op deze manier, alhoewel zéér simplistisch voorgesteld, maakt de ziel zich kenbaar in gedachtenpatronen. Gedachtenpatronen zijn de patronen, die gevormd worden door alle verschillende verbindingen en belevingen, die doorleefd zijn in de ziel. Het is de som van de beleefde delen, maar nooit is de uitkomst vast te stellen. Dit omdat iedere "seconde of deel daarvan" deze totale vorm van verbindingen verandert en dit wordt veroorzaakt door AL het leven.



1. De Wet van Baren en Scheppen

Dit is de wet die tegelijkertijd het barende en scheppende principe heeft. Deze wet dient de ziel in totaliteit te beleven om leven te kunnen herkennen. Deze wet is om de evolutie te waarborgen. Geen enkele ziel is in staat om eigen leven te vernietigen noch dat van anderen. Met deze wet is er een verbinding gevormd in al het leven.

<<<>>>

De mens is een manifestatie van lichaam, geest en ziel. De mens als ziel is een ziel-in-wording. Elk mens op aarde heeft het lichaam dat hem of haar het beste zal kunnen dienen. Het lichaam vervoert het menselijk beleven. Het lichaam vervoert ons ook door het leven. Ons lichaam laat ons altijd beleven hoe het staat met ons menselijk zijn. Iedere cel volgt perfect ons zijn. Iedere cel voert exact datgene uit wat wij in beleving zijn.

De rol van de moeder

Vanuit de eicel met zijn ontvangen verbinding vormt de mens het lichaam. Negen maanden om een menselijk lichaam te vormen, waarin een drie-eenheid aanwezig is. Op het moment van conceptie verbindt de ziel zich met de stof. Bij de eerste delingen vormt zich uit deze bezielde verbinding het geestelijk lichaam, wat de groei bepaalt van de celdelingen die gevolgd gaan worden.

Nu dit geestelijk lichaam nog volledig in verbinding staat met de ziel, sluit deze verbinding het karma in zich op en brengt dit in het levende en groeiende wezen. Het zielsniveau is aanwezig in energie. Het geestelijk lichaam is aanwezig in verbinding. Met het geesteslichaam in verbondenheid en de zielsenergie gebeurt er nu iets wonderlijks. Beiden dalen af in het lichaam van de moeder en verbinden zich met haar. Deze verbinding blijft *het gehele moederleven* aanwezig en bepaalt mede de uiteindelijke verbinding die de moeder draagt met haar kind. Dit alles gebeurt in een fractie van een seconde, haast tegelijkertijd. Na deze verbinding begint de vermeerdering van cellen volgens de evolutie op aarde.

De rol van de vader

Zijn scheppingsdrift aanvaardt oorzaak en gevolg. Het is deze verbinding die de aanstaande vader beleeft. Zijn innerlijk weten in oorzaak en gevolg is van belang voor zijn latere relatie met zijn kind.

Nu is er een belangrijk verschil aangeduid tussen vader- en moederschap. De moeder *krijgt* de verbinding met het kind *door het kind* en de vader dient zich deze verbinding *eigen te maken*. Met dit gegeven mogen vader en moeder leren omgaan met leven.



2. De wet van Vermeerdering

Iedere ziel zal zijn bezit mogen vermeerderen om tot volle ontplooiing te geraken van besef in dynamiek en groeikracht. Op aarde is dit te zien in de natuur. De natuur heeft een dienende taak in de kringloop. De dieren zijn in de werkelijkheid te beleven tot herkenning in variëteit van zielsbelevingen. De mens dient de evolutie. De diversiteit van taken in de mensheid is niet te verwoorden, omdat iedere ziel leeft volgens *eigen* evolutie en beleving. De mens dient dus zijn eigen schepping. De wet van vermeerdering heeft tot doel belevenissen op te stapelen en aan te trekken om een zielsles te leren.

De wet van vermeerdering wordt aangezet door de energie van voortgang, te beleven in de wilskracht van de persoonlijkheid. De persoonlijkheid draagt er dus zorg voor dat naast de wet van vermeerdering ook de wet van voortgang gevolgd kan worden. Beiden zijn in energie aanwezig in de mens.

De wet van vermeerdering geeft een energie af, die onontkoombaar is en vrucht zal dragen. De wet van voortgang heeft een verbinding in energie met de persoonlijkheid en deze zal door keuzes zijn weg vervolgen om stapeling te brengen. Hierdoor ontstaat de ervaring, die naderhand bewust gemaakt kan worden. Na bewustwording kan de ervaring indalen in de ziel om zich daar te hechten aan de energie van de wet van vermeerdering.

3. De wet van het Belevende Erven (Karma)

Het belevende erven is de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet in onvolkomenheid is nodig om de ziel in de gelegenheid te stellen zich te zuiveren.

Het belevende erven in oorzaak en gevolg wordt tijdens het beleven aangeraakt. Zodra er een deeltje "beleefd erven" overwonnen is, vernieuwt de innerlijke mens zich in verhouding tot dat wat hij was. Deze vernieuwing vindt plaats in het geestelijk lichaam en heeft zijn werking in alle energieën die mens eigen.

Direkt kan begonnen worden aan de belevingen van een volgend karma en zo verenigt deze wet het lichaam en de ziel via de geest in beleving.

Met het beseffen in deze wet mag de mens in zijn lot beschikken. Deze wet van voortgang vraagt om verbinding met andere zielen. Deze wet staat ook in contact met de wet van vermeerdering. Alle mogelijkheden zijn plaatsbaar in de wet van oorzaak en gevolg. Karma is dus geen aards begrip! Het belevende erven volgt in alle werelden in alle zielen en is immer werkzaam, vandaar dat zij een wet van AL weergeeft. Karma in hogere kosmische werelden passeert enkel in de ziel.

Belevend erven in stof is nodig om het geestelijk lichaam te openen. Karma is de wet tot voortgang. Karma koppelt zich niet aan stof, maar karma koppelt zich aan



de energie! Dat is de reden waardoor karma een negatief beeld in beleving geeft. Toch is het groei wat karma beoogt. Toch is het een stap in de leerweg van de ziel wat karma veroorzaakt.

Is de ziel vrijgekomen van deze wet in de doorleefde kosmische afstemming, dan kan begonnen worden aan een volgende kringloop in leven. Na het belevende erven dient de ziel iets te brengen dat in de doorleefde kosmische afstemming herstel brengt. Om deze wet van herstel te begrijpen mag de mensheid zich verheugen in nog steeds op aarde zichtbare vormen van herstel!

4. De wet van Verbinding

De wet van verbinding maakt het mogelijk voor de ziel om zich met ieder ander levend organisme te verbinden. En dan zal de ziel dat leven kunnen opnemen in het zijne. Hoe en wanneer verbindingen ontstaan heeft te maken met de kracht van de energie van gedachtenstromen. Deze kracht kan het best omschreven worden met: intentie in zielsbelang.

Deze intentie in zielsbelang heeft een waarde in ijlheid van energie. Deze energie kan zich splitsen, wat zich uit in stabiliteit van ontelbare kleine deeltjes, die gekenmerkt worden door intensiteit. Deze intensiteit wordt teruggestraald. Deze terugstraling omvat vele werelden in zichtbare en onzichtbare substanties. Deze vormen de evolutie in gedachtenkracht. Zo ook op aarde.

Met deze kracht komt dus de gedachte in patroon verweven met soortgelijke patronen in aanraking. *Verbinden is de energie hechten aan stof.* Stof biedt de mogelijkheid tot verbinding ontvangen. Iedere verbinding heeft de bedoeling om ervaring te beleven *in* het gebeuren.

Verbinding is noodzaak en maakt dat het leven zich voortzet in ontwikkeling. Verbindingen mogen in hechting geplaatst worden *totdat* helderheid is verkregen. Iedere verbinding heeft de bedoeling om de werkelijkheid in de beleving gestand te doen. Zolang er verbinding is, is er werking aanwezig tot groei.

Een verbinding in energie vraagt uiteindelijk altijd om onthechting.

Iedere onthechting brengt vrijheid voor de ziel.

Iedere onthechting is het loskoppelen van de verbinding die gelegd is met de vorm, met de hoedanigheid, de plaatsing en het gebeuren. Onthechting is het losraken van de vorm van manifestatie van dat moment.

Iedere onthechting brengt een nieuw beleven in energie teweeg.

Onthechting ontstaat *in* het doen, waardoor verbindingen veranderen in Liefde, de Kracht tot onthechting. Dan mag Liefde zich vermenigvuldigen in het aanvaarden van energie voor de ziel.



5. De wet van Bundeling

Deze wet vindt plaats *vanuit* de wereld van de geest, dus niet vanuit de stof. Deze wereld in de geest dient de ziel volledig te beleven om alle wetten tegelijkertijd in bundeling te ervaren.

Bundeling mag ontstaan op alle terreinen, waar leven is of zal komen, dan wel geweest is, om te ervaren in het heden, waarin alles van het verleden ligt en alles van de toekomst. In deze wet gaan de zielen over om te komen tot inzicht in de schepping.

In bundeling wordt gevoel ingelegd met de bedoeling dat de persoon zichzelf gaat herkennen in zijn of haar gedachten.

Deze kosmische wereld mag de mens dienen in bewustwording van gedachtenkracht om de ziel bij te staan. Met het doel om o.a. de aardse ziel bewust te maken van zijn geestelijk leven.

En de mens laat zijn gedachten malen zonder zich ergens bewust van te zijn. Gedachtenstromen worden beleefd door kosmisch bewuste zielen! Besef dat dit "materie" is, die de mens nog moet ontdekken. De mens voelt nog niet in deze wet. Openen in bewustzijn betekent je óók openen voor de kracht van gedachten. Gedachten, die ook jouw toekomst bepalen.

6. De wet van de Coherentie

De energie van de wet van de Coherentie is splitsbaar in miljarden deeltjes en de ziel mag ervaren dat ieder deeltje een deel blijft uitmaken van het geheel. Deze deeltjes in energie worden geplaatst in een Licht wat in alles mag doorschijnen. Deze gedeelde eenheid in deeltjes blijft totaal tezamen, maar bestrijkt grote gedeeltes van het Heelal.

Deze wet omvat zowel het zichtbare, als het onzichtbare en *mag niet verward worden* met de wet van polariteit! De wet van polariteit beleeft de ziel uitsluitend in de derde kosmische wereld. De wet van Coherentie omvat alle werelden van respect in aanwezigheid van zijn. Deze wet heeft de mogelijkheid tot keuze.

De wet van Coherentie is er om de ziel bewust te maken van mogelijkheden. Deze wet beleeft de ziel tot in de zesde kosmische wereld. Hierna mogen de zielen zich vrijmaken van welk een stoffelijkheid dan ook en beleven dat ze in een andere energie overgaan.

In de ziel liggen de wetten van AL besloten, zodat de ziel bewust zijn mag toekomen door het aangaan van ervaringen. Hierna mogen deze deeltjes zich nogmaals omzetten in een andere energie en dit is de totale bewuste vorming van het Heelal. De stof is verdwenen, de energie is vergroeid tot beleven in werkelijk zijn.



7. De wet van Stilte in Liefde.

In het AL is de energie tot rust gekomen en is trillingsvrije STILTE de beleving. STILTE in LIEFDE. Deze Kracht in Stilte kan overzien in alles wat er gebeuren gaat en gebeurd is. Deze Stilte is optimaal bewust in AL het Leven.

*Deze krachtige Stilte voedt door inzage in het totaal.
Het Al is bewust in Alles.*

Hier ontvangt de ziel zijn schepping.

Hier ontvangt de ziel zijn wezen.

Hier ontvangt de ziel het leven.

Hier leeft de energie die IS en ook NIET-IS. Beiden zijn gelijk.
Hier is Alles en Niets tezamen.

De Zijnsvonk
vertegenwoordigt de kringloop.
Deze voorwaarde IS de bron voor werking.
De werking verzorgt de koppeling naar zijn.
Het leven heeft de functie
om de ziel door de wetten te brengen.
De geest zorgt voor de wording
en de stof voor versnelling, vermeerdering,
voortgang en verdichting.

Het totale leven komt uit een krachtbron met een ongekend potentieel. Dit gegeven mag niet worden misverstaan.

Het ongekende potentieel is het bevatten van *alle energie in zijn veelzijdigheid.*

Ieder deeltje is bezit van de energie.

Ieder deeltje geeft energie af.

Dit is leven.



Ieder deeltje geeft dus alleen af!

In niets heeft het energie nodig.

Het heeft leven in de vorm van energie om energie te ontvangen om in werking te zijn. Meer is niet nodig.

Als de werking IS, volgt de verdichting van de energie en gaat er koppeling plaatsvinden. Koppeling in energie geeft weer werking. Dit proces maakt leven levend om het leven te ontvangen in energie van zijn.

Zijn is werking in IS.

Zijn is voortgang in IS.

Zijn heeft niets nodig.

Zijn leeft.

Alle zielen zijn in leven,
en zullen in leven blijvend zijn,
omdat de energie geeft.

<<<>>>

De ziel in zijn, als deel van het geheel, zal zijn deel kunnen ervaren in het NU, waarin het opgaat in het geheel en er besef komt tot in de stof! Het NU is het moment tussen verleden en toekomst, *waarin geen van beiden aanwezig zijn.*

Het NU
is de overkoepeling
van Zijn en IS,
waardoor tijd en ruimte verdwijnen.

Zodra Zijn en IS opgelost zijn,
ontstaat de Stilte.

Dit is aanwezig zijn
zonder te zijn
in alle NU-punten van Alles.



Hoofdstuk 8

In de Wetten bevinden zich de energieën

Stof is immer veranderlijk.

Energie is immer energie.

Stof is onderhevig aan constante verandering in vorm en structuur.

Met stof worden wij tot stof en tot stof zullen wij wederkeren.

De ziel duikt onder in de stof en in stof zal de ziel wederkeren.

Stof is het symbool van versnelling.

Stof heeft constante werking.

Deze constante werking levert een massa informatie aan de ziel in energie.

Stof versnelt het leren van de ziel.

In stof zijn wij raakbaar voor pijn en angst.

Door **angst** te beleven komen wij erachter dat angst belemmert. Belemmering verlangt inzicht om de groei te herstellen in de stoffelijke versnelling voor de ziel. Door verlies van angst mogen wij leren in zijn.

Met **pijn** mogen we leren voelen. Voelen om beseft te krijgen. Waarom kiezen we voor lijden? Het leert ons dat in stof pijn gevonden wordt in botsing met de energie van levend zijn. Pijn in de stof heeft altijd een functie. Het is aan ons te leren wat pijn ons wil leren.

Het kan ons tegelijkertijd leren in geduld en verdraagzaamheid, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen, beheersing en aanvaarding. Dit zijn allen lessen die geleerd mogen worden door stoffelijke pijn.

Zielspijn leert ons in het leven over geluk, vrijheid en liefde. Zielspijn doet het ego afbreken om in de kracht van Liefde te leren. Iedere zielspijn mag de mens gebruiken om het *zijn* te versterken tegenover het *zichzelf*.

Energie IS

In leven liggen al deze energieën opgeslagen om de ziel te leren. Ieder mens kan pas beginnen aan herkenning van energie, als die mens bereid is om in zichzelf



en in het leven te gaan schouwen. Zowel herkenning van de ziel, als herkenning van leven zijn nodig om te beseffen in de werkingen van energieën. Voor de mens is het de bedoeling om de ziel, het leven en de stof in een *harmonische drie-eenheid* te houden.

De **ziel** heeft het vermogen tot opslag van ervaringen.

Het **leven** zorgt voor belevingen.

De **stof** laat deze belevingen tot ervaring komen.

De mens op aarde mag deze drie delen verenigen. De ziel zorgt voor de voortgang. De ziel, die leven leert kennen door middel van de stof. De stof is het gemanifesteerde deel dat zelfstandigheid verkreeg met behoud van de ziel in fases van stofleven en geestleven.

de ziel als Bron
het leven als Albron
de stof tot AL dat IS

Wij mensen zijn in een **drie-eenheid** (ziel, lichaam en geest) vertegenwoordigd. Laten we bekijken wat lichamelijke, geestelijke en zielsenergie is.

Lichamelijke energie

Lichamelijke energie is die energie die het lichaam voedt in substantie. Het is de energie die het lichaam onderhoudt én die het lichaam vernieuwt. Het is de energie die het leven laat gebeuren. In aardse kwaliteit is het de energie van de emotie en het denken. Mensen beleven meestal in hun lichaam, maar aanvaarden niet dat hun lichaam beleefd dient te worden.

Geestelijke energie

Geestelijke energie is de energie, die het leven heeft ingezet tot bewustwording. Het is de energie, die het leven begeleidt in voortgang. Deze energie heeft vele facetten, die gevat zijn in de wetten van AL. Deze energie dient zich te ontwikkelen tot aan het niveau van zielskracht.

In aardse kwaliteit is het de energie van gedachten en gevoel.

Zielsenergie

Zielsenergie is die energie, die gevoed wordt door de lichamelijke en geestelijke energie. Zielsenergie heeft de kracht van oneindigheid. Zielsenergie mag niet verwisseld worden met de zijnsenergie. Zielsenergie heeft het vermogen zich te ontplooiën in tijd en ruimte.



Ieder mens neemt verschillende energieën in bezit tijdens zijn leven. Ieder mens mag leren dat energieën **zijn** en dus niet in bezit genomen dienen te worden, maar in bezit gebracht dienen te worden. In bezit brengen van energie is de energie herkennen die in jezelf aanwezig is.

Alle energieën zijn voor ieder leven toegankelijk als ze maar herkend worden. Iedere energie, die nodig is in ons groeiproces, **is** aanwezig voor ons. Energieën mag je gebruiken zo lang en zo vaak als je ze nodig hebt, maar ze zijn GEEN bezit.

herkenning is bezit! bezit zonder iets te hebben.

Als je geen energie in bezit genomen hebt, leer je de energieën herkennen. Je hebt niets en daardoor heb je alles in herkenning. Niets hiervan behoef je je eigen te maken in *hebben*. Iedere energie IS. Iedere energie mag gebruikt worden.

Bewust of onbewust trekt de mens zich altijd de juiste energie aan die nodig is voor de ontwikkeling. De mens hoeft zich energie niet toe te eigenen zoals de mens zich materie toeigent. Ook materie is energie. Materie is energie in stof. Waarom nog langer energie toe-eigenen in wat voor vorm dan ook, als energie IS?

Wij zijn energie in stof, nu op aarde om te leren wat leven is.

Door herkenning leer je de energieën en hun werking plaatsen. Iedere energie heeft een beduidend andere werking. Iedere energie voelt net iets anders aan. Zolang je bezig bent met bewustwording dien je te leren stilstaan bij je gevoel.

In de geestelijke energie van bewustwording *voel* je je gedachten, *voel* je je gevoelens en leer je deze te herkennen. Om steeds bewust te worden van dat wat je voelt, dient het een "eerste" natuur te zijn om stil te staan bij wat je voelt.

In verbondenheid met de zielsenergie leer je de energie van het *zijn* aanvoelen. Weer aanvoelen dus, maar ó zo anders! Zielsenergie is niet voelbaar in gevoelens. Voelen met zielsenergie is herkenning van de energie waarin je bent.

Zielsbeelden in energie

Het geven van een energiebeeld is de gevoelsoplossing van de zielsenergie. Nu ontstaat een **ziels**beeld in energie anders dan een **ziens**beeld in geestelijke energie. Herkennen in zielsenergie vereist volledige openstelling zonder een enkele gedachte op speelsigheid in richting. De geest dient in volkomen rust te zijn. Geen enkele andere energie mag kunnen toestromen in raakbaarheid. Geen enkele hechting aan wat voor energie dan ook!

In de geestelijke energie is dit alles niet nodig. In de geestelijke energie vorm je slechts ziensbeelden.



In zielsenergie is er geen patroon! Herkennen in zielsenergie is je zó openen in stilte dat alles wat nodig is kan toevloeien. Deze energie geeft zichzelf af in zijn omgeving en zal door iedere ziel in raakbaarheid worden beleefd.

Vaak volgt hierna de ervaring voor de personen die deze energie mochten ontvangen. Zoals één woord verstrekkende gevolgen kan hebben als het geplaatst wordt op het juiste moment in de juiste energie, zo heeft het herkennen in zielsenergie dit alles voor ogen in minder dan geen tijd.

Leren in zielsenergie is dus niet mogelijk.

Maar ieder herkent deze momenten. Ieder mens mag dit beleven vóór zijn overgaan naar de astrale wereld. Herkennen in een fractie van een seconde. Terugzien op je hele aardse leven in een fractie van een seconde is zijn in zielsenergie.

Het is daar waar de tijd verdwijnt.

Het is daar waar de ruimte tussen de tijd verdwijnt.

Zielsenergie laat ons de kracht beleven van ons *zijn in* energie. Leren om in zielsenergie te komen is wel mogelijk. De ziel is energie zonder tijd en ruimte, als immerdurende energie van zijn. *Immerdurend, zonder tijd en ruimte, is eeuwig.*

<<<>>>

Lichamelijke energie is vrij beperkt.

Geestelijke energie geeft al meer ruimte.

Zielsenergie geeft alle ruimte.

Met zielsenergie is het mogelijk door het leven te reizen. De ziel in wording dient zich van alle energieën bewust te worden, maar geen enkele energie is te ontwikkelen zonder de andere. De mens heeft de drie energieën van lichaam, geest en ziel in een drie-eenheid gekoppeld gekregen. De balans in verwerkelijking geeft Liefde, Licht en Kracht.

De drie-eenheid in zijn in balans behouden is het overstijgen van de polariteit. De drie-eenheid in zijn is: drie in één zijn, zonder tijd, ruimte of richting. Het besef hierin kan slechts herkend worden. De mens van nu is bezig in de stof en bezig in de geest en begint naar de ziel te verlangen. De aarde heeft de drie-eenheid in bezit van herkenning! Deze drie-eenheid IS.

Haar lichaam levert de stof aan het lichaam van de mens.

Haar leven biedt de mens de voeding om het leven te behouden.

Haar ziel biedt de mens houvast in zijn leven.

De drie-eenheid is het leren herkennen van de werkelijkheid in verbinding met de waarheid. De drie-eenheid, de bindende en ontbindende functie in de polariteit. De polariteit is geschapen om de drie-eenheid te leren aanvaarden én de polariteit is nodig om de ziel in stof te leren.



Een andere drie-eenheid is: de ziel, je persoonlijkheid en je omgeving. In je leven ook onlosmakelijk verbonden. De ziel heeft een persoonlijkheid gevormd gekregen om zielslessen te leren. Alle lessen worden weerspiegeld door de omgeving, waarin de persoonlijkheid zich heeft geplaatst. De persoonlijkheid is slechts het contact wat de ziel heeft met de omgeving.

De omgeving is jouw *ziensbeeld* van de werkelijkheid
als *zielsbeeld* van jouw innerlijke waarheid.

Naarmate inzage verkregen wordt in het stoffelijk zijn met al zijn facetten, kan je gaan leren, hoe je gevoelens en later je gedachten zich vormen in je lichaam.

Hoe nu deze drie-eenheid te bereiken? Hoe breng je de ziel nu in het totaal? Doordat de ziel een koppeling heeft met de gedachtenpatronen kunnen we leren om deze koppeling te herkennen.

En met herkennen komt het kunnen. Met de gedachtenpatronen mag de mens zich verbinden om kracht te ontvangen in zijn weg tot de drie-eenheid van Licht, Liefde en Kracht.

In Leven zit ook een drie-eenheid. Leven kent geboorte, het levend zijn en de dood. Onlosmakelijk zijn deze drie met elkaar verbonden. Als het aardse leven beleefd is, nadert onherroepelijk de dood: het moment, waarop het lichaam weer teruggeven wordt aan de aarde, waar het tot stof zal wederkeren.

Tot stof zal wederkeren! Opnieuw tot stof zal worden. Opnieuw tot lichaam zal worden. Wij zijn stof geworden, hebben de stof beleefd en mochten de stof weer afgeven.

Wij leren in het **leven**
om **STOF**
te **zijn**
in **verbinding**
met de **GEEST**
in **bundeling**
met de **ZIEL**
en dit alles **tegelijkertijd**

Als de drie-eenheid is gevonden, mag de ziel als Goddelijk geheel het zelf manifesteren in vol bewustzijn van de wetten en vol bewustzijn van de bedoeling. Leven in drie-eenheid in vol bewustzijn is de gave van God aan de ziel en de aarde heeft de stoffelijke materie om dit tot leven te brengen.



De Aarde geeft leven aan de stof.
De stof geeft leven aan haar
door haar stof in leven te plaatsen.

De aarde is: Kosmisch leven
wat een uitdaging voor de mens in wording.

Slechts door Liefde is dit te bereiken.
Slechts door Liefde voor Al dat IS.

Zijnsenergie

De zijnsenergie is de energie die zorg draagt voor het behoud en samenhang van alle energieën, die de ziel in zich draagt. De energie van zijn is de **enige** energie, die kan koppelen aan *alle* andere energieën.

De energie van zijn is een energie, die de voortgang beweegt van ons leven op aarde. Ons leven op aarde is verbonden met de zijnsenergie van het AL. Het is deze kosmische energie die ons laat beleven in karma. Het is deze energie die ons ontwikkelt tot het AL. Deze energie behoudt zijn kracht tot in lengte van dagen. Deze energie mag veel betekenen voor de mens, omdat het de opening geeft om in te treden in de bewuste werkelijkheid. Bij de overgang speelt deze energie dan ook een grote rol.

Met het beleven van deze energie mag de mens beseffen dat de astrale wereld werkelijkheid is. Met deze energie mag de mens de astrale wereld binnentreden na de stoffelijke dood.

Met deze energie mogen sommigen op aarde al zicht krijgen in de wereld na de aardse overgang om deze wereld kenbaar te maken aan de mensheid.

In heldere dromen worden de mensen begeleid in deze energie. Niet altijd mag de mens deze energie meenemen naar het dagbewuste zijn, omdat deze energie *niet vermengd kan worden met de stoffelijke energie, wel gekoppeld!*

De zijnsenergie is ook belangrijk bij genezing van de persoonlijkheid tot op het zielsniveau. Als er een koppeling met de zijns-energie en de zielsenergie gemaakt wordt, ontstaat een herstel op alle fronten.

De **zijnsenergie** is
energie van verleden, heden en toekomst.
De **zielsenergie** is de afstemmings-energie tot nu toe.

Met de zijnsenergie mag er dus koppeling ontstaan met alle andere energieën. De bedoeling hiervan is duidelijk, omdat de zijns-energie een opslag-energie is. De zijnsenergie ontvangt de werking, niet de weg er naartoe, noch de weg vanwaar.



**Naast de zijnsenergie is er de niet-zijnsenergie, die men in bezit draagt.
Deze niet-zijnsenergie is de energie,
die niet koppelt aan welke andere energie dan ook.
DEZE ENERGIE IS.**

**Deze niet-zijnsenergie IS.
Het is de energie van al het Leven zelf.**

Wordingsenergie

Zodra de energie van wording gebracht kan worden in de energie van zijn is de bewustwording omgevormd in bewustzijn. Bewustzijn is een energie zonder oordeel, in rust, in vrede. Diep in jouw innerlijk is altijd deze rust en vrede vindbaar.

Met bewustwording stimuleren wij dus de zijnsenergie tot ontvangst. Deze energie tot bewustwording is aan te trekken. Als wij ons leren afstemmen op deze energie, passeert ons levende bewustzijn sneller de gegeven opdrachten tot ontdekking van onszelf en mogen wij onze tijd op aarde uitdienen in het genieten van dit aardse leven. Veel mag ons dan nog geschonken worden, omdat onze taak erop zit en ons leven nog mag voortduren. Degene, die dan leerzaam blijft, mag voor zichzelf nog veel winnen aan zielsbesef.

Door het kunnen uitdragen van dit zielsbesef zijn deze mensen in staat anderen veel te leren in hun omgaan met zielsenergie en bewustwording. Mensen mogen altijd van elkaar leren in goed en kwaad om hun afstemming te verhogen.

Maar wéét van wie je wat leert. Niet alles wat je wordt aangedragen is het jouwe. Hier treedt ook de spiegelfunctie in. De spiegelfunctie in wat je zegt ben je zelf. Door deze spiegelfunctie voelbaar te maken, weet je of je iets hebt aan de boodschap van een ander. Sta stil bij wat het je doet. Geen enkel mens hoeft een ander opzettelijk te kwetsen. Geen enkel mens behoeft deze kwetsing aan te nemen. Voordat iets in het verleden raakt is het NU de plaats en tijd om actie te nemen in jezelf, zodat er bewustwording kan ontstaan. *Bewustwording, de enige weg tot bewustzijn.*

De energieën in hun opbouw in de aardse mens

In welke volgorde krijgt de mens met de energieën voor de opbouw van zijn persoonlijkheid in dit leven te maken? Het eerst hebben we de zijnsenergie van de totale ziel. Zodra de incarnatie heeft plaatsgevonden wordt hieraan de zielskeuze-energie en de karma-energie bijgeplaatst. Dan volgt de ontvangende energie. Daarna de scheppende energie.

Nadat deze energieën geplaatst zijn in de stof, komt daar nog de groeikracht bij en de energie van de wil. Deze energieën worden met elkaar gekoppeld en vertegenwoordigen de totale energie van het individu.



Pas daarna volgt de energie van overlevering van voorouders in evolutie en dit is een tweeledige energie, omdat de ziel “oude” voorouders koppelt in energie aan de nieuw te beleven ouders. Deze koppeling geeft een gevolg in de uiterlijkheid van de stof en de innerlijke afstemming.

Vóór de geboorte ontvangt het kind ook zijn energie van wording. Deze energie omvat de daadkracht en de intelligentie. Deze energie is dus ook een gekoppelde energie, maar heeft veel verscheidenheid in opbloei.

Met deze energieën wordt het kind geboren. Het kind ondergaat ondertussen de verschillende energieën van andere mensen. Bij het ontplooiën van de geestelijke energie komt de bewustwording van eigen deelname aan energie in wisselwerking. Naarmate het openen van het geestelijk lichaam toeneemt, leert het kind om te gaan met deze verschillende energieën. Hoe meer het kind bewust wordt, hoe groter de mogelijkheden tot ontvangst van energieën.

Met de energieën in wisselwerking in de ontplooiing van de geestelijke energie leert het kind in vermenging staan met de energie van anderen. Deze stroming van vermenging leert het kind in de aanvangsperiode van de puberteit lichtelijk te herkennen. Hierdoor worden de eigen energieën langzaam maar zeker duidelijker en kan interesse verbreden of versmallen al naar gelang de zielskoppeling.

Naarmate de mens zijn lichaamsgrootte heeft bereikt, mag hij of zij gaan leren in de energie van vermeerdering. Deze energie heeft zeer vele mogelijkheden en altijd en altijd zal deze energie zich blijven koppelen aan de zielskeuze. De energie van de persoonlijkheid gaat nu doorbreken en nu is het van belang dat de koppeling met de zijnsenergie blijft bestaan.

Al deze verschillende energieën worden beleefd door het gevoel en de gedachten. Het gevoel behoudt zijn koppeling met de zielskeuze, maar de gedachtenkracht kan zich verbinden met andere energieën, waardoor de koppeling kan verbreken.

Zolang de mens nog gestructureerd wordt in zijn gedachten door opvoeding, beïnvloeding en belevingen in energie van anderen, zal de mens moeite hebben om de eigen koppeling te blijven ervaren.

Maar gelukkig hebben wij ons gevoel, wat ons in alles de koppeling met de zielskeuze laat ervaren. Deze kracht is een genade voor ieder mens, omdat er in zijn leven al zoveel onzekerheid bestaat, maar het gevoel zal hem of haar in alles bijstaan om de koppeling tussen de ziel en de persoonlijkheid te behouden en te vervolmaken.

Hoe koppelt de gevoelsenergie aan de energie van de gedachten? Naarmate de mens bereid is gevoel te accepteren, zullen de bijpassende gedachten zich mogen



vormen. Wel dient de mens te letten op verstoringen door het ego in de persoonlijkheid, omdat het ego **zichzelf** kan manifesteren in gedachten!

Op deze manier ontstaat zelfmedelijden, zelfbeklag, zelfverdediging, zelfbevestiging en alle woorden waar je zelf voor kunt zetten in vertaling van gevoel naar gedachten. Als de persoonlijkheid zich bij ieder gevoel afvraagt hoe hij of zij daar in werkelijke waarde in staat, mag gevoel veel duidelijkheid geven.

Laten we luisteren naar wat we zelf zeggen en laten we wat we zelf zeggen eens voelen! Lettend op onze intonatie en overdrachtskracht van onze behoeftes kunnen we veel leren over de verschillende energieën in gevoel, gevoelens en emoties, het ego, de persoonlijkheid en de ziel.

Het herkennen van jezelf is een voorwaarde om de energieën te kunnen bevatten. Het is dáárom vanzelfsprekend, dat er in jezelf het werk verricht dient te worden.

De **tunnel** naar jezelf brengt je naar de herkenning van geestelijke energie.

De **oversteek**, die je dient te maken, als je bij jezelf bent aangeland, opent de **poort** tot beleven in de zielsenergie.

Hiermee mogen verschillende ervaringen van mensen in deze tijd begrepen zijn.

<<<>>>

Naarmate de aardse geschiedenis zijn loop volgt, is het merkbaar dat de mens op aarde evolutie in de soort laat zien. Toch zijn niet alle bestaande zielen aards of aards geweest.

Niet alleen op aarde wordt geleerd.

Niet alleen op aarde wordt beleefd in stof.

De derde kosmische wereld kent vele afstemmingen, waarvan de aarde er één van velen is. Het aantal zielen met afstemming op de derde kosmische wereld is zo onmetelijk groot dat het onmogelijk is deze uitsluitend te plaatsen op de planeet aarde. Zielen, die verbinding hebben met de planeet aarde, blijven hun evolutie daar vervolgen totdat de zevende sfeer in herkenning van bezit bereikt is.

Vele duizenden “eeuwen” hebben zielen te beleven, alvorens een kosmische wereld is eigen gemaakt in bewustzijn. Vele levens hebben de zielen daarin te beleven. Vele overgangen en geboortes te gaan voordat het bewust zijn zover is ontwikkeld dat er in de vierde kosmische wereld beleefd gaat worden. Met het beleven van een kosmische wereld in al zijn aspecten van bewustwording in evolutie is de ziel dus plaatsgebonden.

Dit brengt tegelijkertijd de saamhorigheid tot besef dat wij op wat voor manier dan ook met elkaar verbonden zijn en zullen blijven. Alle mensen op aarde in deze derde kosmische afstemming zijn verbonden in energie van de ziel met elkaar.



Alle mensen, die nog geboren gaan worden, zijn in de ziel deel van ons allen. Met dit besef mogen wij onze Liefde gaan delen. En als wij beseffen dat Liefde de evolutie waarborgt, mogen wij een beetje gaan zien in de Kracht van Liefde.

En met dit gevoel ontstaat één voor allen IS allen voor één.

Liefde is leven brengen in de ziel van allen.

Ieder mens is deel van deze wereld. Iedere liefde, die gegeven wordt, hoe klein ook, geeft kracht voor ons allen. Liefde is de energie van stapeling. Laten we onze liefde zijn om de **energie van stapeling** te bekrachtigen voor ons allen.

Hoe meer energie van stapeling er gegeven wordt om te beleven, hoe mooier het leven mag worden voor de ziel in wording. Onderschat nóóit de energie van Liefde, hoe klein ook. Maar help mee om te stapelen, zodat deze energie over ons heen kan komen en kan stralen in de ziel van de mensheid. Liefde is kracht tot levend Leven zijn.

NU kan het anders gaan.

NU weten wij wat te doen.

Ieder mens mag duidelijkheid ontvangen in zijn weg naar het land van Licht en Liefde. Ieder mens mag zich bewustwording eigen maken. Met welke energie dient dit te gebeuren? Wel, met de energie van vermeerdering op aardse niveau.

De energie van vermeerdering dient aangetrokken te worden om het proces te starten. Deze energie van vermeerdering mag nu bewogen worden om het centrum in de mens te activeren.

Bewust aantrekken hiervan is mogelijk voor iedereen die deze energie herkent. Het vermogen hiertoe kan ontwikkeld worden door de mens zelf. Het is de instelling tot het leven, die deze energie aantrekt. De energie van vermeerdering vindt plaats in de geestelijke energie van de mens om de bewustwording te kunnen ontvangen.

De ziel mag deze energie gaan plaatsen in bezit. Belangrijk is dat de persoonlijkheid bewust is van deze verandering om zo het bewustzijn in de mens te dienen.

NU KAN HET ANDERS GAAN

is gegeven om veranderingen te kunnen herkennen in de ziel én in de persoonlijkheid.

NU WETEN WIJ WAT TE DOEN

geeft aan dat de koppeling tussen de ziel en de persoonlijkheid heeft plaatsgevonden.



Deze koppeling is het bewust zijn van de ziel ervaren in de persoonlijkheid. De samensmelting van de ziel en de persoonlijkheid is niet iets wat je “even” doet.

Het ervaren van de ziel in energie opent de weg tot beleven hiervan. Ziel en persoonlijkheid dienen verbonden te zijn in de juiste energie. Met dit verbinden van zielsenergie en de energie van de persoonlijkheid dient de drie-eenheid aanwezig te zijn in bezit. Hierdoor ontstaat een balans, die nodig is om in de stoffelijke mens het bewustzijn van de ziel naar boven te halen. Deze balans dient sterk en krachtig te zijn.

Meestal wint de persoonlijkheid, soms overwint de ziel. Als de persoonlijkheid wint is het machteloosheid die er gevoeld wordt. Het is echter de koppeling die ondervoed is!

Het zal nu duidelijk zijn, dat de koppeling tussen persoonlijkheid en ziel verbreekt bij de dood. Een gebeurtenis, die nog velen van ons angst inboezemt. Een gebeurtenis, die ieder levend wezen op aarde gaat beleven.

Nu we weten hoe het zielsniveau in de mens aanwezig is, is het niet moeilijk te begrijpen dat dit het gedeelte is, wat na de aardse overgang blijft leven.

Zielsenergie is de energie die kennis heeft van het Leven.

energie,
één woord voor miljarden verschillen.

energie,
van niets, naar iets,
naar Alles, naar Eén.



Hoofdstuk 9

Licht, Kracht en Liefde

<<< Licht >>>

Met het Licht mag men begrip ontvangen in de Wetten van AL. Licht staat voor: *het bevatten van energie die doorstraalt*. Het is niet dat dit Licht sterk is in trilling, maar het is vervuld van *intensie van liefde in kracht*.

Licht dient zich te gaan weerspiegelen vanuit de ziel door de persoonlijkheid heen naar buiten. Licht geeft direct energie af wat gevoeld wordt door anderen en dit mag ook direct vertrouwen genoemd worden.

Direct vertrouwen is een innerlijk weten wat je ervaart omdat er nergens aangevallen of verdedigd wordt. Met Licht is er geen oordeel over een ander mens, een andere energie, een andere beleving.

Dit Licht kan men op aarde niet zien.

Licht is alleen *in energie* te ervaren.

Het Licht mag allen helpen in het naleven van het zielsdoel. Dit Licht is de groeikracht om voortgang te beleven. Hier op aarde vergelijken we licht met zonnelicht. Iedere dag brengt de zon licht op aarde. Iedere dag mag de mens beleven dat hem dit geschonken wordt. Maar beseft de mens de bedoeling? Hoevelen begroeten werkelijk de nieuwe dag, het nieuwe licht wat er mag schijnen?

Het *licht*, niet de zonnekracht. Het licht dat ons iedere dag toekomt om te beseffen dat Licht ook innerlijk aanwezig kan zijn.

<<< Kracht >>>

Kracht staat voor *overgave aan het leven*. Dit vormt innerlijke vermeerdering van zielsbezit. De mens die leert om zijn kracht tot overgave in te zetten mag gaan beseffen in Liefde. Weet dat de oefening hierin gevonden wordt in het leven van alledag met de mensen om je heen. Afzondering doet je hierin niet leren.

Ook het omgaan met mensen met dezelfde intentie doet je dit niet leren. Daarom is de aarde zo'n kostbare leerschool voor de ziel in wording.

Kracht in Liefde is leven in het Licht.



<<< Liefde >>>

Liefde verwoorden is niet mogelijk, omdat Liefde in *alles* leeft. Liefde is het werkelijk geven van zichzelf aan zichzelf en anderen. Voor Liefde heeft men Kracht nodig. Liefde is zuivere 'activiteit', die zich vermenigvuldigt door te delen.

Liefde is op lichamelijk, geestelijk en zielsniveau te ervaren.

Maken wij onze liefde dienstbaar aan een ander zonder behoefte aan wederdienst, dan mogen we Liefde ontvangen. Liefde IS.

Liefde is energie tot herstel, tot groei, tot werkelijke waarde.

Liefde mag altijd zijn.

Maak liefde voor dat wat je bent. Wees dankbaar voor het leven wat je geschonken is. Besef dat *leven* ook Liefde is.

Liefde is de machtigste Kracht die *alles* geeft en mag ontvangen worden door iedereen. Weet dat wij allen energie in Liefde zijn.

Liefde is de Kracht die zowel geven als nemen kan verenigen *in ontvangst*.

Het mag wonderlijk heten hoe snel onbaatzuchtige, zuivere Liefde zich kan verspreiden. Liefde zonder enige vorm van richting mag versmelten tot eenheid.

Liefde *in verbinding* heeft in de ziel zuivering te ondergaan en deze zuivering kan alleen ontstaan door onthechting.

Liefde mag in zuiverheid geplaatst zijn, als ieder facet van hechting is overwonnen. Hechting ontstaat door onwetendheid. Onwetendheid is angst voor verlies. Zolang de mens bang is te verliezen zal er nog onthechting nodig zijn in de vorm van lijden. Eigenliefde houdt ook hechting in. Pas nadat de ziel zich bevrijd heeft van hechting mag het doorzicht ontstaan in hoe leven beleefd dient te worden.

Met in-zicht mag de ziel ervaren in de geestelijke energie.

Met door-zicht mag de ziel *ontvangen* om te manifesteren.

Met over-zicht IS de ziel de manifestatie van de energie.

na inzicht in doorzicht ontstaat overzicht
en overzicht maakt dat Liefde vermenigvuldigt.

<<< Ontvangst >>>

Ontvangst betekent: in het scheppende vermogen van de ziel overgaan. Ontvangst is het aannemen van boodschappen uit de ziel, die gemanifesteerd mogen worden. Hiermee is gegeven dat er energie voldragen kan worden in overdracht. Overdracht mag zich bevestigd zien in manifestatie van energie in stof. Met het



aanvaarden van de omzetting van energie naar stof tot *in* stof mag er veel veranderen in het bewustzijn van de *ziel*.

Ontvangst vanuit de ziel mag pas ontstaan, als de zielsenergie bewust beleefd kan worden.

Ontvangst in geestelijke energie geeft het leven de impuls tot ontdekking, waardoor bewuste wording plaatsvindt.

Wanneer energie uit de ziel de persoonlijkheid binnentreedt en *via* de geestelijke kracht tot leven wordt gebracht, mag het *leven* ontvangen. Ontvangen doen we allemaal. Alleen is niet iedereen zich hiervan bewust. Het aanvaarden van ontvangst is noodzakelijk voor iedere persoonlijkheid op aarde.

Zolang aanvaarding ontbreekt zal de persoonlijkheid beleven in verdriet en pijn.

ontvangst is nooit te nemen.
ontvangst kan nooit worden gegeven.
ontvangst valt je toe.

Iedere ziel heeft nog veel te leren en mag dit leren uitsluitend ontvangen door acceptatie van het levend zijn. Zoals een cel in ons lichaam sterft zonder het geheel aan te tasten, zo zijn persoonlijkheden voor de aarde ook een stervende cel.

Iedere cel die gestorven is, mag zich bezinnen over hoe de functie is beleefd. Maar de *kosmische energie* van de ziel gaat *over het leven heen* en is eindeloos.

<<< **Kosmische energie** >>>

Kosmische energie heeft de Kracht van Verandering om de ziel te dienen op zijn weg tot voortgang. Kosmische energie is er in vele, vele verschillende vormen. Iedere ziel trekt die kosmische energie aan, die het nodig heeft tot groei.

Het ontvangen van kosmische **kracht**
is niet iedereen gegeven.

Het ontvangen van kosmische **energie**
is een zaak van leven.

Ieder organisme ontvangt kosmische energie. *Kosmische energie is een andere dan de levensgevende energie van het zijn*. Deze worden op aarde nog gezien als dezelfde energie. Toch zijn zij wezenlijk anders!



Kosmische energie is energie, die **ontvangt** en slechts dat.

Levensenergie is een energie, die uitsluitend **geeft**.

Toch zijn beiden verenigd in elkaar en is het van belang deze zo ogenschijnlijk gelijke energieën beter te gaan bekijken:

Levensenergie is de energie, die in de beleving van het leven van de persoonlijkheid voeding geeft en hierdoor ervaren mag worden in de ziel.

Kosmische energie is er om wisselwerking tussen ziel en geestelijke energie in combinatie te brengen.

Wat een enorm verschil!!!

De levensenergie geeft een volle herstellende en beleefde energie af, die je in contact brengt met de Liefde in zijn.

De kosmische energie geeft een gevoel af van *neutraliteit*.

De kosmische energie is zoals gezegd de energie van *ontvangst*.

De kosmische energie heeft een scala van oorsprongen in zich die elkaar aanvullen in de energie.

Met beleven in kosmische energie mag de mens leren *deel van het geheel* te zijn.

Met de levensenergie mag de mens leren *een geheel te zijn van delen*.

Hoe deze energieën verschillen is nu gegeven. Vervolgens beraden we ons op hun samenvloeiingen en hun functie in het leven van de mens.

De mens als wezen bestaat uit vele miljarden cellen en is opgebouwd naar een geheel. De energie van de persoonlijkheid houdt dit geheel bij elkaar. Met dit behouden verliest de persoonlijkheid veel energie en staat constant bloot aan allerlei vormen van vermeend verlies.

De energie van de persoonlijkheid heeft tot doel de persoonlijkheid te leren in al zijn delen om het totaal te waarborgen.

Niet iedere persoon is in staat zijn persoonlijkheid te behouden. Deels is dit het geval als een persoon betrokken raakt bij een ongeval en deels is dit een gebeuren in de tijd bij overgang. Dan mag de persoon zich vrijwillig losmaken van zijn persoonlijkheid, zodat de persoon in volle verbinding mag komen te staan met de ziel, waardoor de persoon zichzelf mag gaan herkennen.

Nog na de overgang blijft de persoon zich herkennen in de ziel, totdat er in de



sferen van Licht en Liefde de eigenlijke verbinding in energie gegeven mag worden. Daarmee overstijgt de persoon zijn persoonlijkheid en mag zichzelf zien in ware gedaante. De koppeling met de levensenergie blijft bestaan.

Pas na afgave van de persoonlijkheid mag de ziel zichzelf laten zijn in de levensenergie. Met het beleven van de ziel in levensenergie mag daarna toetreding komen tot de sfeer van afstemming. De koppeling naar de kosmische wereld is dan gemaakt. Dan is de ziel weer in staat zich die persoonlijkheid aan te meten, die voor herkenbaarheid van andere zielen noodzakelijk is.

Toch ontvangen wij nu ook al kosmische energie. Deze energie doet ons het karma ontvangen wat wij te beleven hebben met andere zielen. Deze energie doet ons zuiveren aanvagen en afronden en hierna is het ook de kosmische energie die ons leven doet voortstuwen in ontvangst van het te beleven leven. Onnodig te zeggen dat ook de aarde en alle andere planeten en stelsels deze kosmische energie ontvangen om het leven in verbinding te beleven.

Met het ontvangen van de kosmische energie mag het leven gevoed worden in de levensenergie. Dit om het bestaan te waarborgen van de voortgang in evolutie van de soort. Met het beleven van deze beide energieën, de een in veelheid van variatie, de ander in directe lijn, mag de mens zichzelf leren plaatsen in de ziel en in zijn persoonlijkheid.

De kosmische wetten van Al hebben de functie om ervaring in zielsbezit te brengen. Beleven vanuit zielsniveau is dus niet iets wat in besef gebracht kan worden door het weten in materie, omdat hier niets materieels gebeurt en toch ook weer wel. Het lichaam gaat wel mee in de beleving van de ervaring en draagt hierna een veranderde energie in zich, die aangepast is aan de totale draagkracht van energie.

Nu kunnen we beseffen dat zielservaringen niet dagelijks passeren.

De begeleiding in de stof komt van de aarde.

De aarde draagt zorg voor deze innerlijke evolutie, onze innerlijke voortgang!

De Aarde geeft leven aan de stof.

De stof geeft leven aan de aarde
door haar stof in ervaring te plaatsen.



<<< **Tot slot** >>>

Het Licht heeft in beschikking het woord gekregen om zich te manifesteren en Liefde woont in de ziel. De ziel is het ware wezen. Iedere ziel heeft betrekking op het leven wat gegeven is en betrekking op het totale leven. Zielen incarneren niet zomaar. In iedere ziel dient zich een verlangen te openbaren. Dit verlangen bevestigt zich in manifestatie in stof.

Waarom stof?

De versnelling in stof als zielskeuze in groei is aangegeven, maar incarnatie dient nog een ander doel. Incarnatie in stof is de heimelijk verborgen zielskracht te leren openbaren. Ieder lichaam in stoffelijk leven behorend bij een planeet heeft deze stof te leen. Te leen om de ziel de kans te geven zich te openbaren. Ieder mens nu op aarde heeft gekozen voor deze vorm.

***Openbaring van de zielskracht is alleen in stof mogelijk,
omdat leven zich tijdelijk hecht aan de stof***

en daardoor de stof in leven houdt !

Zonder incarnaties bleef de stof niet in leven!

Op aarde is er leven voor de stof geworden ziel om de **Aarde** in leven te houden. Ieder levend leven doet hiermee zijn plicht tot behoud van het totale Leven. *Ieder leven, dat dit beseft, geeft meer dan alleen leven aan stof*

Met indaling van de geest in de stof mag het innerlijk Licht van de ziel gaan schijnen. Hierdoor wordt meer leven gebracht. Levend leven, wat een lading, wat een mogelijkheid om leven te geven, om het leven te genieten. Ons stoflichaam wordt door de genietingen van de aarde in stand gehouden, waardoor wij vele cellen mogen voeden. Waarmee wij het leven eerbiedigen voor behoud van leven op aarde.

***Ieder levend leven geeft zichzelf
door de Aarde aan de Aarde
en voegt hier zichzelf aan toe.***

En wat willen wij toevoegen? Wat willen wij de aarde en haar bevolking bieden? Onze Liefde? Onze zelfzucht? Onze rijkdom of onze eigen armoede? Wat is het, wat wij aan iedereen en alles willen meegeven? Wat is jouw bijdrage tot het leven op aarde? Nu wij gaan beseffen in wat ons is geschonken, laten we beginnen onze liefde voor dit leven te geven aan onze wereld.



Ons besef in ons wezen, ons besef in onze aanwezigheid.

Iedere aanwezigheid heeft de aarde iets te bieden.

Laten wij allen geven in onze warmte, in onze liefde, in ons licht, zoals wij haar warmte, haar liefde en haar licht mogen beleven. Het leven van de aarde heeft niet lang meer te gaan. Zij bloedt. Zij mag bloeien.

Het is aan ons, de mens op Aarde, in hoeverre wij haar eerbiedigen.

***Het is aan ons, de mens op haar lichaam, haar te helpen dragen
en weet wat zij ons en wij haar kunnen geven:***

Levend leven!

... Liefde, Licht en Kracht worden zo gemakkelijk van woorden voorzien. Maar deze woorden bevatten op zijn minst gevoel. Om daarna door te dringen in het gevoel achter de woorden...

Iedere zin in dit boek geeft een ander gevoel.

Dit is een voelboek met woorden

Tot slot wil ik me even voorstellen.....

Ik ben geboren in 1952. Mijn jeugdjaren waren zowel vol vreugde als vol vragen. Vreugdevol om me in te laten zien dat het leven het altijd waard is om te beleven. En vragen, die me vertelden hoe te zoeken naar de waarheid, die ergens diep in me lag. Meestal was ik een rustig, rebellerend type wat stilzwijgend het hare dacht. Als kind was ik snel uit balans, als meisje verlegen, als tiener uiterst onderzoekend, als jonge vrouw onverhoopt idyllisch, als serieuze vrouw intens begaan. Nu als oudere vrouw meestal vredig en harmonisch. Hoe het mogelijk was om te leren dat al deze facetten onderdeel waren van mijzelf hoeft niet verwoord. Mijn interesse schoof als vanzelf steeds meer de menselijke kant op. Mijn bedoeling was om te leren wat er *in* die mens speelde, ook in mijn menszijn.

De mens, zijn afstemming en bedoeling zijn me nu duidelijk. Het is alsof ik de weg onder ogen heb gekregen. Door mijn ervaring is uiteindelijk dit boek ontstaan.

Mijn leven lang heb ik innerlijk gehoord. In 1979 heb ik pas ontdekt, dat niet iedereen innerlijk hoort. Voordat ik dat besepte, was mijn horen mij zo vertrouwd, dat ik het niet anders kon interpreteren dan normaal. Mijn horen was in combinatie met mijn zien. Zeer vaak had ik beelden die ik nog niet kon kennen. Wist ik dingen, die ik niet kon weten. En ik bleef zitten met een enorme hoeveelheid vragen, waar niemand een antwoord op had.

Mijn leven heeft veel ups en downs gekend en dat komt omdat ik beleef in twee werelden tegelijk: die van de aardse werkelijkheid en die van de overeenkomsten. Doordat de energieën zich in mij vertalen tot woorden, mag ik deze "taal" ontvangen. Vaak voel ik me een soort spreekbuis. Mijn naam is Monique.